

Contact maken met Gods geestelijke wereld - Mediumschap

*1 juli 1957
lezing 8D*

“Gegroet in de naam van God! Ik breng jullie Gods zegen.

Beste vrienden, ik heb de vorige keer zonder terughouding gesproken over het gaan door de eerste poort naar de weg van volmaaktheid, over wat dit vraagstuk, deze beslissing, deze bevestiging inhoudt en over de manier waarop deze moeilijkheden te overwinnen zijn. Sindsdien heb ik vrienden gadeslagen en het stemt ons geesten tot grote vreugde als we kunnen zien dat deze eerste stap werd gezet, deze beslissing werd genomen. Daarom zou ik jullie graag een en ander willen vertellen over wat er na deze stap gebeurt. Laat ik echter eerst nog zeggen, dat wij het ook zien wanneer vrienden deze woorden horen of lezen en ze van zich wegduwen en menen dat dit niets voor hen is en ze zo'n besluit zelfs niet willen overwegen. Ook dat laat zijn sporen in de ziel na, ook dat heeft gevolgen voor het lot van de individuele mens. Er zijn ook vrienden die menen dat ze deze weg al lang gaan, omdat ze in feite zo nu en dan bidden en hun best doen om aardig te zijn. Maar dat bedoel ik niet. Die beslissing houdt veel meer in. Ik zou tegen deze vrienden willen zeggen – en ik richt me daarbij niet alleen tot degenen die hier aanwezig zijn – ga na waar jullie staan. Overweeg dat jullie misschien niet helemaal op het punt zijn waar jullie denken te zijn.

Wie echter dit besluit heeft genomen en zich volledig aan God toevertrouwt, zal allereerst merken dat er iets in hem gebeurt. Hij zal

een grote opluchting en een innerlijke vreugde ervaren die gedurende een bepaalde tijd bezit van hem neemt. Maar ik zeg jullie dat dit wonderbaarlijke gevoel niet eeuwig zal blijven. Het gevaar bestaat dat de mens zich op een of andere manier voorstelt, misschien niet in gedachten maar gevoelsmatig, dat wanneer de moeilijkheden, de onplezierige dingen, de onaangename stemmingen kunnen terugkeren het dan toch al geen zin heeft. Nee, zo is het niet. Wanneer jullie over de eerste drempel zijn gestapt, staan jullie pas aan het begin. Ik heb jullie vaak gezegd dat het geestelijke werk pas dan begint en ook waaruit het bestaat: het niet versagen, het doorzetten, het voortdurende geestelijke werk. Dat moet de prijs zijn. Daarover wil ik echter vandaag niet zoveel zeggen want ik heb in het verleden voldoende uiteengezet wat er gedaan moet worden om deze weg van volmaaktheid, deze weg van geluk en bevrijding te gaan. Ik wil het vandaag meer hebben over wat jullie aan moois te wachten staat – dat kreeg tot nu toe minder aandacht. Het moeilijke stuk kennen jullie: jullie weten dat het er om gaat de voornemens ook in daden om te zetten en daarin te volharden, ook al lijkt het bij tijden moeilijk; om niet te verslappen, telkens opnieuw de tijd te nemen en de wil te mobiliseren en zodoende de moeilijkheden te boven te komen. Dan zal het mooie, de beloning steeds zichtbaarder worden. Dit ontvangt de mens heel langzaam, niet als een plotselinge ervaring.

Wanneer dus de geestelijke wereld ziet dat het een mens werkelijk ernst is met dit besluit, dat het niet alleen bij het voornemen blijft maar dat hij daarna ook aanstalten maakt om verder te gaan en ondanks de onvermijdelijke terugvallen en incidentele mislukkingen om zijn voornemen in daden om te zetten, dan krijgt hij direct en in toenemende mate geestelijke bescherming. Ook dit is een geestelijke wet. Want wie deze hoge weg gaat, heeft andere geestelijke hulp nodig dan iemand die dit niet doet. Hem wordt of een aanvullende, hogere, machtige geest toegewezen of er vindt een wisseling plaats. De geest die deze mens tot nu toe heeft geleid, heeft zijn plicht gedaan, hij heeft zijn taak volbracht en de mens over deze drempel gebracht. Hij kan nu een andere taak toegewezen krijgen terwijl de mens een versterkte bescherming moet genieten. Dat zal hij zal voelen. Hij zal de leiding, de aanwezigheid van zo'n machtige, geestelijke bescherming absoluut moeten voelen. Dit kan zich weliswaar ook al afgespeeld hebben voordat hij door deze bijzondere poort heenging. Want in het leven van een mens kan meermaals in toenemende mate een versterkte, geestelijke bescherming worden gegeven telkens wanneer hij, voor of na deze drempel, een

belangrijke beproeving doorstaat of geestelijke besluiten neemt. Want er zijn meerdere kruiswegen in een mensenleven. Ik wil daarmee zeggen dat, wanneer iemand van jullie zo'n versterkte bescherming tot nu toe al duidelijk bij zichzelf heeft bemerkt, dat nog niet wil zeggen dat jullie de drempel naar de weg van volmaaktheid al zijn overgegaan. Jullie dienen precies te begrijpen wat deze weg eigenlijk inhoudt: het is het intensieve, voortdurende werken aan de eigen ontwikkeling, in zelfkennis, in het voor de eerste maal accepteren van de eigen onvolmaaktheden en het integreren van de geestelijke wetten die mettertijd in deze onvolmaakte gevoelsstromen opgenomen worden. Wie niet dagelijks met hulp en aanwijzingen van buitenaf – zonder welke het in het begin niet gaat – op die manier werkt, gaat dit Pad niet. Voor bepaalde vrienden moet ik hier steeds weer de nadruk op leggen.

Wanneer hij zich beijvert om het contact met Gods wereld te vestigen – en daarom gaat het toch – zal de mens met deze versterkte bescherming duidelijke inzichten of waarnemingen van de geestenwereld ontvangen die hem laten zien wat zijn weg is. Deze waarnemingen zijn dan niet meer onsamenhangende verschijnselen die hier en daar kunnen opduiken, ook voordat hij over deze drempel is gegaan, maar ze zijn een duidelijk deel van een geheel en de mens zal de samenhang, het systeem en de orde daarvan steeds beter begrijpen. Hij zal daarmee steeds duidelijker begrijpen hoe zijn geestelijk pad verlopen moet, hoe te werken, wat aan te pakken, wat de juiste alternatieven voor zijn levensproblemen zijn, wat steeds de wil van God is en ook wat de betekenis van de beproevingen is, welke zin en doel hebben ze voor hem hoogst persoonlijk. Dit laatste is van groot belang en markeert een groot keerpunt in het leven van de mens. Daarvoor waren deze beproevingen en de kleinere en grotere slagen van het lot onbegrijpelijk, wat het leven veel moeilijker maakt. Nu valt er een sluier van dat alles af en daardoor kan de mens deze moeilijkheden veel gemakkelijker uit de weg ruimen. De mens krijgt dan ook bij de zuiver aardse problemen en moeilijkheden een hulp die hij tot dan toe niet had. Ik kan jullie zeggen, lieve mensen, dat het geluksgevoel, de zege, de vreugde, de innerlijke bevrijding bij iedere op een dergelijke manier behaalde overwinning met niets vergeleken kan worden met wat de mens ooit kan ervaren. En omdat mijn onderricht ten doel heeft het voor iedereen mogelijk te maken om in contact met Gods geestelijke wereld te komen, wil ik nu heel speciaal ingaan hoe je daarmee een begin kunt maken: gaat de mens nu werkelijk verder dan komt er ook een contact tot stand. Bij de een uit zich dat daarin dat hij ziet, bij een ander dat hij hoort, weer bij

een ander dat hij voelt, het kan op velerlei wijzen; dit contact kan op heel verschillende manieren zijn uitwerking hebben.

Nu zijn er ook mensen, zoals jullie weten, die dit vermogen van het begin af aan meegekregen hebben, nog voordat ze deze weg gaan. Dat is wat jullie paranormale begaafdheid noemen. En wanneer iemand met dit vermogen – ik zou hier niet eens willen zeggen, is gezegend – kan dit ook een grote beproeving zijn. Want wanneer hij op basis van dit aan hem verleende vermogen zulke geestelijke ervaringen heeft zonder te weten wat het zijn, is het een belasting, een beproeving voor hem. De bedoeling van de geestelijke wereld daarmee is om dit voor hem een wegwijzer te laten zijn opdat hij de werkelijkheid van God en zijn geestenwereld, en daarmee dan deze weg van volmaaktheid, gemakkelijker vindt. De mens mist echter vaak het begrip en steekt zijn kop in het zand; en hoe sterker deze krachten zich doen voelen en aan het licht treden, des te ongelukkiger wordt hij. Hoe hardnekkiger hij namelijk aan zijn gezindheid volhardt, des te lager zijn de krachten die – als wetmatig gevolg – zich van de zijne bedienen. Dit is één mogelijkheid. De tweede is dat de mens wel ‘van deze dingen’ weet en zijn paranormale begaafdheid in bepaald opzicht – ik zou willen zeggen, puur uiterlijk – beoefent, maar zonder zelf de weg van de volmaaktheid te gaan. En dan is deze verbinding weer, net als in het eerste geval, een gevaar voor het medium zelf als ook voor de mensen die voortdurend in zijn omgeving verkeren.

Wanneer echter een mens op het pad van volmaaktheid, van ontwikkeling, van zelfkennis, van overwinning, van nederigheid komt voordat deze kracht zich manifesteert, wanneer hij deze eerste drempel passeert en het contact eerst alleen wil voor dit ene doel, dan zal deze begaafdheid zich op een prachtige manier ontwikkelen. Dit zou in de beide eerste gevallen ook zo verlopen als men de weg van volmaaktheid eenmaal heeft gevonden en hem ook gaat. Dan zullen er geen beproevingen ontstaan van een bepaalde categorie, zoals bij een medium dat gelooft in staat te zijn anderen te helpen zonder zelf deze weg te gaan. Want zo'n medium moet heel bepaalde beproevingen ondergaan, een speciaal soort zware beproevingen. Ik kan hier nu niet in detail op ingaan. Want dit contact moet slechts één doel dienen: de verdere ontwikkeling opwaarts. Wanneer dit wordt ingezien, wordt er geholpen. En pas dan kan de mens anderen helpen of dóór hem kunnen anderen geholpen worden. Ik kom later op een vraag terug die één van onze vrienden wil stellen en die bij dit onderwerp past.

Is een mens nu zover dat hij antwoorden op vragen met betrekking tot zijn ontwikkeling ontvangt, dan zal zijn geloof op een enorme manier versterkt worden. Want daar waar het geloof voorheen nog wankelde, kan dat niet meer. Nu zullen jullie vragen: ‘Hoe moet ik dan beginnen? Wat moet ik nu eerst op dit pad doen? Wat moet ik vragen?’

Daarop zeg ik: waarmee iemand begint is voor iedereen weer verschillend. Er bestaat misschien ergens een geestelijk probleem dat de geestelijke weg blokkeert en eerst uit de weg geruimd moet worden; bijv. waar de mens een hardnekkig vooroordeel koestert en niet openstaat voor wat anderen te zeggen hebben. Dan moet hij dit probleem bij de kop pakken en daar hulp bij vragen. Maar hij zal alleen dan een antwoord kunnen krijgen wanneer hij zich zover openstelt dat hij zegt: ‘Ik ben bereid om, wanneer het de goddelijke waarheid is, ook dat antwoord te aanvaarden waartegen ik me tot nu toe heb verzet’. Zo’n openheid moet er absoluut zijn, altijd. En het kan werk, wilskracht en tijd vergen om deze gemoedstoestand te bereiken.

Verder zeg ik: begin eens te overwegen: ‘Waar heb ik onvolmaaktheden, waar zitten mijn fouten? Wat is misschien de grootste fout die mij mogelijk het meeste hindert bij mijn geestelijke weg omhoog? Wat zijn de fouten die ik tot nu toe wel zelf ontdekt heb, maar waarbij ik me niet werkelijk gerealiseerd heb wat de gevolgen en de omvang ervan zijn? En wat zijn de fouten die mijn medemensen mij voor de voeten werpen? Hoe staat het daarmee?’ Denk daar eens over na.

In veel gevallen zullen jullie zeggen: ‘Dit is onrechtvaardig, het is niet waar dat ik deze fout heb’ en jullie hebben mogelijk nog gelijk ook. Maar er kan, er moet toch iets van waarheid in zitten, ook al is dat misschien op een wat andere manier dan waarop het tegenover jullie onder woorden werd gebracht en zoals jullie het hebben opgevat. Overweeg dus heel eerlijk en met de absolute wil voor de waarheid - en hoe groter de weerstanden zijn, des te groter is de kans dat er iets waars in steekt – waar jullie de kern van waarheid kunnen vinden in deze fouten die jullie voor de voeten worden geworpen en die jullie als zodanig niet hebben erkend. Schrijf deze fout op, opdat jullie haar voor ogen hebben, opdat het vastligt en niet weer kan wegglippen. Dat helpt heel erg. En ga daarmee dan naar jullie persoonlijke vrienden in de geest, open je om een antwoord, een diepgaander begrip te krijgen en verbanden te gaan zien. Wie dan werkelijk de antwoorden wil krijgen en zich zover opent dat hij ook bereid is om dat te horen wat hij onaangenaam vindt, wie tegen zichzelf zegt: ‘Vader Uw wil geschiede; ik wil de waarheid

over mijzelf te weten komen, ik wil daar niet uit lafhartigheid, ijdelheid, kleinzerigheid voor terugschrikken', die ontvangt de waarheid.

En het geluksgevoel is groter wanneer een waarheid doorkomt waartegen je je eerst hebt verzet, want dit zal een grotere bevestiging zijn dan een antwoord dat je graag wilt horen. Want dan zouden jullie tegen jezelf kunnen zeggen: 'Dit is mogelijk mijn wens, ik hoor datgene wat ik eigenlijk wil horen en dit contact is misschien toch alleen maar verbeelding'. Wanneer echter werkelijk iets doorkomt dat eerst bij jullie weerstand heeft opgeroepen, dan, lieve mensen, zullen jullie de tegenwoordigheid van jullie vrienden in de geest, dus die andere wereld waarover toch nog altijd zoveel twijfel bestaat, die wereld die jullie niet kunnen zien en aanraken gewaar worden. Dat zal jullie wankelende geloof sterken. Dat is het eerste antwoord van God dat alleen daar gegeven kan worden waar de mens bereid is om de eerste stap van de zelfoverwinning te zetten. Maar de beloning is groot want de vastigheid, de zekerheid die het krijgen van persoonlijke antwoorden geeft, en het door eigen ervaring, eigen beleven, gewaar worden, kennen van de werkelijkheid van de geestenwereld, dat kan geen woord, dat jullie kunnen horen en lezen jullie ooit geven. Deze uiterlijke woorden zijn wel nodig, ze kunnen de stoot geven waardoor jullie er ten slotte toe komen om het nodige te doen.

Dat moet het begin van jullie weg zijn. Dan zullen jullie iedere dag merken dat er dingen gebeuren, kleine dingen. En wanneer jullie daar dan vanuit dit perspectief over nadenken en jullie vrienden in de geest weer vragen: 'Help me om te zien wat waarheid is, wat de zin en het doel van deze ervaring is, welke rol die met betrekking tot mijn ontwikkelingsweg speelt' zullen jullie weer het antwoord krijgen. Maar hier zou ik een waarschuwing willen laten horen: je moet je er iedere keer weer opnieuw op voorbereiden om eventueel ook dat te horen wat je onaangenaam vindt, niet op een mechanische manier maar je dient je daar steeds weer opnieuw voor te wapenen. Het is absoluut onvoldoende om dit slechts één keer te doen want de waarheid kan niet doorkomen zolang de deur gesloten is – en zij is gesloten wanneer je niet telkens weer opnieuw helemaal bereid bent ook dat te aanvaarden wat ongemakkelijk en niet vleidend is, zo het met de waarheid overeenkomt.

En zo zullen jullie wederom het antwoord krijgen, misschien door inzicht, door plotseling innerlijk weten of doordat in een van de komende dagen een medemens geïnspireerd wordt en het antwoord

geeft. Ook dat gebeurt dikwijls, zo kan Gods wereld ook werken. Dat betekent dus dat het zaak is om je ogen en oren open te houden. Aan het antwoord dat je op deze manier krijgt, zit ook een kleine beproeving vast (het kan ook een grote beproeving zijn) want het kan er vaak om gaan dat de mens deemoedig en bescheiden leert worden om zich iets door een medemens te laten zeggen, daar tenminste voor open te staan. Volbrengt hij deze beproeving dan volgt ook weer de prachtige ervaring van het op een diep niveau weten van de werkelijkheid van de geestelijke wereld, op precies dezelfde manier als wanneer het antwoord op een directe manier tot je komt. Dit alles zal voor jullie niet alleen maar woorden zijn maar jullie zullen het wonderbaarlijke systeem van de leiding op deze weg steeds duidelijker voelen. Dat nu is de tweede stap die gezet moet worden.

Ik wil nog zeggen dat wie deze weg steeds verder vervolgt en zo een zekere vastigheid verkrijgt, op een dag zover zal komen dat hij de behoefte voelt om God iets daarvoor te willen geven. Want aanvankelijk lijkt het voor jullie allemaal alsof men een offer van jullie verlangt, offers van tijd, offers van zelfoverwinning, offers van het beslissen, wat een mens telkens weer zo moeilijk kan vinden; offers om dat te overwinnen wat jullie moeilijk vinden enz. Aanvankelijk zien jullie alleen maar het moeilijke. Jullie zien alleen maar de prijs die jullie moeten betalen, alleen datgene wat jullie moeten geven terwijl het daaruit resulterende geluk in het begin alleen maar een woord voor jullie is dat jullie nog niet weten. Wie van jullie echter bereid is om deze prijs te betalen en daar ook mee begint, zal al gauw in de gaten krijgen dat jullie honderd keer zoveel ontvangen als jullie geven. Ik weet best dat dit voor degenen die nog niet zover zijn louter woorden zijn. Maar denken jullie nog maar eens aan deze woorden terug. Jullie zullen ontdekken dat ze waar zijn. En dan zullen jullie zover zijn dat jullie God jullie diensten willen aanbieden, om mee te helpen, voor zijn grote plan. En ook dan moet er alleen bereidwilligheid zijn, echter het hoe, dat moeten jullie dan weer aan God overlaten. En een ieder wordt geleid bij hoe hij het beste kan helpen. En de uitwerking is weer zo dat de bereidheid van de enkeling om te dienen en te helpen, nadat dit bereid zijn zich in de daad kon omzetten, geen persoonlijk offer meer zal betekenen maar de grootst mogelijke persoonlijke vreugde die je je maar kunt voorstellen.

Ik zie dat voor twee van de aanwezige vrienden heel bepaalde taken wachten. Ik zie bij jou (het gaat hier om een man die al jaren in

wetenschappelijke kringen parapsychologisch onderzoek doet en veel ervaring met mediums heeft) dat je op deze weg zelf mediums zult kunnen opleiden. Je zult mediums zover kunnen brengen dat ze contact met Gods wereld maken en je zult die mensen leren wat de voorwaarden, de vereisten en de wetmatigheden zijn. Steeds meer mensen met mediamieke kwaliteiten zullen naar je toe geleid worden – en ze zijn ook al naar je toe geleid of jij naar hen. En je zult velen van hen kunnen helpen om hun wijze van werken op een hoger plan te brengen en bij het verlossingsplan behulpzaam te zijn. Het is daarom een prachtige taak die je wacht maar er moet van te voren nog het een en ander worden gedaan. Ik zou daarbij ook nog willen opmerken dat aan het goede dat door bepaalde mediums al gedaan wordt, om bepaalde kringen ervan te overtuigen dat de geesteswereld werkelijk bestaat, geenszins afbreuk wordt gedaan doordat er een contact met Gods wereld bestaat in plaats van met geesten die nog niet ingedeeld zijn.

Want juist dit soort bewijzen die sceptische mensen graag willen hebben kan Gods wereld ook geven, al is het op een andere manier, met andere vereisten en al moet de mens leren dat het niet aan hem is om uit te maken op welke manier iets voor hem bewezen wordt. Maar wanneer hij de bereidheid heeft om te wachten en geduld te oefenen - en men kan dat deze mens duidelijk maken – dan zijn de bewijzen die van Gods wereld, van ingewijde geesten afkomstig zijn onvergelijklijk veel werkzamer en ook langer werkzaam dan de bewijzen van die nog blinde geesten, die op een bepaald ogenblik wel veel indruk kunnen maken maar waarvan de kracht wegebt. Op veel plaatsen heeft de mening postgevat dat de sceptici alleen overtuigd kunnen worden wanneer bepaalde, nog menselijker geesten actief zijn en op hun manier op de mensen inwerken. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook de wetenschap zou zoveel meer kunnen bereiken, wanneer de mensen niet hun eisen aan de geesten zouden willen opdringen maar de vereisten van de geestelijke wereld zouden worden geaccepteerd – en dat is helemaal niet zo moeilijk. Men moet nu eenmaal de mensen over alle verschillen in de voorwaarden, over die wetmatigheden opheldering verschaffen.

Verder zie ik voor jou, mijn andere vriend, een andere taak weggelegd: ik zie als taak die op jou wacht het om te beginnen langzaam aan gaan zien van de aura's van mensen. Het zal zich in het begin zo nu en dan manifesteren en het zal aanvankelijk wazig zijn, slechts een gedeeltelijk beeld. Maar wanneer je dit oefent en deze waarnemingen constateert, je er zorg aan besteedt in plaats van ze links te laten liggen, dan zal deze

gave zich verder ontwikkelen. Je zult niet alleen de kleuren van de aura onderscheiden, maar ook bepaalde tekeningen erin. Want de aura van de mens is op verschillende manieren getekend en deze tekens kunnen zich ten dele aan de mens bekendmaken. Hij kan bijv. in de aura zien of iemand een ziekte onder de leden heeft of bepaalde innerlijke houdingen of gedachten koestert die niet uitgesproken worden. Maar dit alles moet worden geleerd en je zult daarbij worden geholpen.

Misschien zul je nu terecht vragen wat voor doel dat zou moeten hebben. Er wordt echter niets gegeven zonder dat het een doel heeft. De bedoeling is dat in een nog wat verdere toekomst jou lichamelijk genezende krachten worden gegeven. En wanneer je de aura van een mens zult kunnen zien, zul je daar misschien een tekening in ontwaren die duidt op een ziekte en je zult dan weten wat die ziekte is. Dan zullen jou de dienovereenkomstige krachten gegeven worden om haar te kunnen genezen. Deze prachtige, verblijdende taak wacht jou. God richt het zo prachtig in dat het niet alleen het grootste geluk betekent maar dat het op generlei wijze afbreuk doet aan de aardse plichten. Ook wat dat betreft moeten jullie vertrouwen hebben en jullie laten leiden, het eenvoudigweg aan God overlaten. Daarom vraag ik jullie dit in ieder aspect te leren: 'Waar moet ik me laten leiden? Waar moet ik zelf in actie komen?' Dat kunnen jullie ook bij deze persoonlijke verbinding met de geestelijke wereld vragen.

Deze beide boodschappen werden mij gegeven, dit mocht ik meedelen. Er zullen door mij of door een persoonlijk contact nog meer van dit soort boodschappen volgen. En degenen die vandaag niet iets dergelijks gewaar mochten worden, moeten niet denken: 'Waarom ik niet?' Daar zijn allemaal goede redenen voor. Heb ook in dit geval vertrouwen, ook wanneer jullie die redenen niet altijd kunnen doorgronden. Maar zo dient een ieder zich moeite te geven dit contact met de geestelijke wereld tot stand te brengen en het is ieder mens gegeven, iedereen! Geloven jullie echt dat God dit contact slechts voor bepaalde mensen heeft geschapen? Nee!

Het hele onbewuste dringen en streven van de mens is er toch op gericht om de zwaarte van de materie te doordringen. Wat is jullie technische vooruitgang anders? Bedenk toch eens: Het gaat ook om niets anders dan het overwinnen van de materie. Iedere technische verworvenheid is toch een overwinning op de materie die voor jullie een hindernis vormt. Alleen doet de techniek het met de uiterlijke krachten en de

mens op de weg van volmaaktheid gebruikt de innerlijke. Dat is het hele verschil. De innerlijke krachten zijn onvergelijklijk veel werkzamer.

En nu wil ik jullie vragen zo goed mogelijk beantwoorden:”

VRAAG: Ik zou je willen vragen waarom het in onze tijd zo moeilijk is om de verbinding met de geestelijke wereld tot stand te brengen.

“De verbinding met de geestelijke wereld in het algemeen is niet moeilijk gemaakt, maar de mens verhindert deze. Hij verhindert het door zijn hele houding. De meeste mensen geloven niet in dit soort dingen, ze staan daar niet open voor en in veel mensen liggen de sluimerende, mediamieke krachten die daarvoor gebruikt kunnen worden braak. Maar wat je misschien heel specifiek bedoelt is niet alleen een verbinding überhaupt met de andere wereld maar speciaal met de geestelijke wereld van God. Het was altijd al moeilijk om deze verbinding tot stand te brengen want het spreekt natuurlijk vanzelf dat het kostbaarste dat een mens zich ooit kan verwerven niet zo eenvoudig, zo makkelijk, zo zonder strijd en zonder meer gegeven kan worden. Het spreekt vanzelf dat de wereld van God zo’n medium moet beproeven en nog eens moet beproeven om te zien of hij waardig is en het vermogen heeft. Niet alleen moreel moet er op zo’n medium niets aan te merken zijn, zijn gezindheid moet de beste zijn en hij moet een vrije en ontspannen ziel hebben. Er zijn altijd nog genoeg mensen die aan het eerste criterium voldoen, goede mensen die zeer bereid zijn om anderen te helpen, zelfs zover willen gaan dat ze bereid zijn deze weg van volmaaktheid in te slaan. Maar er zijn er heel veel die het op deze weg niet volhouden, die ergens blijven steken, door een fout die als zodanig niet herkend wil worden en daardoor ook niet overwonnen kan worden overwonnen.

Het is een grote beproeving voor een medium dat al een bepaald niveau bereikt heeft en al wat succes heeft, wanneer hij een zekere trots niet kan overwinnen, hem niet meester kan worden. Want de absolute deemoed is ook een van de voorwaarden. Hoe moeilijk wordt het niet voor een medium om zich niet met de zich manifesterende geest te identificeren, zich boven zijn medemens te verheffen. Velen of relatief velen zijn daarom succesvol tot aan een bepaald punt, maar blijven dan steken. Zoals ik al eerder in deze voordracht zei, niemand kan anderen helpen die niet zelf op de meest actieve wijze op dit pad van volmaaktheid staat. Bevraag alle mediums die jullie kennen eens vanuit dit

gezichtspunt. De meeste zullen tegen jullie zeggen dat ze wel bidden en moeite doen om aardig te zijn maar ze ontwikkelen zich niet voortdurend verder in deze zin, zoals noodzakelijk is; ze genezen niet de kranke stromen van de ziel die min of meer in ieder mens aanwezig zijn. Want elke niet gekende, onbewuste gevoelsbeweging, iedere fout die niet gezien wordt en waaraan men niet werkt, ieder vooroordeel vormt voor Gods geesten een hindernis om door te dringen. Het is niet dat zij het niet 'mogen' omdat deze mens het niet zou verdienen enz., het is ook een niet kunnen. Want het onbekende in de mens en alles wat van de geestelijke wet afwijkt, is als een blok waar we niet doorheen kunnen dringen. Iedere mening die te vast is, is zo'n blok. Wij kunnen niet doorkomen met de waarheid wanneer de mens niet tevens zo open is dat ook het tegendeel van zijn overtuiging tot hem door zou kunnen dringen, wanneer dat de waarheid zou zijn. Ik spreek helemaal niet over de basisvoorwaarde dat een medium zijn gave aan de wil van God ondergeschikt moet maken en voor zichzelf geen aanspraak mag maken op persoonlijk voordeel, of dat nu van materiële of van geestelijke aard is.

Er bestaat nauwelijks een volmaakt en perfect werktuig omdat zelfs de mens die zo goed mogelijk aan deze voorwaarden voldoet toch ergens, al is het maar in iets kleins, van de wet afwijkt en dan bestaat er voor ons al een hindernis. Het is moeilijk om dit voor jullie begrijpelijk te maken want al het geestelijke, de beroeringen, de gevoelens en gedachten zijn voor jullie lucht maar voor ons zijn het vaste vormen – en zelfs vaak muren, muren als van graniet. Maar wanneer een medium in overwegende mate de voorwaarden vervult, wanneer het zich verder ontwikkelt en niet denkt dat het doel al is bereikt, want dat bestaat niet, dan spelen die kleine hindernissen geen rol. Er kan omheen gebouwd worden, als ik dat zo mag zeggen. Het kan ook als beproeving voor de mensen benut worden die hen toch ten goede komt, want iedere beproeving doet dat, wanneer ze wordt doorstaan. Wanneer een bepaald niveau is bereikt, zullen deze kleine hindernissen als gevolg van de nog bestaande onvolmaaktheid van het medium, de mens nooit kunnen afhouden – noch het medium zelf, noch de andere aanwezigen – tot de waarheid te komen opdat de eigen volmaaktheid beter kan worden bereikt; en dat is het enige doel van Gods wereld, de enige reden waarom een dergelijke verbinding überhaupt kan en moet bestaan.

VRAAG: In enkele geloofsfilosofieën wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen dualisme en monisme. Is het dualisme een laag die tot het monisme leidt en is het monisme de eigenlijke waarheid?

“Je kunt het ook als laag karakteriseren, zoals je zegt. Maar het is uiterst moeilijk om jullie dit überhaupt duidelijk te maken. Ook om de volgende reden – hoewel niet alleen, want het is op zichzelf al moeilijk te begrijpen voor mensen – maar ook om de volgende reden: Het is moeilijk, en ik zeg dit in waarheid, omdat ik in dit opzicht niet door het medium door kan dringen. Hier is nu zo’n geval. Zij is genoeg ontspannen dat ik deze woorden überhaupt door kan geven. Bij heel veel mediums zou ik dit niet kunnen zeggen, maar tot zover is er hier geen probleem. Haar ontwikkeling is echter nog niet zover voortgeschreden dat ik met deze verklaring door kan komen. Misschien over enkele maanden, misschien jaren, misschien ook eerder, dat weet ik niet. Dan zal ik de vraag beantwoorden. Wanneer zij in haar ontwikkeling ver genoeg is dat deze blokkade verdwijnt.”

VRAAG: Dan is men in bepaald opzicht erg van het medium afhankelijk.

“Nee, want wanneer bereikt is dat een verbinding met Gods wereld is gevestigd, zal deze er altijd op letten dat, ondanks de onvolmaaktheden van mensen die deze verbinding gebruiken, altijd dat gegeven wordt wat goed voor hen is, wat hen bij hun ontwikkeling stimuleert en daardoor God en de gelukzaligheid dichterbij brengt. Zoals ik zei, kan er om de blokkades heen gebouwd worden. Aan iedereen kan datgene worden gegeven wat hem helpt om zelf het hoogste waartoe hij in staat is te bereiken. Wat hebben jullie nog meer nodig? Wat anders zou het doel van deze verbinding zijn? En jullie kunnen je genoeg weten eigen maken om te leren onderscheiden of je te maken hebt met de goddelijke orde van geesten die jullie op deze manier kunnen helpen en wijzer maken, of niet. Alle andere dingen zijn onbelangrijke details. Een geest van God zal er altijd op aandringen dat ieder mens, zodra dat mogelijk is, zelfstandig een verbinding met Gods wereld maakt; hij zal daarbij helpen, daarvoor aanwijzingen geven.

Zolang in het begin van een mediumschap deze beproevingen nog uitgebleven zijn, zullen er zeker zo nu en dan onwaarheden moeten doorkomen vanwege deze blokkade. Maar dat doet er niet toe, mijn

vrienden. Want een ieder die met de beste bedoelingen bezig is zich verder te ontwikkelen, zal altijd in zichzelf nagaan door ernstige meditatie, of een persoonlijke doorgeving op hem betrekking heeft, wat hij daarvan kan leren, enz. Je hoeft alleen aan de basisvoorwaarden vast te houden, die je in alle filosofieën over geloof geleerd worden; Gods wil te vervullen, fouten af te leggen, zelfkennis te bevorderen enz. Gaat het echter om de grote, algemene vragen van de schepping, dan zal de mens die op de juiste weg is – ook wanneer hij er niet zeker van is, ook wanneer het medium nog niet zover is dat gezegd kan worden ‘In deze vraag kan de waarheid nog niet doorkomen’ – ook tegen zichzelf kunnen zeggen dat het voor hem niet belangrijk is om alles precies te weten. Hij zal in nederigheid kunnen wachten tot hem het ware weten ten deel valt, wanneer hij dat verdient, en het voor hem geen kwestie meer is. Hij zal eenvoudigweg gevolg geven aan wat jullie in jullie bijbel kunnen lezen: ‘Beproeft alle dingen en behoudt het goede’. Hij zal dan voor zichzelf weten wat hij heel rustig kan aannemen omdat het wel Gods wil moet zijn en waar hij bij het aannemen misschien nog wat voorzichtiger moet zijn in een nederige, afwachtende houding van niet altijd alles direct te willen weten. Heeft de mens dus de juiste innerlijke houding, dan is hij niet alleen niet van een medium afhankelijk maar ook nooit van de geesten. En hij zal dan zelfs geen schade kunnen ondervinden wanneer een medium nog in opleiding is en zich in een overgangsfase bevindt.

Het gaat hier eenvoudigweg om hoe open de mens is, hoe zeer hij er toe geneigd is om alles op één hoop te gooien, in hoeverre hij zijn gezonde mensenverstand gebruikt, hoe nederig hij is. Want het is ook een gebrek aan nederigheid om te verwachten dat jullie mensen het zo zonder meer verdienen om in alles direct antwoorden op de grootste vragen te krijgen, om in een directe verbinding met Gods wereld te staan, zonder jullie eerst waar te hoeven maken en waardig te tonen. Dat gaat niet alleen op voor een medium maar evenzeer voor de deelnemers. Het kan voor zo'n deelnemer ook een beproeving zijn dat hij iets afwijst wat onbehaaglijk voor hem is, doordat hij zichzelf wijsmaakt dat al datgene wat ik hier zeg juist daar zou kunnen uitkomen waar een voor hem gekwetste plek begraven ligt. Ook wanneer hij niet altijd meteen de bevestiging in zichzelf kan navoelen, moet hij juist bijzonder voorzichtig zijn met het afwijzen van deze dingen die hem persoonlijk onbehagen bezorgen en God altijd weer naar de waarheid in zichzelf vragen. Dan kan het gebeuren dat de verlichting over hem komt, dat juist deze woorden waar blijken te zijn, die hij niet voor waar wilde

aannemen. En juist na zo'n inzicht zal er wederom een groot geluksgevoel over hem moeten komen. Zo behoort er bij alle persoonlijke kwesties gehandeld te worden terwijl het goed is om bij de algemene vragen een afwachtende, bescheiden houding aan te nemen want al het weten op dit gebied is genade die iedereen ook moet verdienen.

Doorstaan mediums en andere aanwezigen deze beproevingen, wat iedereen kan wanneer hij dat wil, dan kan mettertijd ook steeds meer worden gegeven. En wat deze grote, algemene vraagstukken betreft veel daarvan gaat toch al ver boven het begripsvermogen van de mens uit. En jullie hebben helemaal zoveel verkeerde ideeën – ik bedoel nu niet direct alleen degenen die hier aanwezig zijn maar in het algemeen – zelfs over dingen die jullie in je wereld kunnen uitzoeken waarbij jullie helemaal geen geest nodig hebben om jullie opheldering te geven. Of jullie nu bij de grote vraagstukken van de schepping ook wat meer of minder begrip, meer of minder verkeerde ideeën hebben of niet – en bij de zuiver aardse vragen komt dat al genoeg voor – het komt er veel meer op aan dat jullie je geestelijk ontwikkelen en die raadgevingen van de geesten die in ieder geval alleen maar juist kunnen zijn, helemaal aanvaarden. Met zo'n houding in dit soort zaken zullen jullie ook steeds meer bevestiging en bewijzen moeten krijgen die jullie vertrouwen in de verbinding met de geesteswereld, of dat nu een persoonlijke verbinding is of via een medium steeds meer zal versterken.

Ik wil jullie echter nog heel duidelijk maken dat deze verbinding een zeer goede basis heeft, wat jullie alleen al daaraan kunnen zien dat het medium innerlijk voldoende ontspannen is en weinig last van ijdelheid heeft zodat deze verklaring überhaupt doorkomt. Wanneer jullie alle mediums onderzoeken – en ook in dit opzicht dienen mediums onderzocht te worden – zullen jullie tot de overtuiging komen dat het niet vaak voorkomt dat een medium zo vrij is. Juist dat zou voor jullie een bewijs moeten zijn van de betrouwbaarheid van deze verbinding en van de juistheid van de weg waarop zij zich bevindt.

Om nu echter nogmaals op de vraag van onze vriend terug te komen, het enige wat ik hier op voorhand kan zeggen, is: het klopt allebei. God is persoon en gestalte en ook deze eenheid is juist. Meer kan ik nu niet doorgeven.”

VRAAG: Wat ik wil vragen is moeilijk en misschien te dom, wanneer ik de vraag stel.

“Probeer het.”

VRAAG: Ik heb steeds weer het probleem: wanneer God een verlossingsplan met ons heeft, dan moet ik teruggaan naar mijn eeuwige vraag: wanneer we van God zijn afgevallen doordat we een verkeerde weg zijn gegaan, niet de goddelijke maar de andere, waarom heeft God zijn verlossingsplan zo ingewikkeld en het ons zo ongelofelijk moeilijk gemaakt? Ik weet dat het voor onze ontwikkeling nodig is maar voor mij lijkt het allemaal te moeilijk.

“Het lijkt alleen maar zo. Als deze moeilijkheden er zijn, dan is dat omdat de individuele wezens het anders niet tot stand zouden brengen. Ook andere wegen werden beproefd, geliefde vriendin, voordat de aardse wereld in deze vorm werd geschapen, maar het is gebleken dat het niet ging. En zodoende heeft God deze voorwaarden geschapen en het gaat nu eenmaal helaas alleen via de weg van de pijn. Helaas. Andere mogelijkheden werden uitgeprobeerd. Ik wil voor jou persoonlijk hier nog het volgende aan toe voegen: probeer de woorden die ik vandaag in het begin gegeven heb je ten nutte te maken. Want wanneer je op deze manier contact met Gods wereld maakt, zul je bevestigd worden. Je zult gaan begrijpen wat de woorden ‘de genade van het geloof’ betekenen. Zij kan je gegeven worden wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Denk over deze woorden na die ik hieromtrent heb gegeven. En je zult beslist op deze manier het antwoord krijgen. Want bij jou speelt hetzelfde als bij vele andere mensen. De mens zegt namelijk: ‘God moet mij een bewijs van Zijn rechtvaardigheid geven, dan pas ben ik bereid om Hem te erkennen’.

Lieve mensen, hoe dwaas zo’n houding is, zullen jullie zelf begrijpen wanneer jullie de kennis verworven hebben want het is zo’n foute gedachte en zo verkeerd gevoeld. De mens zou toch veeleer van de veronderstelling uit moeten gaan dat hij onvolmaakt is en niet God en Zijn schepping. Maar ook al denken jullie er niet direct zo over, volgens jullie gevoel is het wel zo, altijd weer. Ik verwijt je dat niet. Dit komt gewoon bij zo veel mensen voor, dezelfde trots die oorspronkelijk tot het afvallig worden van God leidde en ook een eenvoudige denkfout in het gezonde mensenverstand. Dat heeft een herziening nodig. Kijk naar de schepping die jullie nu kunnen zien en enigmatische kunnen begrijpen, kijk toch hoe prachtig alles gemaakt is, ieder kleinste detail

in de voor jullie alleen maar zichtbare schepping. En kijk dan eens hoe jullie ertoe komen om te eisen dat God jullie Zijn meest grote liefde en gerechtigheid moet bewijzen, voordat jullie je verwaardigen Hem toegang tot je hart te verlenen. Het moet eigenlijk precies andersom zijn, begrijpen jullie dat?”

VRAAG: Ja, maar het is vaak zo moeilijk om te zien wat Gods wil is. Ik zou het heel graag doen maar ik weet niet welke weg ik moet gaan?

“Dat is nu bijvoorbeeld wat jullie je in dit contact zouden moeten verwerven. Wie het contact alleen maar met dit doel voor ogen wil, Gods wil te kennen, die zal het antwoord krijgen. Want wie klopt zal worden opengedaan. Wie werkelijk vervuld is van de wens om de wil van God te doen, die krijgt het antwoord. Maar jullie doen het altijd met een achterdeurtje, er is altijd een voorbehoud, een reserve; jullie zijn wel bereid maar tegelijkertijd zijn jullie er ook bang voor dat God iets van jullie zou kunnen vragen, wat jullie niet fijn vinden. Ja zeker, jullie wenden je slechts op een halfslachtige manier tot Hem; precies wat ik in de laatste zitting besproken heb. De hele belijdenis luidt: ‘God, Uw wil geschiede, ook wanneer het me niet uitkomt, ook wanneer ik het niet direct kan begrijpen want U bent de gerechtigheid, U bent de liefde. Dat staat vast. Het is het enige houvast, dat ik heb, ik weet in werkelijkheid niets anders’. Zeker, zulke gedachten moeten gekoesterd worden opdat het gevoel daarvan doordrongen wordt, ze moeten steeds weer opgepakt worden, deze gedachtevormen moeten steeds weer opgebouwd worden. Dan worden ze mettertijd in het gevoel opgenomen. En wie deze innerlijke houding heeft en zo naar de wil van God vraagt, zonder voorbehoud, zonder achterdeurtje, hem zal het antwoord altijd worden gegeven. Begrijp je?” *(Ja, ik begrijp het.)*

VRAAG: Hoe staat het met de relatie tussen de belangen van het materiële en van het geestelijke? God en de mammon? Hoe ziet de juiste integratie eruit?

“Wanneer geld, ook net zoals bij alle andere dingen, weer een middel tot het doel is en geen doel op zich, dan vindt er een juiste integratie plaats. Ook wanneer de mens er bewust naar streeft om zich niet door het geld te laten binden maar het, als een van Gods vele gaven net zoals gezondheid, een talent of iets anders in dankbaarheid gebruikt zonder daardoor aan de materie of dat wat het geld kan bieden gebonden te

worden. Wanneer hij het gebrek aan zorgen veelmeer daartoe aangrijpt om zijn geestelijke vooruitgang des te beter te kunnen bevorderen, dan vindt juiste integratie plaats.

Maar veel mensen vinden dat heel moeilijk. Voor velen is de weg naar God gemakkelijker wanneer ze in nood verkeren terwijl het niet hebben van zorgen hen van de geestelijke weg afleidt. Dat betekent echter niet dat iemand die bezittingen heeft daar noodzakelijkerwijs afstand van moet doen, wanneer hij sterk genoeg is om zich niet door hen te laten belasten. Hij kan dus van de vreugde genieten, wanneer hij de verleiding die bij alle dingen nog het meest van geld uitgaat, weerstaat. Maar in principe gaat het natuurlijk net zo als met iedere andere gave van God.

Het zou wat extreem zijn om te zeggen dat de mens alles zou moeten opgeven en zelf in armoede zou moeten leven om geestelijk te kunnen groeien. Het kan zo nu en dan wel voorkomen dat van een mens verlangd wordt om zo'n taak op zich te nemen maar dat zijn uitzonderingen. Het kan er in zulke gevallen om gaan dat zo iemand een voorbeeld voor anderen is, voor die mensen die beweren dat het geen kunst is om je zonder materiële zorgen geestelijk te ontwikkelen maar dat het onmogelijk is om je met dergelijke dingen bezig te houden als je je dagelijks brood moet verdienen. Dat komt dus ook voor, dat zo'n bijzondere opdracht aan een al ontwikkelde geest voor zijn leven op aarde toevertrouwd wordt. Dan wordt hij door inzicht in de meditatie tot dit weten geleid. Het komt juist veel vaker voor dat het de bedoeling is dat een mens, wanneer hij zulke zorgen niet heeft, daardoor beproefd wordt; dat hij moet laten zien dat hij, ondanks deze verleiding de weg van God gaat, dat hij niet de gevangene wordt van deze geest die over de materie heerst.

Je kunt geen algemeen geldende regels geven voor waar je in individuele gevallen de juiste middenlijn of integratielijn moet trekken want het hangt immers helemaal van het karakter af. Bij iemand die de neiging heeft om gierig te zijn verloopt de juiste integratie langs andere lijnen dan bij een lichtzinnig persoon. Iedereen moet zelf het eigen midden vinden. Dat zal op deze weg zeker gebeuren.”

VRAAG: Met andere woorden, armoede is voor hen die zich geestelijk willen ontwikkelen geen voorwaarde zoals door vele stromingen wordt aangenomen?

“Geenszins. Het kan soms het geval zijn maar het hoeft niet perse. Wanneer verschillende geloofsrichtingen dit tot algemeen beginsel verheffen, dan is dat omdat, zoals gezegd steeds weer blijkt dat de mens door het geld strandt en in armoede gemakkelijker de weg vindt. Maar daarbij wordt buiten beschouwing gelaten dat de mens gedurende zijn incarnatie moet laten zien dat hij onder alle omstandigheden standvastig blijft.”

VRAAG: Ik zie een grote discrepantie tussen wat de bijbel zegt: ‘God heeft de mens naar zijn beeld geschapen en heeft hem bovendien de heerschappij over de aarde gegeven.’ Wanneer ik dus de heerschappij over de aarde heb, dan zou ik zeker ook de heerschappij over mijzelf, over mijn gezondheid, over alles hebben. Ik ben dus in staat om bij mijzelf te beginnen, eerst bij mij, om dan de heerschappij over de hele aarde te verkrijgen. Daarmee zou ik toch in staat moeten zijn – omdat ik immers naar Gods beeld en gelijkenis ben geschapen – alles wat ik graag zou willen, werkelijk te kunnen scheppen, vorm te kunnen geven. Maar dat is dan toch niet meer de wil van God?

“Je zult echter op deze weg weten wat Gods wil is en die zul je willen doen.”

VRAAG: Door de poging om deze verbinding met God tot stand te brengen...?

“Ja, je zult op deze weg van volmaaktheid deze verbinding met Gods wereld moeten hebben; zij zal steeds steviger worden, je inzichten zullen steeds verder groeien en je zult niet alleen door wat een geest je misschien zegt weten wat de wil van God is maar door eigen inzicht, door je eigen groeien. Je geest wordt steeds lichter, steeds sterker, steeds meer ziende; de kern van jouw geest ontwikkelt zich, breekt uit deze bolster, deze korsten die jouw volmaaktheid omgeven en weet direct wat Gods wil is en wil niets anders.”

VRAAG: Dat is wel een lange weg?

“Het is die weg waarover ik spreek, die jullie allen kunnen gaan en die alleen maar gelukzaligheid betekent, steeds grotere gelukzaligheid, steeds grotere bevrijding van alle aardse, innerlijke en geestelijke

kluisters.

Lieve mensen, ik heb jullie vandaag genoeg gegeven. Denk na over wat ik heb gezegd. Vervolg deze weg in vrede.

Dat Gods zegen jullie doorstroomt, jullie doorgloeit opdat jullie in staat zijn om steeds verder te gaan en steeds meer geluk en vrede te vinden. De zegen dringt door tot al mijn vrienden, ver weg en dichtbij. Gegroet in de naam van God.”

Deze lezing werd oorspronkelijk in het Duits gegeven via Eva Pierrakos in 1957. 'The Pathwork Foundation' heeft deze lezing in Engelse vertaling uitgegeven als 'An Unedited Lecture' onder de titel: 'Mediumship – How to Contact God's Spirit World'.

Laatste herziening van de Nederlandse vertaling uit het Duits in 2012.

© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2015.

