

Hoger zelf, lager zelf en masker

*11 oktober 1957
lezing 14*

“In de naam van de Heer groet ik jullie. Gezegend is dit uur waarin ik jullie mag toespreken, vrienden.

Ik heb beloofd jullie vanavond te vertellen hoe wij in de geestenwereld de totale persoonlijkheid zien, de eenheid van de menselijke persoonlijkheid.

Jullie weten allemaal dat de mens niet alleen een fysiek lichaam, maar ook verscheidene fijnstoffelijke lichamen heeft. Elk fijnstoffelijk lichaam staat voor iets anders. Jullie weten ook dat gedachten bepaalde spirituele vormen hebben. Dergelijke vormen worden behalve door gedachten ook door gevoelens gecreëerd, want een gevoel is eigenlijk een gedachte die niet bewust gemaakt is, het is een ‘ongedachte gedachte’. Hoewel gedachten andere vormen creëren dan gevoelens, scheppen ze allebei bepaalde en - voor ons - zeer wezenlijke vormen. Net als een fysiek lichaam heeft elk fijnstoffelijk lichaam een zogenaamde aura. Gedachtevormen of gevoelsvormen scheppen een beeld in de aura, maar deze beelden zijn slechts afspiegelingen van hun werkelijkheid. Deze vormen bestaan echt, maar bevinden zich rond en buiten de persoonlijkheid en hun beelden worden alleen weerspiegeld in de persoonlijke aura. Deze vormen scheppen sferen in de geestenwereld, die - al naar gelang de intensiteit van de gedachten of gevoelens - vaag en zwak of duidelijk, sterk en duurzaam zijn. Met andere woorden, al deze vormen zijn min of meer fluctuerend, omdat alles in de geest eeuwig in beweging is.

De aura van het fysieke lichaam laat fysieke ziekte of gezondheid zien,

in feite elke andere toestand van het fysieke wezen. Emotionele, intellectuele of spirituele reacties zijn in de aura van het betreffende fijnstoffelijk lichaam af te lezen.

Elk levend wezen heeft een hoger zelf of goddelijke vonk. Dit is het fijnste en stralendste van de fijnstoffelijke lichamen met het hoogste trillingsgetal. Want, zie je, de aura is de vibratie en uitstraling van elk betreffend fijnstoffelijk lichaam; hoe hoger de spirituele ontwikkeling, hoe hoger ook de vibratie of trillingsfrequentie. Sinds de val van de engelen omhulde het hoger zelf zich in een langzaam proces en in geleidelijke stadia met verschillende lagen dichtere materie, maar nog niet zo dicht als het fysieke lichaam. Vanuit jullie oogpunt zijn deze lagen ook fijnstoffelijk, omdat je ze niet met je fysieke ogen kunt waarnemen, maar ze zijn oneindig dichter dan het hogere zelf. Zo kwam het lagere zelf tot stand.

Het doel van spirituele ontwikkeling is het lagere zelf te elimineren, zodat het hogere zelf weer vrij komt van alle lagen die er omheen zijn gekomen. In de praktijk van het leven kunnen jullie - bij jezelf of bij anderen - heel gemakkelijk waarnemen dat bepaalde delen van het hogere zelf al zijn bevrijd, terwijl andere delen nog steeds verborgen zijn. Hoeveel al vrij is en hoeveel verborgen en hoe dik het soms bedekt is, hangt af van de algehele ontwikkeling van de betreffende persoon.

Het lagere zelf bestaat niet alleen uit de gewone fouten en individuele zwakheden die voor iedereen verschillen maar ook uit onwetendheid en luiheid. Het haat verandering en zelfoverwinning; het heeft een zeer sterke wil (die zich misschien niet altijd zichtbaar manifesteert) en wil zijn zin krijgen zonder er de prijs voor te betalen; het is erg trots en egoïstisch; het bestaat voor een groot deel uit persoonlijke ijdelheid; het is het ego met al zijn uitingen.

Al deze trekken maken in het algemeen deel uit van het lagere zelf, ongeacht andere individuele fouten. Maar er bestaan veel manieren waarop het lagere zelf deze algemene trekken ten toon kan spreiden. Bepaalde persoonlijke fouten, uiterlijke omstandigheden en iemands positieve kwaliteiten spelen allemaal een rol. Samen bepalen ze de wijze waarop de algemene neigingen van het lagere zelf naar buiten treden en bepalen ze de intensiteit en de richting ervan.

In de geestenwereld zien wij het hogere en het lagere zelf, maar dit gaat alleen op voor die geesten die een bepaalde mate van ontwikkeling hebben bereikt. Niet alle geesten kunnen alle lichamen van een schep-sel zien. Met andere woorden, het feit op zich dat een geest zijn fysieke lichaam achterlaat betekent nog niet dat hij meteen ook meer kan zien dan iemand van jullie. Maar een geest die een bepaalde mate van ont-wikkeling heeft bereikt, is niet alleen in staat het lagere zelf te inter-preteren maar ook om er doorheen te kijken en zo het hogere zelf in al zijn pracht te ontdekken, want dichte materie - zowel aardse als dichte materie in het hiernamaals - vormt geen belemmering voor onze waar-neming. Daarom kunnen wij geesten goed bepalen welke gedachte-vormen van het hogere zelf komen en welke van het lagere zelf.

We kunnen ook waarnemen welke verlangens en inspanningen, die hun oorsprong in het hogere zelf vinden, mogelijk vermengd zijn met de inzet van het lagere zelf, zodat hun oorspronkelijke glans vervaagd, gekleurd of vervuild is. Wanneer de 'boodschappen' van het hogere zelf verstrengeld raken met motieven van het lagere zelf, wordt er in de ziel wanorde geschapen en wordt de drager emotioneel ziek. Deze verschillende neigingen hebben verschillende kleuren, vrienden, en in veel gevallen verschillende tonen en geuren. Iemand die bijvoorbeeld iets egoïstisch wil en zichzelf niet wil toegeven dat dit egoïsme is, begint dit egoïstisch verlangen te rationaliseren en zichzelf voor de gek te houden. Dit soort zelfbedrog komt onder mensen werkelijk uiterst vaak voor. Wij kunnen dit alles zeer duidelijk zien, omdat de vormen van het hogere zelf een totaal ander karakter hebben dan die van het lagere zelf.

Dit doet me aan nog een andere laag denken waarvan de mens het volle gewicht jammer genoeg nog niet kent. Ik zou het het maskerzelf kunnen noemen. Dit maskerzelf komt op de volgende manier tot stand: wanneer iemand merkt dat hij door aan zijn lagere zelf toe te geven met zijn omgeving in conflict komt, dan is hij op dat moment misschien nog niet klaar om de consequenties daarvan op zich te nemen, door de prijs te betalen die nodig is om het lagere zelf weg te werken. Dit betekent in de eerste plaats het lagere zelf onder ogen zien zoals dat werkelijk is, met al zijn motieven en neigingen. Je kunt alleen iets overwinnen waarvan jij je volledig bewust bent. Dit betekent dat je het smalle pad, het spirituele pad wilt gaan.

De meeste mensen hebben geen zin om zover te kijken. Ze reageren

emotioneel op het lagere zelf, zonder er zelfs over na te denken. Wanneer zij voor moeilijkheden komen te staan die vanuit het lagere zelf komen, voelen zij zich - onderbewust - gedwongen hun zelfbeeld te veranderen om narigheid of allerlei nadelen te voorkomen. Zo scheppen zij onbewust deze andere laag van het zelf, die 'onwaar' is en niet in overeenstemming met de werkelijkheid van het hogere zelf en met de tijdelijke werkelijkheid van het lagere zelf. Deze laag zouden jullie 'kitsch' noemen: hij is geconstrueerd, niet echt. Bijvoorbeeld: het lagere zelf draagt iemand op om zeer meedogenloos te zijn in een egoïstisch verlangen. Zelfs voor iemand met een beperkte intelligentie is het niet moeilijk te onderkennen dat, wanneer hij aan dit verlangen zou toegeven, hij kritiek krijgt, afgewezen wordt en zal ervaren dat andere mensen hem onaardig vinden. Dat wil niemand. In plaats van het egoïsme te overwinnen door een langzaam ontwikkelingsproces, besluit zo iemand te handelen alsof hij niet egoïstisch is. Maar in feite is hij het wel, hij voelt dit egoïsme. Hij haat het 'gedwongen' te worden om tegen de wensen van zijn lagere zelf in te gaan en hij voelt zich verplicht te handelen op een manier die niet in overeenstemming is met zijn lagere aard, terwijl die toch overheersend is. Zijn toegeeflijkheid en edelmoedigheid zijn gespeeld en niet in overeenstemming met zijn gevoel. Daarom is zo iemand in gevecht met zichzelf. De juiste handeling wordt een noodzaak in plaats van een vrije keuze. De prijs wordt nog steeds niet betaald. Want hoewel zo iemand misschien iets geeft, kan hij toch het idee alleen al haten. Daarom blijft hij niet alleen egoïstisch vanuit zijn innerlijke overtuiging, maar hij is ook zijn ware aard ontrouw. Hij doet zijn werkelijkheid geweld aan en leeft dus een leugen.

Dat wil niet zeggen dat het aan te raden is aan je lagere aard toe te geven. Het is nodig dat een mens voor zijn verlichting vecht en er naar streeft zijn diepste gevoelens en verlangens te zuiveren. Maar als dat nog niet is bereikt, moet hij op zijn minst zichzelf niet misleiden. Een mens moet een helder en eerlijk beeld ontwikkelen van de tegenstrijdigheid van zijn gevoelens en daden en geen maskers zelf creëren en achter zo'n masker leven. Maar vaak probeert iemand in een dergelijk conflict in zijn onzelfzuchtigheid te geloven en houdt hij zichzelf op die manier voor de gek wat betreft zijn werkelijke gevoelens en motieven. Hij laat ze niet zien, hij raakt ervan overtuigd dat ze niet bestaan en identificeert zich met zijn masker. Na een poosje schiet het kwaad wortel in het onderbewuste, het gaat er gisten en vormen scheppen die een ernstige uitwerking hebben op zijn ware aard; deze vormen kunnen niet weggewerkt worden wanneer de

oorsprong ervan niet bewust wordt gemaakt. Egoïsme is slechts één voorbeeld; er zijn veel gevoelens die hetzelfde proces ondergaan en de persoonlijkheid van zichzelf vervreemden.

Wanneer mensen emotioneel ziek zijn, is dat altijd een aanwijzing dat er een maskerzelf in het leven is geroepen. Zij realiseren zich niet dat ze een leugen leven. Zij hebben deze onwerkelijke laag gebouwd terwijl die niets met hun eigenheid te maken heeft. Daarmee zijn ze ontrouw aan hun werkelijke persoonlijkheid. Trouw aan jezelf betekent niet dat je aan je lagere zelf moet toegeven, maar dat je je er bewust van moet zijn. Houd jezelf op zijn minst niet voor de gek als je nog steeds uit ‘noodzaak’ handelt en niet uit verlichting en innerlijke overtuiging. Wees je ervan bewust dat je gevoelens in een of ander opzicht nog steeds onzuiver zijn. Dat is een goede basis om vanuit te gaan. Wanneer je beseft dat onder de lagen van je lagere zelf je hogere zelf leeft, je uiteindelijke en absolute werkelijkheid die tenslotte je doel is, is het gemakkelijker jezelf op deze manier onder ogen te zien. En om dat te bereiken moet je eerst je lagere zelf, je tijdelijke werkelijkheid, onderkennen in plaats van het af te dekken, want dat scheidt nog grotere afstand tussen jou en je hogere zelf. En om je lagere zelf onder ogen te zien, moet je koste wat kost je masker opgeven. Het kan helpen om je deze drie ‘zelden’ te visualiseren.

Soms lijkt het voldoende om jezelf wat voor te liegen en helemaal niet na te denken over je gevoelens en ware motieven en je gevoelens maar gedachteloos te laten gaan. Maar dat is niet zo. Wie gelukkig en gezond wil worden en vrede met zichzelf wil hebben, wie zijn leven echt wil vervullen en in harmonie met God en dus met zichzelf wil zijn, moet zichzelf een paar vragen stellen: “Wie ben ik nu eigenlijk echt? Wat is mijn hogere zelf? Wat is mijn lagere zelf? Waar zit misschien een masker, een vervalsing?” Bijna iedereen heeft tenminste in een of ander opzicht een masker. De kleur van dat masker ziet er voor ons afschuwelijk uit, vrienden. Het is niet donker of zwart of duister, zoals het lagere zelf in zijn diverse variaties. De kleuren van het maskerzelf zijn walgelijk zoet. Als je een kunstenaar bent of je bent artistiek aangelegd, kun je gemakkelijk een goede, eerlijke kleur onderscheiden van onechte, zoetige, kunstmatige kleuren. Jullie hebben zelfs een woord bedacht voor slechte kunst en kleuren, jullie noemen het ‘kitsch’. En zo is het ook met de tonen en de geur van het maskerzelf, daar word je gewoon misselijk van. De uitstraling en uitwerking van het lagere zelf kunnen onplezierig zijn, maar ze zijn tenminste eerlijk.

Het is belangrijk te proberen je innerlijke oog te oefenen om jezelf en anderen vanuit dit gezichtspunt te zien. Hoe meer je spiritueel ontwaakt, hoe beter je dit lukt. Als je met je hogere zelf in contact komt en door je spirituele ontwikkeling je intuïtie meer gaat werken, zul je je duidelijk anders voelen over het maskerzelf. Je voelt dan de walgelijke uitingen ervan, om te beginnen van je eigen maskerzelf, ook al lijkt het plezierig een masker te hebben.

Als jullie menselijke psychologen, psychoanalytici en psychiaters hun cliënten eens vanuit dit oogpunt zouden gaan bekijken, konden ze heel wat meer bereiken! Ze zouden meer succes hebben dan tot nu toe. En de tijd zal komen dat ze zich deze kennis eigen maken. Wanneer ze rijp en moedig genoeg zijn om de spirituele werkelijkheid in hun denken te betrekken, zullen ze dit alles ontdekken en de waarheid ervan bewijzen door het succes dat ze met hun cliënten boeken. Ze zullen problemen met hun cliënten oplossen, zelfs al kunnen ze nog niet zo duidelijk als wij datgene zien wat tot dusver onoplosbaar leek. Alleen al het feit dat ze deze drie delen van de menselijke persoonlijkheid gaan onderkennen, maakt een enorm verschil in hun resultaten, omdat ze na enige oefening en studie betrekkelijk gemakkelijk kunnen onderscheiden met welk deel van het zelf ze in bepaalde fases te maken hebben. Ze zullen verschillende middelen ontwikkelen en gebruiken om de verschillende 'zelden' te behandelen en daarmee kunnen ze het bewuste denken van de persoon richten op dat deel waar ze mee werken. Dat zal heel wat verschil maken.

Als iemand bereid is in dat opzicht hulp te aanvaarden, gaat het bewuste deel van het zelf door de wil bestuurd worden en is daarmee op de goede weg. De volgende stap is dan dat de onderbewuste lagen van de persoonlijkheid deze waarheden gaan onderkennen, zodat alle weerstanden overwonnen kunnen worden. Dit alles kan alleen de persoon zelf doen. Als je dit pad wilt gaan, als je van je emotionele ziektes genezen wilt worden, is het belangrijk dat je deze principes begrijpt. Zelfs als je geen zogenaamde 'neuroticus' bent en zelfs als er in jouw geval in jezelf slechts kleine afwijkingen van de wet bestaan, kan het heel nuttig voor je zijn dit alles te begrijpen en erover te mediteren.

Ik wil graag uitleggen waarom het vaak gebeurt, dat iemand die in psychoanalyse is bij een analyticus die strikt een bepaalde school volgt en geen enkele spirituele waarheid erkent, en dus niet erg intuïtief is in dergelijke zaken, in een crisis terecht komt waarin zijn geestestoestand

nog slechter wordt dan voordat de behandeling begon. Natuurlijk zijn er ook artsen die mede vanuit hun intuïtie werken en zo hun patiënten helpen de diepere lagen van het zelf te begrijpen. Als de arts erin slaagt dit maskerzelf af te breken en de patiënt geconfronteerd wordt met zijn lagere zelf, kan de ervaring zo schokkend zijn dat hij helemaal instort; hij kan de hulp opgeven en het kan zelfs nog ernstiger gevolgen hebben. Had men daarentegen de persoon in kwestie verteld wat ik jullie hier vertel en had hij geweten wat hij kon verwachten dan had op die manier veel pijn en vaak zelfs tragedie vermeden kunnen worden. Als een mens weet dat hij zijn lagere zelf - dat in iedereen bestaat - onder ogen moet zien, maar dat dit lagere zelf, hoe naar het misschien ook is, niet zijn uiteindelijke ik, niet zijn ware zelf is, maar slechts een laag die het hogere zelf afdekt, (het hogere zelf dat volmaakt is en wacht om uit deze lagen van onvolmaaktheid te groeien) dan zou zo'n schok nooit optreden. Daarom is deze kennis belangrijk voor jullie psychologen en doktoren, en ook voor leraren en ouders. Het zou hen zeer helpen.

Misschien hebben jullie vragen met betrekking tot dit onderwerp?"

VRAAG: Wat is de metafysische verklaring voor allergieën? Mensen zijn vaak allergisch, zelfs voor dingen waar ze van houden.

“Hier kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Een algemene verklaring kan zijn dat de ware persoonlijkheid zich niet mag ontwikkelen, dat er een masker over gezet is en de innerlijke reactie zich als een allergie openbaart. De opstand van het hogere zelf tegen het masker kan bepaalde fysieke symptomen creëren om de persoon wakker te schudden en de oorzaak te zoeken. Dit is slechts één verklaring.

Een andere mogelijkheid is dat de menselijke ziel heel vaak door tegenstrijdige verlangens wordt verscheurd. Een deel van de persoonlijkheid wil de ene kant op en een ander deel de andere kant. Deze kanten trekken afwisselend. Door al deze neigingen min of meer in het onderbewuste te laten, kan de ziel niet met zichzelf tot vrede te komen en dat schept grote spanning en wrijving. Zolang deze stromingen niet bewust gemaakt zijn om ze te onderzoeken en te verwerken, zodat je hun ware betekenis en motieven begrijpt, kan dit innerlijk gevecht niet worden opgelost. Bovendien verzet het lagere zelf zich ertegen ook maar iets naar buiten te brengen. Dit alles vindt in het onderbewuste plaats. En zolang het bewuste en wilgerichte deel van

de persoonlijkheid de zaken niet in eigen hand neemt, gaat dit innerlijk gevecht, deze wrijving door. Wat zichtbaar wordt zijn de symptomen, bijvoorbeeld vermoeidheid en allergische en andere fysieke reacties, die het gevolg zijn van deze tegenstrijdige neigingen die kortsluiting in de ziel veroorzaken.

Er kan nog een derde mogelijkheid zijn. Iemand die in zijn leven een schok heeft opgelopen, schuift deze gebeurtenis misschien naar het onderbewuste; mogelijk heeft hij er helemaal geen herinnering meer aan. Een bepaald voedsel, een plant of een dier of iets dergelijks dat met deze schokkende ervaring in verband heeft gestaan (al is het alleen maar indirect) kan door toeval bij de betrokkene een associatie met die ervaring oproepen waar deze dan op dezelfde manier op reageert. Zo'n voorval kan in de kindertijd hebben plaats gevonden en zelfs in de babytijd, of misschien in een vorige incarnatie. Het is niet altijd noodzakelijk zich het feitelijke voorval te herinneren, hoewel dat kan helpen. Het hoofddoel is om de verkeerde innerlijke reactie op te ruimen die deze kwade wortel heeft gecreëerd. Steeds wanneer iets naar het onderbewuste is verdrongen, kun je er zeker van zijn dat er op een of andere manier een verkeerde innerlijke reactie moet bestaan.

In het algemeen gesproken - hoewel allerlei variaties mogelijk zijn - kan elk van deze mogelijkheden of een combinatie van deze drie verantwoordelijk zijn voor allergieën. Er kunnen ook nog andere oorzaken zijn, maar ik kan nu onmogelijk op alle details ingaan. Ik geef jullie slechts een algemeen overzicht.”

VRAAG: Er bestaat heel wat huichelarij in deze wereld, wat natuurlijk masker is. Dat wordt aangemoedigd, omdat de wereld het goede wil zien. Is het vanuit het standpunt van de wereld niet verkieslijker om goed te doen en juist te handelen, zelfs als dit een masker is, dan om in je lagere zelf te blijven als je het niet echt kunt uitroeien?

“Iedereen kan het uitroeien als hij dat werkelijk wil. Het is alleen de vraag hoeveel er door jou in deze huidige incarnatie opgeruimd kan worden. Maar er kan wel zoveel gedaan worden dat je geen misdaden begaat en anderen geen schade berokkent. Bovendien gaat het hier niet om de keuze tussen toegeven aan je lagere zelf of een maskerszelf in het leven roepen. Zoals ik al uitlegde, is het mogelijk - zelfs als de gevoelens niet ineens gezuiverd kunnen worden (en dit kost heel wat

tijd, moeite en geduld) - dat je je bewust bent van je eigen onvolmaaktheden, onzuivere verlangens en lagere aard, maar toch nog wel naar de normen van de maatschappij handelt. Dit is oneindig veel beter dan te geloven dat het masker zelf je ware aard en werkelijke zelf is, waarmee je jezelf voor de gek houdt en een innerlijke leugen schept. Met andere woorden, het is geen keuze tussen als kannibaal leven (als dat je lagere zelf zou zijn) en hypocriet zijn en dus jezelf voor de gek houden. Je moet je ervan bewust zijn dat je uit noodzaak en omwille van je eigen gemak handelt, terwijl je gevoelens nog steeds niet gezuiverd en dus niet altijd in overeenstemming met je uiterlijke daden zijn. Tegelijkertijd moet je de noodzakelijke stappen nemen om jezelf te zuiveren. Als je de weg van zuivering gaat, kun je geen succes verwachten vóór je bereid bent er met geduld aan te werken. Wil je enig succes behalen in deze geweldig mooie onderneming, dan is eerlijkheid tegenover jezelf absoluut essentieel en eerste vereiste. Maar zelfs als je niet bereid bent deze weg te nemen, is het oneindig veel beter om geen illusie over jezelf te hebben dan om deze ongezonde, ziekelijke aura te creëren. Begrijp je het nu?" (Ja)

VRAAG: Hoe kun je ongedaan maken wat je lagere zelf tot stand heeft gebracht in de vorm van fysieke ziekte?

“In de eerste plaats, lieve vriend, is het onmogelijk en ook ongewenst dat je eerst de gevolgen wegneemt. Dat zou te gemakkelijk zijn. Met andere woorden, als je lagere zelf een ziekte in het leven geroepen heeft, moet deze ziekte eerst geaccepteerd worden. En dan moet je proberen de wortels of dat deel van je lagere zelf te vinden dat deze ziekte veroorzaakt heeft. Daarom moet je het lagere zelf werkelijk onder ogen zien en helemaal onderzoeken. Je doel moet zuivering en vervolmaking zijn omwille van jezelf en om wille van de liefde van God die je in je hebt en niet omwille van het feit dat je last hebt van een ongemak. Het is waar dat het heel wat overwinning en innerlijke strijd vraagt om eerst de motieven te zuiveren, maar dat is de noodzakelijke basis. Terwijl je dat aan het doen bent, leer je automatisch heel wat andere dingen en doordat je een absolute eerlijkheid tegenover jezelf leert toepassen, neemt je spirituele kracht toe. Wanneer je motieven eenmaal zuiver zijn, vind je de ziekte nog maar half zo belangrijk als de toestand van je ziel. In de mate dat je ego en alle gemak die dat ego met zich meebrengt van minder belang voor je wordt, zet je stappen op de weg van een heel belangrijke spirituele wet - en daardoor zal je gezondheid geleidelijk herstellen. Deze wet

houdt in dat je jezelf opgeeft, het leven waarover Jezus sprak. Zo zul je het winnen, maar alleen op deze manier.

Begin daarom je lagere zelf moedig, optimistisch, nederig en met een strijd lustige geest onder ogen te zien. En wanneer je het eenmaal ontdekt hebt en alle maskers en lagen die er overheen liggen hebt afgeschud, kun je beginnen te werken aan de verschillende aspecten van het lagere zelf. Dit doe je door jezelf dagelijks waar te nemen en op de proef te stellen, door steeds weer te observeren in hoeverre je innerlijke neigingen nog afwijken van hoe je ze zou willen hebben. Wanneer je dat doet, wanneer je je lagere zelf meester wordt, wanneer je leert werkelijk eerlijk tegenover jezelf te zijn en je motieven steeds zuiverder worden, verruimt je visie zich, krijg je verlichting en verdwijnt je ziekte geleidelijk. Daarom moet je niet eerst aan je ziekte denken, maar aan de wortel van het probleem. Dat is het enig duurzame succes, het enige, lieve schat! Als je wens in de geestenwereld wordt erkend, als je eerlijk jezelf wenst te zuiveren en niet louter de onprettige gevolgen wilt ontlopen die het meest in het oog springen, ontvang je hulp en leiding, zodat je de strijd aan kunt binden met je lagere zelf en daar hulp bij krijgt, want niemand kan dat werkelijk alleen doen.”

VRAAG: Ik vroeg de laatste keer waarom de hindoe filosofie de val van de engelen niet kent. U beloofde dit vanavond te beantwoorden.

“Daar zijn overwegend drie goede redenen voor. De eerste reden: De oosterse filosofie stelt - geheel terecht - spirituele ontwikkeling boven alles. Al het overige wat ooit in de schepping plaats vond, is slechts van secundair belang, en dit is heel waar, vrienden. Maar in sommige gevallen is het nuttig dat er licht wordt geworpen op bepaalde feiten die in het verre verleden plaats hebben gevonden, omdat het voor sommige mensen nodig is de reden voor het bestaan op aarde, de reden voor het kwaad, enzovoorts, te kennen. Begrip van bepaalde feiten - zelfs als deze slechts een heel algemeen en globaal beeld kunnen geven - ruimt twijfels op die je verhinderen om dit pad van volmaaktheid en zuivering te kiezen. Over het algemeen dwingt de aard van de zielen die in het oosten geïncarneerd zijn hen er niet toe om te proberen een antwoord te vinden op dezelfde vragen die het westerse denken bezig houden. Daarom zeggen ze: “We hoeven niets anders te weten; het belangrijkste is dat we ons ontwikkelen.”

De tweede reden is wat ingewikkelder om aan jullie over te brengen. Ik gaf eens een lezing over de twee hoofdaspecten van God: het actieve of mannelijke aspect en het passieve of vrouwelijke aspect.¹ Ik heb uitgelegd dat God in het actieve aspect persoonlijkheid is: actief, denkend, plannen makend - de schepper. In het vrouwelijk aspect is God in een zijnstoestand. Met deze uitleg is het voor jullie gemakkelijker te zien dat de oosterse leer en de oosterse filosofie God ervaren hebben in zijn vrouwelijke, passieve manifestatie. En dit geeft ten dele antwoord op de vraag. De val van de engelen schildert de gebeurtenissen in de schepping waarbij God zichzelf als schepper openbaarde, dus in zijn mannelijk aspect. In deze tragedie bepaalde en schiep God nieuwe omstandigheden, waardoor de terugkeer tot hem uiteindelijk voor alle schepselen verzekerd zou zijn. Het is daarom begrijpelijk dat een filosofie die God in het vrouwelijk aspect ervaart er waarschijnlijk minder voor open staat om tot verlichting te komen vanuit zijn mannelijk aspect. Waar in de westerse filosofie het ervaren van zijn actieve en persoonlijkheidsaspect voorop staat, zal het moeilijker zijn om middels het vrouwelijk aspect van God tot ervaring en verlichting te komen.

De derde reden: De val van de engelen heeft voor een groot deel te maken met de geest van Jezus Christus, die er een belangrijke rol in speelt. De oosterse religie, die een aantal afgezanten ontvangen heeft - vaak zeer grote, zeer verheven en hoog ontwikkelde geesten - heeft moeite om te erkennen dat andere religies, die in veel opzichten spiritueel niet zover zijn, een nog groter apostel kunnen hebben, eigenlijk de grootste van alle geschapen wezens. Het is typerend voor de menselijke aard om tot logische conclusies te komen, die zo beperkt kunnen zijn dat ze het gehele beeld niet zien. Maar het is begrijpelijk. Alle drie deze redenen geven samen de uitleg of althans de meest belangrijke uitleg. Ik twijfel er niet aan dat er ook andere redenen gevonden kunnen worden, maar deze drie zijn ongetwijfeld de belangrijkste. Is dat duidelijk?"

VRAAG: Ik begrijp het nog steeds niet. Ik begrijp dat een van de redenen met Jezus Christus te maken heeft, die deze belangrijke rol in de val speelde, maar waarom bestaat er bij hen niet iets soortgelijks?

¹ Zie over dit onderwerp ook lezing 169 'Het mannelijke en het vrouwelijke principe in het scheppingsproces' (Padboek 3, Hfdst.. 2) (Noot vertaler)

“Dit komt omdat de andere redenen ook meetellen; omdat ze het niet zo belangrijk vinden weet te hebben van deze dingen; omdat ze God anders beleven, niet in zijn actieve kant. En de ene reden haakt in op de andere, de ene ondersteunt de andere en alle drie dragen ze bij aan het geheel.”

VRAAG: Is dat misschien de reden waarom het vrouwelijk aspect van God daar meer herkend wordt en het mannelijk aspect van God meer in het westen, en dat daarom oost en west samen zouden moeten gaan?

“Precies. In het oosten is de spirituele ontwikkeling veel verder en gewoonlijk zijn vrouwen daar meer spiritueel bewust of accepteren daarin gemakkelijker leiding. In het westen zijn technologie en wetenschap verder omdat materiële vooruitgang een mannelijk aspect is. Het is wederom het scheppende, het handelende, het actieve dat tot uiting komt. Oost en west moeten zich verenigen, omdat ze elkaar aanvullen en een prachtig geheel zouden vormen als zij elkaar zouden geven vanuit de gebieden die zij elk het beste kennen en begrijpen. Ook in spiritueel en religieus onderricht zouden oost en west zich moeten verenigen, want alleen samen kunnen de twee kanten het totale beeld opleveren. Op dit moment heeft elk maar de helft. Wanneer ze zich verenigen en ‘huwen’, begrijpt de mensheid heel wat meer van de spirituele waarheid en zal dit zeker meer verlichting tot gevolg hebben.”

VRAAG: Hoe leren de geesten talen? En kunnen ze gebruik maken van talen die niet aan het medium bekend zijn?

“Ik zal beide vragen beantwoorden. De geesten in de geestenwereld gebruiken onder elkaar natuurlijk geen menselijke talen. Ze hebben die niet nodig omdat we onze eigen spirituele taal hebben. Ik heb je uitgelegd dat iedere gedachte automatisch een vorm schept die zichtbaar wordt. Dus is vorm onze taal. Wij geesten leren alleen talen voor heel beperkte en goede doelen. Als we bijvoorbeeld een taak hebben onder mensen, hebben we kennis van menselijke talen nodig. En niet alleen in verband met mediumschap; als een geest bijvoorbeeld de taak heeft een menselijk wezen te leiden dat helemaal geen medium is, moet hij toch de taal kennen die zijn beschermeling kent, ook al kan hij de gedachten van die mens zien. Nu kan het geval zijn, dat een geest als beschermengel gekozen wordt die zich zijn laatste aardse taal herinnert en aan iemand wordt toegewezen die dezelfde taal spreekt.

Dan hoeft hij de taal niet opnieuw te leren. Maar er zijn bijzondere gevallen waarbij het noodzakelijk wordt een taal te leren; daar hebben we scholen voor, net als jullie. We hebben scholen voor heel wat onderwerpen en taal is er een van. Maar we leren het gemakkelijker, omdat ook hier materie niet in de weg staat en dat geldt ook voor taal. Hoe dat van toepassing is, is voor jullie onmogelijk voor te stellen en ik heb geen woorden om het te beschrijven. Je moet je intuïtie gebruiken, misschien voel je aan wat ik hiermee bedoel. Het is dus voor ons gemakkelijker talen te leren dan voor mensen.

Wat je tweede vraag betreft, of een geest door een medium kan spreken in een taal die het medium niet kent, is het antwoord 'ja'. En het is vaak gebeurd. Maar daarvoor is een heel bepaald en duidelijk type mediumschap noodzakelijk. Er zijn allerlei typen mediumschap, alleen al de verschillende soorten trance mediumschap. Bijvoorbeeld de 'directe stem': als je echt de stem van een geest in een ander deel van de kamer hoort. Materialisatie en levitatie kunnen voorkomen, en veel meer verschijnselen die ik hier zelfs niet kan opsommen. Eén zo'n verschijnsel - de bijbel gebruikt in verband hiermee het woord 'tongen' voor 'talen' - houdt in dat er een taal door een medium gesproken wordt die hij of zij niet kent. Voor al deze soorten mediumschap is een speciale training van het medium nodig, evenals van de geesten die met het medium in verbinding staan. Dit is een andere vorm van materialisatie of transfiguratie. Er zijn bijvoorbeeld mediums wier gezicht een totaal andere vorm aanneemt, zelfs een andere beenderen structuur. Dit kan men transfiguratie noemen. Het spreken in vreemde 'tongen' is een gehoorstransfiguratie. Maar zoals ik al zei, er moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden bij elk van deze soorten mediumschap. De geestenwereld van God is een wereld van orde. Wanneer we hier inzien dat een mens een taak als medium kan vervullen, bepalen we eerst voor welk soort mediumschap iemands eigen talent het meest geschikt is, wat de belangrijkste taak is wat betreft de leefomstandigheden en omgeving van de persoon in kwestie, en in overeenstemming met al deze overwegingen (en de belangrijkste vanuit ons standpunt is altijd wat het beste is voor de spirituele ontwikkeling en wat het meest efficiënt het Grote Plan dient, en niet sensationele verschijnselen) worden krachten in beweging gezet om dit bepaalde medium op te leiden voor zijn of haar taak. Wanneer deze taak eenmaal gekozen en uitgewerkt is, is het niet te verwachten dat er veranderingen optreden in het soort mediumschap, tenzij er een werkelijk goede reden voor bestaat. Op deze wijze werkt de wereld van God, die bovenal een wereld van

orde is.”

*VRAAG: Ik wilde weten wat de geestwereld van deze nieuwe planeet
Spoetnik denkt?*

“Dat, mijn beste, hangt helemaal af van de geestelijke, morele en ethische houding van allen die daar mee te maken hebben. Het ding op zich is wat ons betreft van geen belang. Van ons standpunt uit gezien is niets op zichzelf belangrijk. Het enig belangrijke is wat jullie mensen er van maken.

En hiermee, vrienden, laat ik jullie achter met de zegen van de Heer. Ga jullie weg in vrede. Bedenk dat God in jullie aanwezig is en probeer Hem te vinden. Laat de wolken van de machten van de duisternis jullie zicht op de waarheid en jullie besef van waarheid, dat zo vaak jullie harten raakt, niet vernietigen.

Wees in God.”

*Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1957.
Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force, Phoenicia (N.Y.)
onder de titel: 'Higher Self. Lower Self and the Mask'.
Laatste herziening van de Nederlandse vertaling in 1994.
© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2015.*

