

De wisselwerking tussen de spirituele en materiële werelden

*25 oktober 1957
lezing 15*

“Gegroet, in de naam van de Heer. Ik breng jullie zegeningen en liefde.

Op dit komende uur rust de zegen van de goddelijke krachten. Ik groet al mijn oude vrienden en ook de nieuwe mensen die hier voor het eerst gekomen zijn. Eveneens groet ik mijn vrienden die hier vanavond niet zijn en degenen die ver over zee zitten. Ieder die mijn woorden leest, moet weten dat hij niet vergeten wordt. Jullie zijn allen welkom, ook al is dit gebeuren voor een aantal van jullie misschien nieuw en vreemd. Ik vraag jullie je er voor open te stellen. Er zijn zoveel dingen mogelijk, waar jullie mensen nog geen weet van hebben. De mensheid zal de komende decennia nog veel meer te zien krijgen.

Vanavond wil ik het hebben over de wisselwerking tussen de spirituele en de materiële wereld. Er is al veel gezegd over de invloed van de wereld van de geest op die van de stof, maar nog niet veel over de invloed in omgekeerde richting. Want beide beïnvloeden elkaar. Eerst zal ik de invloed van de geest op jullie aardse sfeer bespreken.

Spirituele sferen zijn er in het hele universum: in de planeten, de verschillende sterrenstelsels en ook in de ruimte daartussen. Maar zelfs op aarde heb je allerlei spirituele sferen die zich uitstrekken van het laagste tot het hoogste gebied. Want in de geestenwereld gelden jullie geografische maten niet. Het is daarom mogelijk dat er op dezelfde geografische of materiële plek allerlei verschillende sferen bestaan. Zij overlappen elkaar. Zo kan iemand op aarde leven, bijvoorbeeld in deze

kamer zijn en bovendien verbonden zijn met een bepaalde spirituele sfeer, terwijl iemand anders in dezelfde ruimte met een sfeer van een heel ander niveau in verbinding kan staan. Ik besef vrienden, dat het erg moeilijk voor te stellen is, omdat voor jullie afstand een kwestie is van ruimte. En toch, in de absolute werkelijkheid is dat niet het geval. Zo kan iemand in contact staan met een sfeer die overeenkomt met zijn algehele spirituele ontwikkeling. Maar omdat niemand op aarde harmonisch ontwikkeld is – als dat zo zou zijn dan hoefde je hier niet te leven – ben je het ene moment in contact met de ene spirituele sfeer en zodra je een andere stemming overvalt, zullen de stromen die uit je ziel komen, je onderbewuste en je bewuste, je verbinden met een heel andere sfeer en een derde keer gaat het weer anders.

Ik heb jullie verteld over het hoger zelf, het lager zelf en over het maskerzelf. De eerste twee heeft ieder levend mens. Het derde, het maskerzelf, heeft ongeveer 90% van de mensheid in meerdere of mindere mate. Als je hier vanavond voor het eerst bent, kan het nuttig zijn om de vorige lezing te lezen,¹ zodat je die van vanavond volledig kunt begrijpen. Welnu, telkens als het hoger zelf zich weer tot zijn oorspronkelijke staat ontwikkeld heeft, doordat het de lagen om zich heen waaruit het lager zelf bestaat van zich heeft afgeschud, strekt het zich uit en verbindt zich automatisch met de hoogste en meest stralende sferen, ook al leef je nog hier op aarde, en ook al zijn deze intens stralende sferen in afstand gemeten honderdduizenden kilometers weg. En waar het lager zelf sterker is en het hoger zelf niet door laat schijnen, wordt een verbinding gemaakt met de krachten van het duister, al naar gelang de persoonlijke houding en ontwikkeling. Met andere woorden: het lager zelf van de één kan sterker zijn dan dat van een ander. En omdat iedere sfeer rijkelijk bevolkt is met geesten die in die specifieke sfeer passen, staan jullie allemaal voortdurend in contact met geesten van allerlei niveaus van spirituele ontwikkeling en ook met krachten en stromingen die uit onze speciale sfeer voortkomen.

Sommigen zeggen dat als hun lager zelf het overneemt, een kwade geest daarvoor verantwoordelijk is; hiermee bedoelen ze dat zij er geen schuld aan hebben. Dat is niet waar. Het is zeker zo dat kwade geesten je kunnen beïnvloeden en dit ook doen, maar alléén als je dat zelf toelaat door onvoldoende aandacht voor je spirituele ontwikkeling en door je neiging om de weg van de minste weerstand te kiezen. Je denkt vaak dat jouw fouten niet zo erg zijn als die van bepaalde mensen met

¹ Lezing 14 ‘Hoger Zelf, Lager Zelf en Masker’ (Noot vertaler)

een zeer lage ontwikkeling - een misdadiger bijvoorbeeld - en dat het dus wel meevalt. Maar niet alleen voor misdaden of uitdrukkelijke zonden ben je verantwoordelijk, ook voor kleine fouten. Hoe hoger je ontwikkeling, hoe groter het jouw verantwoordelijkheid is en hoe meer het je plicht is jezelf te vervolmaken. Hoe vrijer je bent van heel gemene en slechte neigingen in je, hoe hoger vanzelfsprekend is je ontwikkeling. Je hebt daardoor ook meer inzicht en meer kracht en er kan meer van je verwacht worden. Een zogenaamd klein foutje van jou kan even zwaar wegen als een misdaad van iemand met geen of weinig spirituele ontwikkeling. Vergelijk daarom niet jouw fouten en afwijkingen van de spirituele wetten met die van wie dan ook. De vergelijking kan helemaal mank gaan, want je kunt onmogelijk beoordelen waar je zelf staat vergeleken met anderen. Ik zeg dit omdat het vaak voorkomt dat mensen zichzelf dingen toestaan door te zeggen of te denken: "Ik ben niet de enige die dat doet, andere mensen doen nog slechtere dingen," of door kwade geesten de schuld te geven die – zo willen ze graag denken – hen zomaar toevallig beïnvloeden. Omgekeerd is het zo dat als hogere entiteiten van Gods wereld je kunnen begeleiden, helpen en beïnvloeden, zij daartoe in staat gesteld worden door jouw innerlijke houding.

Waar een mens ook leeft, altijd zal er een aantal spirituele wezens met verschillende ontwikkelingsstadia in de buurt zijn. In iedere sfeer heb je allerlei soorten experts. Ik heb dit al eerder gezegd en zeg het opnieuw omdat het nog niet in zijn volle betekenis begrepen wordt. De geestenwereld is veel verder gespecialiseerd dan jullie aardse sfeer. Dat geldt zowel voor de goddelijke orde als voor de wereld van het duister en alle variaties daartussen. Ieder van jullie trekt die specialisten aan die horen bij zijn eigen specifieke trekken of die nu goed of slecht zijn. Want soort zoekt soort, onvermijdelijk, als een magneet. Als een mens opgroeit, wordt hij omgeven door zijn beschermgeesten die thuishoren in de orde en organisatie van de goddelijke werelden en zij komen hun beschermeling enkel naderbij als hij naar de goddelijke waarheid en wil vraagt en probeert verder te komen. Zo niet dan moeten zij zich terughouden en op een afstand blijven kijken. Ze grijpen enkel in om hem te beschermen als dat in overeenstemming is met iemands verdiensten en precies volgens de spirituele wetten, die ze heel nauwgezet naleven en die ze nooit en te nimmer breken omdat deze wetten bestaan uit volmaaktheid, liefde, wijsheid en gerechtigheid. Maar deze zelfde persoon is anderzijds ook omgeven door een aantal geesten die géén deel uitmaken van de goddelijke orde. Sommige

horen in de wereld van de duisternis. Als die mens geen misdadiger of werkelijk zondaar is, zullen de ergste kwade geesten wel uit de buurt blijven omdat ze gezien hun specialiteit met hem niets kunnen beginnen. Ook zij die hun specialiteit maken van de zogeheten kleine en alledaagse menselijke fouten, behoren echter tot de wereld van het duister; ze werken ook volgens eigen wetten en ze zijn even doelgericht bezig om een mens te beïnvloeden als bijvoorbeeld een geest die gespecialiseerd is in moorden. Als jouw fout egoïsme is, dan zit er een expert in egoïsme aan je zijde. Als je fout is dat je geneigd bent tot woede-uitvallen, dan zul je een expert om je heen hebben van het soort dat zijn kans afwacht tot je het hem laat overnemen om jou te beïnvloeden en zich zo via jou uit te leven. Dat geeft hem veel voldoening niet alleen omdat hij zijn taak vervult, maar ook omdat hij zich zo kan overgeven aan zijn speciale zwakheid. Anderzijds kun je bijvoorbeeld helemaal geen last hebben van jalousie. Dan zit er geen expert in jaloezie om je heen. Maar een ander die in algehele ontwikkeling niet je mindere is, kan weer wél zo'n jaloeziegeest om zich heen hebben omdat dat zijn fout is.

Je moet dus goed beseffen dat het vooral je eigen fouten zijn die deze bijzondere specialisten naar je toe trekken en dat ze voortdurend op de loer liggen om via jou te leven. Jij bepaalt dus mede het spel dat je met elkaar speelt en je komt enkel van ze af door te proberen je fouten te overwinnen. Maar voor je dat kunt doen, moet je al die fouten eerst erkennen; je bent je er vaak niet van bewust omdat dergelijke kennis te belastend voor je is. Weinig mensen willen echt hun fouten leren kennen. De meeste geven wel toe dat ze een aantal fouten hebben, maar dat oppervlakkig toegeven of je er echt heel bewust van zijn, is iets heel anders.

Dus om jezelf te beschermen moet je jezelf in alle eerlijkheid onder ogen zien; je kunt er zeker van zijn, dat - welke fouten je ook hebt - de specialisten om je heen, die daar bij horen, hun kans afwachten om je zover te krijgen dat je aan die fouten toegeeft. En omdat dit niet al te veel moeite kost, aangezien het een gemakkelijke en vertrouwde weg is, komt het zo vaak voor dat je gevolg geeft aan hun influisteringen. Hoe dieper je fout zit, hoe minder je je bewust bent van de volle betekenis ervan en hoe dichter je in de buurt van de specialist zit. Het is daarom tegelijkertijd wel en niet waar als mensen die weet hebben van het bestaan van het transcendente en van spirituele wezens, zeggen dat een kwade geest hen beïnvloed heeft. Als ze dat zeggen en ze bedoelen

daarmee wat ik jullie hier net uitgelegd heb, en als ze de volle verantwoordelijkheid voor hun aandeel daarin op zich nemen, dan klopt het. Maar als ze het zeggen om zich zelf vrij te pleiten van hun eigen verantwoordelijkheid en schuld, dan klopt het niet.

Tussen deze lagere schepsels en de hogere entiteiten van de goddelijke wereld leven vele geesten die in hun houding heel erg op jullie lijken; dat kunnen overledenen zijn die het in principe goed bedoelen en niet uitgesproken slecht zijn, maar nog niet tot de goddelijke orde behoren en dus in veel opzichten blind zijn. Vaak proberen ze iemand te beïnvloeden omdat dat hen in zekere zin helpt of omdat ze eenvoudig niets beters te doen hebben. Ze zouden van je kunnen leren als jij het spirituele pad van zelfontwikkeling zou volgen. Maar als je niet sterker bent dan zij, dan zullen ze jou beïnvloeden, soms niet slecht, soms met de beste bedoelingen, maar omdat ze blind zijn inspireren ze jou niet tot het beste in je ten behoeve van je spirituele groei. Soms kan hun begeleiding je materieel voordeel opleveren dat al dan niet strijdig is met je spirituele welzijn; soms ook is hun invloed niet schadelijk of lijkt dat niet te zijn, maar uiteindelijk werkt het toch in je nadeel. Wanneer en in welke mate dat gebeurt, is al weer geen toeval. Hun invloed wordt onontkoombaar uitgelokt door je eigen innerlijke houding.

Als je hierover mediteert, over jezelf, je leven en je verlangens, kun je er achter komen wat voor geesten er om je heen zijn. En geloof me maar, degenen van jullie die het pad van vervolmaking gaan - en dit is de enige werkelijke bescherming die je hebt -, worden niet lastig gevallen of beïnvloed door geesten die niet in alle opzichten de wil van God vervullen. Ja, er zijn ook andere manieren om je te beschermen, maar die hebben alleen tijdelijk effect. Stel dat je in een zeer labiele stemming bent, of enige andere vorm van disharmonie voelt, bijvoorbeeld dat er ruzie met je medemensen in de lucht hangt en je hebt de tegenwoordigheid van geest en kunt jezelf er toe zetten om te bidden, je helemaal te richten op God in jezelf, of om spirituele leiding te vragen, dan zal dat zeker helpen en ik beveel het van harte aan. Maar het helpt alleen voor dat moment, omdat je niet altijd die tegenwoordigheid van geest zult hebben. Soms ben je moe en laat je jezelf gaan; dan val je ten prooi aan deze invloeden die enkel effect op je kunnen hebben omdat het al in je zit. Daarom is je enige en permanente genezing en bescherming dat je de kwalijke gezwellen er bij de wortel uittrekt. Dat gebeurt op het pad van vervolmaking, op het

pad van geluk. Als je bereid bent dit pad te volgen, zul je begeleid en geholpen worden. Maar eerst moet je deze wil en dit besluit duidelijk voor jezelf formuleren; daarna zal het gehoord worden. Dan zal de goddelijke leiding automatisch en onmiddellijk naar je toe komen en je onder andere naar de juiste mensen leiden die je nodig hebt om dit pad te volgen. Je zult geleid worden naar de plaats en de persoon die het best past bij jouw temperament en jouw karakter.

Op deze manier wordt de mens beïnvloed door de verschillende spirituele sferen met alles wat daarin leeft; hij is niet een willekeurig slachtoffer van deze invloeden, hij bepaalt ze zelf. En door iedere invloed te verwerpen die niet vanuit de goddelijke wereld komt, neemt hij niet alleen het heft in handen over zijn eigen leven, maar verzwakt hij tevens de krachten van het duister; want hoe minder vat deze krijgen op de materiële wereld, hoe meer ze uiteindelijk aan kracht zullen inboeten.

Er is ook een andere manier waarop de mens de geestenwereld beïnvloedt. Ik zal proberen je daar een beeld van te geven ook al kan dat maar beperkt zijn. Jullie weten, ik heb dat vaker gezegd, dat jullie gedachten en gevoelens geestelijke creaties zijn. Ze scheppen allerlei vormen in de geestenwereld. Als je leven in overeenstemming is met je bestemming, als je gezien je ontwikkeling het maximum vervult van waartoe je in staat bent – en dat is jammer genoeg zelden het geval – dan schep je vormen die in de geestenwereld harmonieuze sferen, structuren en landschappen laten ontstaan. Dit kan voor een aantal van jullie ongelooflijk klinken. Ik verzeker je echter dat het waar is! De dag zal komen dat je van deze waarheid overtuigd zult zijn. Als je dat ziet zul je je realiseren dat je het in wezen altijd al geweten hebt. Deze kennis was enkel tijdelijk uit je bewustzijn gewist omdat je in een fysiek lichaam leefde. Mensen die toegeven aan hun lagere zelf creëren vormen die overeenkomen met de kwaliteit, de kracht en de aard van dat lagere zelf. Dit sluit niet uit dat ze tegelijkertijd ook harmonieuze en prachtige vormen creëren al naar gelang ze hun hoger zelf de kans geven te functioneren.

Laten we eens - theoretisch - er van uitgaan dat alle mensen stuk voor stuk de weg van de minste weerstand zouden volgen, toe zouden geven aan hun lagere zelf, het zouden voeden in plaats van het bestrijden; wat zou er dan vanuit ons gezichtspunt gebeuren? De elkaar overlappende sferen waarover ik het had, zouden er anders uit komen te zien. De

mensheid zou de disharmonische sferen versterken en vergroten en deze zouden de harmonische sferen van licht, waarheid, liefde en geluk volledig bedekken en naar de achtergrond drukken waardoor ze de mensheid steeds minder konden beïnvloeden en de invloed van de disharmonische krachten zou domineren. De mensheid zou voortdurend voedsel geven aan de wereld van het duister en de invloed daarvan op jullie zou daardoor ook steeds groter worden. Laten we anderzijds, alweer theoretisch, veronderstellen dat de hele mensheid – ieder individu – het pad van vervolmaking zou volgen; ook al zou dit pad voor ieder individu verschillend zijn (omdat de weg die voor de één noodzakelijk is, voor een ander veel te moeilijk kan zijn aangezien zijn algehele ontwikkeling nog niet aan een dergelijke inspanning toe is), als ieder kind van God op zijn eigen niveau zijn best zou doen, dan zouden de sferen van duister en disharmonie, van kwaad en jaloezie, van haat en vooroordeel, van oorlog en hebzucht van hen af moeten vallen en uiteindelijk oplossen. Het goddelijke kan nooit oplossen, hooguit naar de achtergrond gedrukt worden zodat het geen invloed kan uitoefenen op de materiële wereld zolang een negatieve houding de overhand heeft. Maar de disharmonie, met al haar uitingsvormen, kan en moet uiteindelijk vernietigd en opgeheven worden. Je kunt dus heel goed zien hoe niet alleen de geestenwereld jullie beïnvloedt, maar ook hoe jullie de wereld van de geest beïnvloeden. Er is een doorlopend proces gaande; of dit nu goed is of slecht, het verandert niet zolang de materiële wereld blijft bestaan. Zo moet het zijn.

Als bijvoorbeeld een groep mensen, ook al is dat een heel kleine groep, bij elkaar komt in het oprechte en eerlijke verlangen om God en zijn plan te dienen, weet je welke vorm wij dan zien in de geestenwereld, als deze wens tenminste niet alleen maar een wens blijft maar ook ten uitvoer wordt gebracht? We zien dat er een prachtige tempel wordt gebouwd in de geestenwereld. Deze groep hier, aan wie ik mij kenbaar maak, is bezig zo'n tempel te bouwen, steen voor steen. Hij staat nog niet helemaal overeind, het dak ontbreekt nog en hij is nog niet compleet, maar de constructie is al een eind op weg.

Denk nu niet dat ik dit symbolisch bedoel; ik spreek de waarheid. Deze tempel bestaat al in de sfeer van ons die daarmee in overeenstemming zijn. En jullie, vrienden, die werkelijk tot deze groep horen, als jullie lichamen rusten – slapen zoals jullie zeggen – wordt jullie geest vaak naar deze plek geleid en jullie genieten ervan, ieder van jullie verblijdt zich omdat jullie kunnen zien waar je een steentje hebt bijgedragen.

Ieder van jullie die eerlijk en oprecht zijn best doet en op dit pad werkt, draagt vele stenen aan; niet alleen het medium, maar ieder van jullie die met mijn hulp dit pad gaat.

Voor dat ik tot jullie vragen overga, wil ik nog iets anders noemen dat een meer psychologisch aspect van de mens raakt. En nogmaals: voor de nieuwelingen zal het – om echt te kunnen vatten wat ik hier ga zeggen – nodig zijn om eerst te lezen wat ik eerder gezegd heb. Heel vaak geeft een mens zich over aan zogenoemde dagdromen. Niemand gelooft dat daar iets mis mee is. Het is geen schadelijk tijdverdrijf. Je denkt dat je er niemand schade mee berokkent. Maar ik zeg je dat je dat wel doet! En die schade doe je jezelf aan. Ik zal proberen uit te leggen waarom. Als heel jonge mensen dit doen, is het anders. Maar als ze echt volwassen worden, groeien ze er over heen. Als iemand als volwassene blijft dagdromen, betekent dit dat hij op de een of andere manier nog niet volwassen is; als hij dat wel was dan zou hij niet in zijn fantasie leven maar in de werkelijkheid. Als dit dagdromen blijft aanhouden heeft het zeer schadelijke effecten want dan ben je op de een of andere manier de werkelijkheid aan het ontvluchten. Het leven is hard, het leven is moeilijk en door je beelden voor de geest te halen van hoe je zou willen dat het er uit zag, ontvlucht je je feitelijke leven en de problemen ervan. Dat houdt in dat je je werkelijke problemen niet kunt oplossen omdat je niet bereid bent er naar te kijken en naar de wortel ervan te gaan.

Zoals jullie weten, heeft iedere gedachte een bepaalde substantie en vorm. Ook deze dagdromen creëren vormen. En deze vormen staan iedere vervulling die je tot stand zou kunnen brengen in de weg. Het is heel verleidelijk om op deze ogenschijnlijk onschadelijke manier weg te vluchten maar mijn raad is: laat je hiertoe niet verleiden, deze gedachtevormen houden je af van ware vervulling. Daar komt nog het tijdselement bij: alle tijd die je aan dit tijdverdrijf besteedt, kun je en moet je ook eigenlijk gebruiken voor echte meditatie, voor zelfverkenning en ontwikkeling. Dagdromen kun je ongeveer vergelijken met drugs. Eén keer een drug gebruiken zal je lichaam of geest geen kwaad doen. Maar als je er eenmaal aan begint, bestaat het gevaar dat je er aan verslaafd raakt. En er zijn veel mensen verslaafd aan dagdromen. Zij verspillen hun energie met het produceren van deze gedachtevormen; zij trekken zich terug uit de werkelijkheid van hun leven die ze wel tot stand zouden kunnen brengen als ze deze specifieke gedachtevormen niet zouden creëren.

Zijn er in verband hiermee nog vragen, vrienden?”

VRAAG: Hoe zit dit met reclame?

“Dit past niet helemaal in het thema dagdromen; hoewel wat jij bedoelt, ook schadelijk is maar op een andere manier. Ook hier weer is dat enkel afhankelijk van het individu. Als een individu datgene wat hij van bepaalde vormen van reclame leert voor de werkelijkheid aanziet, kan het gebeuren dat deze persoon zijn maskerzelf gaat versterken, hetgeen niet helemaal hetzelfde is. De droomwereld waar ik het over had, is iets wat al lang bestond voor er reclame was, ook al kan die door reclame beïnvloed worden. Met andere woorden, reclame is er niet de oorzaak van, maar kan het wel versterken.”

VRAAG: Waar ligt de scheidslijn tussen het beeld van de kunstenaar en dagdromen?

“Dit is een heel goede vraag. Ik zou het zo stellen: als de kunstenaar zijn dagdromen omzet in feitelijke creaties, dan zijn het geen dagdromen. Als de kunstenaar met deze fantasiegedachten speelt ter wille van het scheppen, het vervullen, het andere mensen iets geven en niet met het doel om zichzelf te verdoven, om de onplezierige werkelijkheid niet te hoeven zien, dan zit hij op de goede weg en gaat hij niet over de grens. En nogmaals, dit geldt voor al deze dingen: alleen het individu zelf kan bepalen waar die grens ligt. Niemand anders kan dat voor hem doen. Alleen door heel streng zelfonderzoek lukt dat.”

VRAAG: U heeft ooit een keer gezegd dat het in de geestenwereld heel moeilijk is om de aandacht te richten op fysieke vormen, tenzij daar een goede reden voor bestaat. Ik vraag me af hoe het voor jullie of anderen mogelijk was om te lezen?

“Dat is mogelijk omdat de gedachte die in het geschreven woord vervat zit, een vorm heeft. Iedere gedachte is een vorm. Het maakt geen enkel verschil of die nu geschreven is, gesproken, gedacht, ontworpen of in muziek uitgedrukt wordt,. Wij zien de gedachtevormen.”

VRAAG: Met andere woorden, u ziet niet het geschrevene, maar de bedoeling achter het geschrevene?

“Ja, dat klopt. We zouden het geschrevene ook kunnen zien, net zoals we het menselijk lichaam kunnen zien. Maar nogmaals, alleen als het een bepaald doel heeft. Anders zien we de vorm.”

VRAAG: Ziet u in het geschrevene de kleur, de uitstraling van de gedachtevorm, ongeacht wat voor iemand het is?

“Nee niet ongeacht dat gegeven, want de kleur, de vibratie, de frequentie, alles waar ik het zojuist over had, wordt ook bepaald door de karakteristieken van die persoon, door zijn stemming, zijn algehele houding, enzovoort. Dit alles speelt een rol en vormt het totale plaatje.”

VRAAG: Dus zo kan iets dat geschreven is door de ene persoon, iets heel anders zijn dan als datzelfde door een ander was geschreven?

“Ja, beslist.”

VRAAG: Mag ik in dit verband iets vragen: is dit enigszins te vergelijken met bepaalde psychometrische ‘readings’ van mensen die denken dat ze werkelijk de aura van een kunstwerk of een bepaald object kunnen onderscheiden?

“Ja, dat klopt.”

VRAAG: Nu we het toch over dagdromen en fantasieën hebben: ik heb een toneelstuk geschreven over een vroegere incarnatie in Egypte en ik vraag me nu af of ik zelf in Egypte geleefd heb in een vroegere incarnatie?

“Bij deze gelegenheid kan ik misschien een korte toelichting geven voor al mijn nieuwe vrienden hier, dat geesten die tot de orde van het goddelijke plan behoren, dit soort informatie niet kunnen en zullen geven tenzij dat een heel goed doel dient, tenzij het belangrijk is voor iemands ontwikkeling. Als deze informatie voor jou noodzakelijk mocht worden, zul je ervan op de hoogte gesteld worden, ofwel door mij, ofwel door een andere entiteit, of het zal door een onmiddellijk inzicht tot je komen. Maar zolang dit louter interessante speculatie is, geven we deze informatie niet. Want als we hier zo lichtvaardig mee om zouden gaan, zou het geen zin hebben dat het geheugen van het ene op het andere leven wegvalt. Ja, ik weet dat er allerlei geesten

doorkomen via verschillende media die heel vrijgevig zijn met deze informatie. Maar die geesten horen niet tot de onze. Het is gemakkelijk gedaan, het bevredigt de menselijke nieuwsgierigheid en het kan nooit bewezen worden. Een geest kan gemakkelijk 'ja' of 'nee' tegen je zeggen en dan weet je het nog niet. Jij zou tevreden zijn. Maar zo doen we dat niet. Als dergelijke kennis doorkomt, dan heeft het werkelijk betekenis, dat moet het ook hebben. Het moet een sleutel bevatten voor je huidige leven. Soms krijgt iemand de kans een blik te werpen in vorige levens; vaak doet het land er dan niet toe. En het is ook heel onbelangrijk, althans zelden belangrijk. Maar andere omstandigheden zijn dat wel. Iedere keer als de waarheid over een vorig leven tot je doordringt, zul je - en dit geldt voor jullie allemaal - een gevoel van bevrijding, van overwinning krijgen. Het is alsof een sleutel in het slot past en er een deur opengaat; opeens snap je heel veel in je huidige leven. Moeilijkheden, lastige dingen, beproevingen, enz. Als informatie op dit gebied niet gepaard gaat met zo'n gevoel, vertrouw het dan niet. Zijn daar nog vragen over?"

VRAAG: Wanneer wordt iemand volgens de spirituele wereld ingewijd?

“Omdat mij keer op keer die vraag gesteld wordt, zal ik het kort op deze manier samenvatten; maar voor ik antwoord geef wil ik dit zeggen: het gevaar bij mensen is dat ze heel vlot en snel bepaalde sleutelwoorden en etiketten gebruiken en de één spreekt deze woorden uit over anderen; inwijding en zus en zo. Dat is kwalijk. En soms zou het zelfs beter zijn als je deze woorden helemaal niet kende. Vanuit ons gezichtspunt zou ik zeggen dat inwijding plaats vindt als iemand echt, met heel zijn hart, niet enkel in gedachten en theorie maar in de praktijk zijn leven aan God gegeven heeft en als alle andere overwegingen er helemaal niet meer toe doen. Als God altijd op de eerste plaats komt. Dat houdt niet in dat je fanatiek moet worden of in een klooster moet gaan; integendeel. God houdt niet van fanatisme. Wat bedoeld wordt met volledige overgave aan God is dat het materiële comfort en de verlangens van het ego op de tweede plaats komen ten aanzien van alle overwegingen die betrekking hebben op God en zijn grote plan en dat de vervulling van dit leven overeenkomstig Gods wil verloopt. Als dit erkend wordt en een bepaald stadium is bereikt waarin dit bewust in praktijk gebracht wordt, dan kunnen we zeggen dat jullie woord 'inwijding' daarop van toepassing is.”

VRAAG: Het medium wilde een vraag stellen: wat zijn de spirituele redenen of wetten in verband met een huwelijk tussen broers en zussen, biologisch en volgens de burgerlijke wet?

“Als mensen op aarde geïncarneerd zijn samen met andere mensen, of dat nu in hetzelfde gezin is of in dezelfde omgeving, dan zijn daar altijd goede redenen voor, karmische redenen. Redenen van vervulling. Nu zijn broers en zussen vaak geïncarneerd omdat tussen deze zielen liefde moest worden geleerd maar enkel liefde op een speciale manier. In andere gevallen treffen mensen elkaar als man en vrouw, als echtgenoten; en als hartstocht of seks – Eros zoals jullie zeggen – in het spel is, dan is het vaak om te leren liefhebben waar vroeger haat bestond. Dat gaat gemakkelijker op die manier. Terwijl dit element tussen broers en zussen eruit is gehaald omdat op dit niveau het zo kan zijn dat liefde zonder dat hulpmiddel moest worden geleerd. Dat kán de opdracht zijn; ik zeg niet dat dat altijd het geval is, maar het klopt vaak dat tussen geïncarneerde zielen die broer en zus van elkaar zijn, het huwelijk niet echt mocht plaatsvinden.”

VRAAG: Kunt u me uitleggen hoe de vervulling van iemands eigen wil in verband staat met ‘Uw wil geschiede’?

“Dat is heel eenvoudig, mijn beste. Want als iemand op dit pad erachter komt dat hij iets wil, dan moet hij allereerst aan God vragen “Is dit uw wil, Vader? Ik sta open voor uw antwoord.” En als je daar open voor staat, als je niet deze gedachte opzij zet omdat je hoopt dat het er op een bepaalde manier uit zal zien, als je bereid bent om Gods antwoord te accepteren, ook als dit het tegendeel is van wat je verlangt, dan zul je het ontvangen. Dat is het enige juiste wat je te doen staat. Wat is het probleem?”

VRAAG: Wel, als ik een antwoord van God krijg dat het tegendeel is van mijn wens, hoe koppel ik dat dan aan opvattingen als ‘blijf bij je eigen wensen’ enzovoort ?

“Maar jouw wensen mogen niet tegen de wil van God zijn. En ik raad je aan om eerst te allen tijde en in alles open te staan voor de wil van God. Je kunt alleen maar leren om je eigen wil opzij te zetten. Als je de wil van God op de eerste plaats stelt en je jezelf niet méér liefhebt dan je God liefhebt, als je dát geleerd hebt, zul je altijd in staat zijn om het antwoord te ontvangen. En als je het hebt ontvangen, dan kun je - zoals

jij zegt - bij je eigen wensen blijven. Is dit een antwoord?"

VRAAG: Het is een antwoord op mijn vraag en ik begrijp u en ik weet wat u denkt, maar het geeft geen antwoord op wat ik bedoel, omdat de andere spirituele richting precies in het stukje zit van 'blijf bij je wensen' datgene waarvan iemand denkt dat hij het wil.

“Nee, nee, altijd moet de wil van God op de eerste plaats komen. En de richting waar jij aan denkt bedoelt dat ook. Maar misschien is er niet genoeg nadruk gelegd op de manier waarop: hoe je de wil van God kunt ontvangen en hoe je het voor elkaar krijgt om je eigen wil opzij te zetten. Pas dán kun je, of dat nu overeenkomt met jouw wensen of niet, je wil doen gelden, overeenkomstig zijn wil. Zo wordt het ook gezegd, in die richting, maar misschien wordt niet genoeg verteld hoe je je ego en je verlangens moet vergeten.”

VRAAG: Waarom is er zo 'n drang in mensen om op zoek te gaan naar spiritueel leven?

“Omdat het hogere zelf en de goddelijke vonk in iedereen zit en deze goddelijke vonk stimuleert je precies in die richting. Hoe lager de ontwikkeling van een mens is en hoe meer lagen van het lagere zelf het bedekken, hoe meer deze drang verstopt en uitgeschakeld raakt. Maar als een bepaald ontwikkelingsniveau bereikt is, leidt de wens van het hoger zelf je verder. En ook dan weer proberen stemmen van je lager zelf je daarvan af te houden. Dat is een strijd die ieder van jullie in zichzelf moet voeren. Hoe hoger je ontwikkeling is, hoe ongelukkiger je zult worden als je de stem van je hogere zelf niet volgt, of in dit opzicht niet luistert naar de stemmen van de goddelijke geesten die jou inspireren. Deze hogere geesten kunnen alleen in je buurt zijn omdat je hogere zelf zich tenminste enigermate heeft vrij gemaakt. Als je geen aandacht besteedt aan deze stemmen, als je je door andere overwegingen, wat die ook mogen zijn, laat weerhouden, moet je wel ongelukkig worden. Je zult je gefrustreerd en rusteloos voelen. Als je verkiest aan deze stem gehoor te geven, als je besloten hebt dit pad te gaan en te blijven volgen wat er ook gebeurt, en je gaat gestadig voort, dan moet bij elke stap die je zet het geluk dichterbij komen. Naarmate je vecht voor je weg omhoog, in die mate zal geluk je deel zijn. Maar het is altijd de goddelijke vonk, het hogere zelf in de mens dat je voortdrijft en je zult geen rust vinden vóór je gevonden hebt waar je op uit was.

Wie klopt, zal worden opengedaan; wie zoekt, zal vinden.”

VRAAG: Als je probeert het hoger zelf van het lager zelf te scheiden, om jezelf werkelijk te leren kennen, gebeurt het soms dat een deel van het hoger zelf verward raakt in een deel van het lager zelf en omgekeerd. Kunt u een aanwijzing geven die ons kan helpen om dit te begrijpen, om tussen beide een onderscheid te maken?

“Ja, dat kan; maar daar is nu geen tijd voor. Dat zou bijna een hele lezing vergen. En ik zou zeggen dat die lezing een aanvulling zou zijn op eerdere lezingen over hoe de menselijke ziel in elkaar zit. Het zou ook heel belangrijk zijn voor psychologen, analytici en psychiaters om dit te begrijpen. In mijn laatste lezing had ik het over het hoger zelf, het lager zelf en het maskerzelf en misschien zal ik in de volgende lezing bespreken hoe de energie van het hoger zelf tot stand komt en door het lager zelf heen dringt; op sommige plaatsen komt het hoger zelf helder en niet vertroebeld door; op andere plaatsen – visualiseer dit zoals ik je gevraagd heb – kunnen de stromen van het hoger zelf gewijzigd worden en in verkeerde kanalen van het lager zelf terecht komen dankzij bepaalde fouten in je lager zelf. Ik zal een andere keer wat uitvoeriger ingaan op de manier waarop dit in zijn werk gaat.”

VRAAG: Bestaat er een relatie tussen dromen die je hebt als je slaapt en dagdromen?

“Dat kan het geval zijn; dagdromen kunnen licht werpen op bepaalde psychologische feiten die in het individu aanwezig zijn. Jouw vraag brengt me op een advies dat ik jullie wil geven; dit kan in een algemene lezing een goede gelegenheid zijn zodat mijn vrienden met wie ik persoonlijk werk en ook mijn vrienden van overzee dit allemaal tegelijkertijd kunnen horen. Ik wil allen die met mij persoonlijk werken aanraden hun dagdromen en het onderwerp ervan op te schrijven. Neem dat mee naar je persoonlijke sessies, of voor degenen die verder weg wonen: schrijf erover in je maandelijkse verslagen. Want zoals je heel terecht zei, er bestaat verband. Je dromen laten je je onderbewuste zien en je dagdromen werpen op een ietwat andere manier ook licht op je onderbewuste verlangens, maar eveneens op andere aspecten van je innerlijk. Het kan dus heel nuttig voor je ontwikkeling zijn om eens naar de aard van je dagdromen te kijken. Ik vraag jullie allemaal dit toe te voegen aan de verschillende opdrachten die ik jullie gegeven heb.”

VRAAG: Ik heb een vraag waarvan de beantwoording waarschijnlijk te veel tijd vergt. Het gaat over afstanden en geografische maten. Strekt de geestenwereld waarin u verblijft en leeft zich ook uit tot de verste sterren, de Melkweg en nog verder?

“Ja tot alles; tot het hele universum.”

VRAAG: U kunt dus gemakkelijk iedere ruimte in het universum bereizen?

“De ruimte is geen enkel obstakel.”

VRAAG: Maar er moet toch op de een of andere manier afstand zijn?

“Afstand zou er alleen zijn vanuit het gezichtspunt van de mens. Ik weet dat je je dat onmogelijk kunt voorstellen.”

VRAAG: Dus bijvoorbeeld twee miljoen lichtjaren betekenen voor u geen enkele afstand?

“Nee. Laten we iets vergelijkbaars nemen: ik ben nu hier en als ik bedenk dat ik in Zwitserland wil zijn, ben ik nog daar dezelfde minuut. In de volgende minuut, of halve minuut of fractie van een minuut – wij kennen deze maten niet – maar gemeten op jullie manier in tijd en ruimte, zou ik weer terug kunnen zijn. Voor mij is er geen afstand als er geen spirituele afstand is. En toch kan voor een geest de afstand van hier naar de deur onoverkomelijk zijn.”

VRAAG: Komt dat door de dichtheid van het medium?

“De spirituele houding bepaalt de afstand”

VRAAG: Met andere woorden, voor u is het hetzelfde om naar een ver weg staande grote ster te gaan als naar een punt dat wij hier dichtbij zouden noemen?

“Dat maakt geen enkel verschil. Er bestaan in de geestenwereld geen ruimte- en tijdsmaten zoals bij jullie. De maten die wij kennen, zijn zuiver individueel, spiritueel en psychologisch. Maar denk niet dat het louter om een idee gaat omdat ik ‘psychologisch’ zeg. Het is een feit.

Laten we het zo zeggen: een entiteit die een bepaalde ontwikkeling heeft, heeft het hele universum tot zijn beschikking tot aan die sfeer of tot het ontwikkelingsniveau dat hij bereikt heeft. Hij kan niet hoger komen voordat hij de daarbij behorende ontwikkeling bereikt.”

VRAAG: Met andere woorden: een lager ontwikkelde geest lukt dat niet?

“Nee, die heeft alleen ter beschikking wat binnen het terrein van zijn ontwikkeling valt of daar nog onder zit. Daar is hij vrij.”

VRAAG: Zou je kunnen zeggen dat het lezen van een boek dat ons vele miljoenen jaren terugvoert lijkt op de gedachte van de geest die is waar hij denkt te willen zijn?

“Jawel, maar het is niet alleen maar een gedachte, het is echt zo.”

VRAAG: Maar de menselijke geest kan het niet bevatten.

“Nee, ik begrijp dat het voor jullie bijna onmogelijk te vatten is; misschien alleen intuïtief aan te voelen in je meditatie. Maar vervolgens zul je erachter komen dat je je kennis niet aan anderen kunt overbrengen.

Hiermee, vrienden, keer ik weer terug naar mijn wereld en ik laat jullie achter met Gods zegen.

Wees in vrede. God is met jullie.”

Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1957.

Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force, Phoenicia (N.Y.) onder de titel: 'Influence Between the Spiritual World and the Material World'.

Laatste herziening van de Nederlandse vertaling in 2014.

© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2015.

