

Spirituele voeding; eigen wilskracht en Gods wil

8 november 1957
lezing 16

“Wees gegroet in de naam van de Heer. Gezegend is dit uur, gezegend zijn jullie allen, vrienden. Alweer heb ik het genoegen om hier vanavond een aantal nieuwe vrienden te verwelkomen en ik wil tegen jullie allen zeggen: laat alles maar los. Probeer dit uur niet aan je twijfels te denken. Laat je ziel spreken en je antwoord geven. Dit kan als je open bent. Het verbaast me niets als iemand die voor het eerst met dit verschijnsel geconfronteerd wordt - dat een geest inderdaad via een mens kan praten - dat misschien niet meteen zal accepteren. Er is echter heel veel mogelijk waar jullie nog niets van afweten. Dus stel je open en wacht af. Uiteindelijk zul je zien dat het niet alleen waar is, maar dat er nog veel meer bestaat waar je tot nu toe niet eens van kon dromen. Je zult dit alles niet alleen verstandelijk accepteren, maar je zult het daadwerkelijk *ervaren*. Als je bepaalde waarheden leert kennen, zal dat je leven veranderen; het zal je leven richting geven en een doel, terwijl je nu vaak niet weet waar het om gaat en waarom je door zoveel moeilijkheden en beproevingen heen moet. En toch heeft dat allemaal zin. Ontspan je dus, laat je verkramptheid los, stel je zelf open en je zult opnieuw antwoord krijgen, zoals dat in het verleden ook vaak gebeurd is.

De problemen van de mens hebben zo vaak betrekking op zijn dagelijks brood, op materiële zaken. En hoe belangrijk dit dagelijkse brood ook moge zijn, het is van secundair belang vergeleken met het spirituele dagelijks brood dat je nodig hebt. Er wordt veel gepraat over het belang van de juiste voeding en vitamines, mineralen, eiwitten en diëten. Oh, het is inderdaad goed dat mensen achter deze feiten beginnen te komen. Maar voor ons geesten is er zo'n geweldige discrepantie tussen de materiële voeding en het gebrek aan spirituele

voeding. Dit laatste is minstens zo belangrijk als het eerste. Wij zien spiritueel ondervoede, verwaarloosde mensen; zo veel mensen lijden aan een spiritueel vitaminegebrek. Je ziel, of je geest, heeft zo hard voeding nodig en je bent je daar vaak totaal niet van bewust. Als deze voeding wordt gegeven, opgenomen en verteerd, worden al je andere behoeften automatisch vervuld, inclusief je materiële dagelijks brood. Het uithongeren van je ziel heeft consequenties.

Hetzelfde geldt voor hygiëne. De mensheid heeft enorme vooruitgang geboekt op het gebied van fysieke hygiëne. Tegenwoordig nemen mensen dagelijks een douche of een bad en houden hun lichaam schoon. Tegelijkertijd lopen er heel wat ‘onhygiënische’ zielen rond. Nu zul je je misschien afvragen hoe je je ziel schoon kunt houden en je geest kunt voeden. Wat betekent dat in de praktijk? Spirituele voeding betekent het regelmatig innemen van waarheden; het is belangrijk dat je dit regelmatig herhaalt! Het betekent ook dat je kennis neemt van de spirituele wetten; je blik op het leven vanuit een spiritueel gezichtspunt is vaak tegengesteld aan je materiële manier van kijken, je opvattingen zullen dus op een gegeven moment veranderen en hiermee in overeenstemming komen. Het moet een vaste gewoonte worden om je op deze manier spiritueel te voeden. Je kunt natuurlijk een hele tijd zonder. Je raakt daar net zo aan gewend als iemand die gewend is aan het verkeerde soort voedsel dat niet de essentiële bestanddelen bevat die het lichaam nodig heeft om sterk en krachtig te blijven. Je kunt daar een hele tijd mee doorgaan zonder ooit oorzaak en gevolg met elkaar in verband te brengen. Iemand die fysiek ondervoed is, klaagt over vermoeidheid, zwakte of andere fysieke symptomen, zonder te bedenken wat de werkelijke reden daarvan is. Hetzelfde geldt voor iemand die spiritueel ondervoed is; de emotionele problemen, het gebrek aan innerlijke rust en alle andere symptomen van dit voedseltekort worden zelden bewust in verband gebracht met de oorzaak van dit alles.

Spiritueel voedsel komt niet vanzelf naar je toe. Je moet erop uit om het te halen, zoals je ook je fysieke voedsel moet halen. Je moet je brood verdienen, je moet er de moeite voor doen om het in huis te halen, om het te kopen, klaar te maken en op te eten. Datzelfde geldt voor je spirituele brood. Je verdient het door je oprechte verlangen om het te krijgen. Je maakt je spirituele voedsel klaar door op zoek te gaan naar de juiste bron voor jou door er een zekere hoeveelheid moeite voor te doen om het te verkrijgen. En je verteert het door in jezelf te

overdenken wat je gehoord of gelezen hebt, door er over te mediteren en te proberen het op de een of andere manier op jezelf toe te passen, zodat er iets in jou ten goede gaat veranderen. Spirituele voeding bestaat daarom voor een deel uit het luisteren naar lezingen, de geschikte literatuur lezen en ook met andere mensen over dit onderwerp praten die er meer verstand van hebben dan jij. Spirituele voeding is ook het op de juiste manier bidden en mediteren. Hierbij moet je misschien met jezelf de strijd aangaan om je weerstand te overwinnen. Er zal altijd dat stemmetje zijn dat zegt : “Ik ben te moe. Ik heb er geen zin in. Het geeft ook niet als ik het vandaag niet doe. Wat maakt het uit? Wat kan het God schelen of ik vandaag tot hem bidt?” Nee, God kan het niet schelen, vrienden, maar jij laat je eigen ziel en geest verkommeren. Want door jezelf elke dag open te stellen, ontvang je de kracht en het licht dat jou in stand houdt en je de goede richting wijst.

Het reinigen van je ziel, wat even belangrijk is, zo niet belangrijker in zekere zin, dient als volgt te geschieden: vaak is iemand zich niet bewust van bepaalde fouten, verstoorde houdingen, meningen en emotionele reacties. Mensen dragen veel van deze houdingen van jongs af aan met zich mee door bepaalde invloeden uit hun omgeving of bepaalde gebeurtenissen in hun leven. Zo'n houding was in het verleden misschien wel gerechtvaardigd, maar zijn van een voorbijge tijd en zijn ook behoorlijk schadelijk. Onbewust van het bestaan van deze oude reacties en de schadelijkheid daarvan, dragen mensen ze nog steeds met zich mee en reageren daardoor steeds weer op eenzelfde manier. Daarom moet je onderzoeken wat je werkelijk denkt, wat je werkelijk voelt en wat je werkelijk wilt. Je moet je emotionele houdingen en stromen in kaart brengen. Door ze opnieuw te onderzoeken, kom je erachter waar je in jezelf geen plaats meer voor hebt en kun je je stromen dienovereenkomstig veranderen. Op deze manier houd je je ziel op orde. Je bent dan in staat de richting van je wil te veranderen als dat nodig mocht zijn; zelfs je wensen zouden daardoor kunnen veranderen.

Alleen als je er met bewustzijn naar op zoek gaat en ze onderzoekt kun je deze verschillende gevoelens, wensen en houdingen verklaren. Alleen dan ben je - met de spirituele voeding die je van buitenaf tot je neemt - in staat te zien of deze neigingen van je in overeenstemming zijn met de spirituele wetten. Of dat je in het verleden, geheel onbewust, door je verkeerde instelling een spirituele wet hebt

geschonden. Deze onbewuste neigingen richten veel schade aan; ze creëren conflicten en zorgen voor innerlijke wanorde. Zo zien wij de onheldere of ‘onhygiënische’ ziel. Er zit zoveel in dat er niet in hoort, dat er uit moet, weggespoeld moet worden. Je moet dus je ziel reinigen, net zo als je dat met je lichaam doet. Je zou bij een dagelijkse terugblik moeten kijken naar je reacties op de verschillende gebeurtenissen die door de dag heen hebben plaats gevonden. Dat is de enige manier om je geest en je ziel te reinigen. Alleen op deze manier zul je open en ontvankelijk zijn voor de juiste voeding, zodat je weer spiritueel kunt groeien. Dan kan niets wat er gebeurt je ooit depressief maken. Vrienden, dit is de waarheid. Zelfs de onaangename dingen van het leven hebben dan niet meer de macht om je van je stuk te brengen. Zo ben je in staat om meer te leren over jezelf, over spirituele wetten, over de goddelijke waarheid, over wat je al tot stand hebt gebracht en wat je nog te doen hebt. Als je elke dag op zo’n manier naar jezelf kijkt en je falen beschouwt vanuit de houding: ‘wat kan ik er van leren?’ ‘wat laat me dat zien?’ ‘waar heb ik nog werk te doen om mijzelf te zuiveren?’ zullen je eigen fouten (en die zijn onvermijdelijk) je krachtig maken in plaats van zwak.

Er gebeurt niets in je leven dat op zichzelf goed of slecht is. Geloof niet in die valse schijn. Het beste dat je kan gebeuren, kan een ramp lijken op het moment dat het gebeurt. Alles kan een ramp zijn als je de verkeerde houding hebt. Zelfs iets dat een heel plezierige gebeurtenis lijkt, kan uiteindelijk heel ongunstig blijken als je er niet de spirituele les van leert. Alles wat je overkomt kan dus goed zijn als jij het dat maakt ; als je het vanuit een spiritueel gezichtspunt gebruikt ; als je ervan leert, zodat je spiritueel kunt blijven groeien – en daarmee gelukkiger wordt ! Het is de enige manier waarop je je leven kunt sturen, in plaats van er slaaf van te zijn of erdoor bepaald worden. Jij hebt het in de hand om elke gebeurtenis in een positieve ervaring om te zetten en die als een waardevolle les te gebruiken. Maar meestal heb je daar geen zin in. Nee, het lijkt zoveel gemakkelijker om toe te geven aan depressiviteit en wanhoop, want dan mag je passief zijn en - bewust of onbewust - het lot of de omstandigheden of andere mensen de schuld geven van wat er met jou gebeurt. Op die manier maak je een slaaf van jezelf, maak je jezelf afhankelijk van uiterlijke omstandigheden waar je inderdaad geen controle over hebt.

In plaats daarvan kun je ervoor kiezen om tegen jezelf te zeggen: “Als er iets vervelends gebeurt, moet het antwoord in mij liggen: de bron of

oorzaak ervan én de oplossing.” Bid op zo’n moment tot God om je te helpen het antwoord te vinden en wees vastbesloten om jezelf recht in het gezicht te kijken. Als je dit gedaan hebt en je aanvankelijke weerstand hebt overwonnen - en dat is alleen op dat eerste moment moeilijk - zul je het antwoord krijgen, zo onontkoombaar als de zon na regen komt en leven na de dood. Dit zal heel veel geluk in je ziel brengen. Een geluk dat je niet eerder gekend hebt. Want er is geen groter geluk dan wat je voelt als je jezelf overwonnen hebt, als je het besluit neemt: ‘ik ben geen slaaf meer. Van nu af aan bepaal *ik* mijn leven. Om dat te kunnen doen, moet ik vóór alles onder ogen zien wat ik misschien niet leuk vind in mijzelf of wat heel ongemakkelijk is.’ Het is eenvoudig; het lijkt alleen moeilijk op dat eerste beslissende moment, totdat je daar doorheen gaat.

Mensen hebben veel meer macht dan ze zich realiseren. Geen van jullie, vrienden, realiseert zich de wilskracht die in je ligt opgesloten. Omdat wilskracht van groot belang is in iemands leven, zal ik er nu wat specifieker op in gaan. Allereerst is er geen mens ter wereld die geen wilskracht heeft. Dat bestaat niet. Wie zegt: “ik ben zwak, ik heb geen wilskracht” houdt zichzelf voor de gek. Het lijkt hem veel gemakkelijker om zich te laten leiden door het leven, dan de regisseur ervan te zijn en de verantwoordelijkheid voor ieder aspect van zijn leven op zijn eigen schouders te nemen. Wilskracht zit in ieder mens; het is alleen zaak om die te ontwikkelen. Maar in welke richting dient deze wilskracht ontwikkeld te worden? Iedereen die zegt geen wilskracht te hebben, gebruikt die voortdurend zonder dat te beseffen. Je gebruikt haar onderbewust en vaak in de verkeerde richting, juist *omdat* je haar onbewust in plaats van bewust gebruikt. Veel mensen zeggen terecht dat een mens alles voor elkaar kan krijgen wat hij echt wil. Dat is min of meer waar. Maar of hetgeen je wenst inderdaad het beste voor je is, dat is een heel ander verhaal.

Als je voor alles spiritueel wilt groeien en dichter bij God wilt komen, moet je de macht die je hebt om je wil te sturen, opzoeken en bekijken in het licht van de spirituele waarheid en haar wetten. Zoals ik enige tijd geleden gezegd heb, bestaan er stromingen die uit het hoger zelf afkomstig zijn en vaak door het lager zelf misvormd worden. Ik heb je beloofd daar uitgebreider op in te gaan. Welnu, hier hebben we een goed voorbeeld. Wilskracht is op zichzelf een zeer waardevol bezit; zonder dat kun je nooit enige spirituele vooruitgang boeken. Wilskracht komt dus van het hoger zelf en zal een pure stroom van

licht en zuivere kracht blijven zolang ze gebruikt wordt voor een spiritueel doel, voor spirituele groei, voor God, met God en in God. Zodra de bewuste wil haar op een verkeerde manier gebruikt, wordt ze vervormd door het lager zelf en wordt ze een onzuivere kracht. Laten we bijvoorbeeld eens een misdadiger nemen. Hij gebruikt zijn wilskracht overduidelijk op een verkeerde manier. Hij wil koste wat het kost zijn zin doordrijven. Voor hem staat de bevrediging van zijn persoonlijke verlangens zozeer op de voorgrond, dat hij zelfs bereid is andere mensen schade te berokkenen om zijn doel te bereiken: egobevrediging. Een hoger ontwikkeld individu zal dat niet doen omdat hij weet dat een misdaad zondig is. En toch kan ook hij zijn wilskracht verkeerd gebruiken, weliswaar onbewust en weliswaar niet door gedrag dat andere mensen duidelijk schade berokkent, maar in gevoelens en innerlijke reacties die de bevrediging van het eigen ego voorop stellen. Daarmee wordt dus een wet geschonden. En dat geeft weer innerlijke disharmonie en/of uiterlijke conflicten. Deze hele procedure blijft onderbewust omdat deze persoon op de een of andere manier weet dat wat hij wil verkeerd is en toch is hij niet bereid het op te geven; hij wil het hoe dan ook. De wilskracht blijft daarom in die verkeerde richting stromen zonder dat hij er zich van bewust is. Dit is vaak een heel belangrijke factor als iemand emotioneel van slag is.

Dit alles heeft geen betrekking op misdaad en zonde in de meest uitgebreide betekenis. Er is echter zonde en zonde. Het is alleen een kwestie van gradueel verschil. Alles wat afwijkt van de spirituele wet is zonde; of onwetendheid als je dat liever zo noemt. Dat is hetzelfde. Iemand kan iets heel erg graag willen dat op geen enkele manier als zonde beschouwd wordt; het hoeft zelfs niet eens de erkende ethische maatstaven van jullie maatschappij te schenden. En toch kan wat hij wil slecht zijn voor hemzelf en voor zijn leven, ook al kan het goed zijn voor iemand anders. Want zonde, of het schenden van de spirituele wet, is niet uitsluitend iets dat voor iedereen op dezelfde manier vastligt, maar ook iets persoonlijks dat van mens tot mens kan verschillen. Voor de ene mens is schrijver worden zijn bestemming. Op die manier kan hij het best de taken vervullen die hij geacht wordt te vervullen in zijn leven. Voor iemand anders kan schrijver worden juist betekenen dat hij de taak waarvoor hij gekomen is laat liggen. Je kunt niet zeggen dat schrijver worden een zonde is en toch kan het voor een bepaald iemand verkeerd zijn. Als hij nu blindelings zijn wilskracht inzet, zal hij wel schrijver worden, maar niet gelukkig zijn, want je kunt alleen gelukkig zijn als je de taak vervult die je in dit leven op je

genomen hebt. En iedereen heeft een taak, vrienden, iedereen! Welke plaats je ook inneemt in het leven, je hebt een taak. Of je nu een gezin hebt of alleen leeft. Kijk niet te ver als je deze taak wilt vinden. Denk ook niet eerst aan andere mensen die je zo graag wilt helpen. Zeker, je zult dat ook kunnen doen, maar pas nadat je jezelf gevonden hebt. Voor je een taak naar andere mensen toe kunt vervullen, moet je eerst jezelf vervullen. Dat betekent dat je gericht moet zijn op spirituele ontwikkeling, jezelf moet zuiveren en volledige zelfkennis moet verkrijgen al naar gelang je kracht en ontwikkeling. Als je dit doet, zit je op de goede weg en vervul je al een deel van je taak - wat ook je uiteindelijke taak moge zijn. Als je met jezelf begint, komt de rest vanzelf naar je toe. Dat kan ik je verzekeren. Maar je moet met jezelf beginnen.

Om nu terug te komen op de kwestie van de wilskracht: de beste manier om die te gebruiken is te zeggen: "voor eens en altijd, wat er ook voor wilskracht in mij schuilt, ik zal haar gebruiken in overeenstemming met de wil van God." Als je dat doet, vrienden, zal de wilskracht die al in je leeft, vaak van richting veranderen. In het begin vind je dat misschien niet leuk, maar je zult je er al snel naar voegen en gelukkig worden, want God weet het best wat jou het meest gelukkig maakt. Je problemen zullen opeens verdwenen zijn, dat kan ik je beloven. En voor degene wiens wilskracht nog grotendeels lag te rusten, zal ze plotseling door je heen stromen met een zuivere kracht die je nooit in jezelf vermoed had. Alle vermoeidheid, alle zwakte, alle lusteloosheid - fysiek of emotioneel - zal verdwijnen alsof het er nooit geweest is. Als je het werkelijk en oprecht meent dat je Gods wil boven alles stelt; als je hem dat belooft en je houdt je eraan; als je zegt: "hoeveel wilskracht ik ook heb, mijn wil gebruik ik overeenkomstig Uw wil," en je leeft ernaar, dan zal dat het begin zijn van de verandering ten goede in jouw leven. Dat is de basis. Als je dit voor ogen houdt en volgt, ondanks het feit dat je eigen wil nog heel vaak veel verleidelijker lijkt, zul je de verandering in je leven voelen. Maar als je tegen jezelf blijft zeggen "wat zou God er op tegen hebben als ik zus of zo doe? dit is zo'n klein dingetje, dit kan helemaal geen kwaad, dit maakt echt niets uit," en je vervolgens natuurlijk niet eens het antwoord wilt afwachten of te weten komen - omdat je het antwoord dat je het liefste wilt, al omarmd hebt - dan heb je jouw wil boven die van God gesteld.

Er zijn geen grote en kleine zaken, vrienden. Wat jou reusachtig lijkt, is

misschien miniem in het licht van de absolute waarheid en omgekeerd. Het allerkleinste kan de opstap zijn tot het allergrootste en allerbelangrijkste. Het allerkleinste kan een zeer veelbetekenend symptoom zijn, een sleutel tot al jouw problemen. Zie het niet over het hoofd. Maak het ook niet kleiner. Vertrouw dat wat God met je voor heeft, beter moet zijn dan jouw kortzichtigheid, al betekent het in het begin ook dat je wat moet opofferen. Als je je leven echt in Gods handen legt en waarlijk jezelf overgeeft aan hem, kan het niet anders dan dat je gelukkig wordt. Er is gewoon geen ander alternatief. Het is de enige mogelijkheid. Maar vaak moet je eerst ergens doorheen waardoor het *lijkt* dat je iets moet opofferen, omdat je gezichtsveld nog verduisterd is. Als je dan achteraf terugkijkt, zul je verbaasd staan: wat leek er nu zo belangrijk en zo aantrekkelijk? Wat zoveel moeite leek te kosten, zo moeilijk leek om op te geven, zal achteraf een hele last blijken die je met je meegetorst hebt. Zo is het echt! Want alles wat je van God gescheiden houdt, is een last. Alles, vrienden.

Als je je wilskracht mobiliseert om haar eerst en vooral overeenkomstig de wil van God te gebruiken, zul je de juiste balans vinden tussen activiteit en passiviteit, tussen initiatief nemen en loslaten. Telkens als het gerechtvaardigd is dat je je actieve principe gebruikt om te vechten, om zaken te boven te komen, zul je sterk genoeg zijn om het te doen. Je zult de steun hebben van Gods geestenwereld. En als het goed is om mee te gaan met de stroom en er niet tegen te vechten, zul je daar vrede mee hebben. Want in die situatie en voor dat moment is het goed voor jou om passief te zijn.

Vraag me niet: "Hoe moet ik nu weten wat God wenst, wat Zijn wil is? Hoe moet ik weten wanneer ik moet vechten en wanneer actief of passief te zijn?" Als je dat echt wilt weten, zul je antwoord krijgen. Als je echt wilt weten, zul je de tijd nemen om te mediteren over een bepaald onderwerp en God om hulp vragen. Hij zal je het antwoord laten weten en hij kan dat op velerlei manieren. Ik heb dat al vaak gezegd en ik zal het nog eens herhalen. Het probleem is niet dat je de wil van God niet weet. Het enige probleem blijft of je *echt* zijn wil *te weten wilt komen*; of je besloten hebt dat je zijn wil wilt vervullen, ook al lijkt dat misschien nu eventjes tegen je eigen belang in te gaan! Als je aan deze voorwaarden voldoet moet je antwoord krijgen. Keer op keer zien we dat je antwoord krijgt op je gebed en je vragen naar de wil van God. Je krijgt voortdurend antwoord, maar je wilt het vaak niet weten. Je houdt je ogen stijf dicht. Alleen de eerste keer is het moeilijk

om je leven werkelijk aan God toe te vertrouwen, met alles wat daarbij hoort. Als je dat eenmaal gedaan hebt en de vrede en vreugde daarvan ervaren hebt, zal het nooit meer zo moeilijk zijn. Want dan heb je er vertrouwen in gekregen.

Waarom is het in het begin dan zo moeilijk? Omdat er nog steeds twijfel in je schuilt: ‘misschien maakt Gods wil me wel ongelukkig’. Als je jezelf oprecht onder ogen ziet, zul je er achter komen dat dit de reden is waarom je aarzelt. Geloof is de sleutel tot alles.

En nu vrienden, ben ik klaar voor jullie vragen.”

VRAAG: Kunt u ons vertellen of er enig bewust leven op andere planeten is?

“Ja, dat is zo. Iedere planeet, iedere ster is een sfeer waar spiritueel leven aanwezig is. Dat zijn de vele sferen waar we het over hadden.” *(Maar ik bedoelde organische bewuste wezens.)* “Een spiritueel wezen is ook organisch, want alle organen bestaan in stralende materie. En er is zeker bewustzijn! Maar er is geen leven zoals dat van jullie. De materie is gewoon anders, heeft een andere dichtheid. Die geesten kunnen natuurlijk materialiseren. Wij kunnen dat en hebben dat onder bepaalde omstandigheden ook gedaan. Als dat gebeurt, zou je denken dat zo’n gematerialiseerde geest van vlees en bloed was. Maar het leven op de andere planeten heeft niet precies jullie materiële vorm. Stralende materie verschilt in hoge mate. Wat voor jullie stralende materie is die je niet met je ogen kunt waarnemen, is voor ons misschien dichte materie, maar met een andere vibratie en van een ander soort dan die van jullie. Anderzijds bestaan er ook krachten van het duister; hun materie is natuurlijk grof, zoveel grover dan zelfs jullie materie, die jullie die ook niet kunnen zien. Ze is niet stralend, integendeel, ze is te grof voor jullie om te kunnen waarnemen. Jullie denken dat al het leven voorbij het aardse subtiele materie is, maar dat is niet zo. Ieder verschil in dichtheid is automatisch onzichtbaar voor geesten die niet gewend zijn aan een andere vibratie, tenzij ze zo hoog ontwikkeld zijn dat ze de verschillende gradaties van dichtheid kunnen onderscheiden. De aard van de materie die in andere sferen bestaat kunnen jullie alleen waarnemen als er sprake is van materialisatie.”

VRAAG: Als we opeens een gevoel van geluk krijgen of zomaar een heerlijke geur, betekent dat dan dat er harmonieuze geesten

om ons heen zijn?

“Inderdaad. En als die harmonieuze geesten zo dichtbij je kunnen komen, moet het ook betekenen dat er een reden voor is, bijvoorbeeld een innerlijke overwinning. Want er gebeurt niets zonder oorzaak en gevolg. Dat jou die geur opvalt, betekent al iets meer. Het is een spirituele ervaring die betekenisvol is. Je krijgt een teken om op die manier door te gaan, of het kan een aanmoediging zijn om dit pad te gaan. Het is in ieder geval een teken van genade. Het geeft je hulp en kracht om de volgende overwinning gemakkelijker te maken.”

VRAAG: Ik vroeg me af of ik spiritueel vorderingen maak?

“Ik heb even tijd nodig... Ja, dat doe je inderdaad, mijn vriend, maar van een aantal factoren in jezelf ben je je nog niet bewust en daar moet je nog eens goed naar kijken. Als je dat gedaan hebt, zul je zo duidelijk zien in hoeverre je je spiritueel ontwikkeld hebt, dat je er nooit meer naar hoeft te vragen omdat al deze problemen dan opgelost zijn. Op de gebieden waar deze problemen nog steeds bestaan is een aantal factoren, zoals ik al zei, die je niet in het juiste licht onderzocht hebt. Maar je wil om je spiritueel te ontwikkelen, het feit dat je er naar opzoek bent, is een prachtig gegeven. Je bent zo ver gekomen dat je nu kunt horen wat ik te zeggen heb. Begrijp je dat?” (*Ja, dank u zeer*).

VRAAG: Is het denkbaar dat iemand zich oprecht kan vergissen in wat Gods wil is?

“Ja, dat kan, tijdelijk, maar niet als je in de staat verkeert die ik net genoemd heb. Zeker, mensen die niet de juiste spirituele voeding krijgen, kunnen nog wel het verlangen hebben om Gods wil te volgen, maar ze weten niet hoe ze daar achter kunnen komen; of ze hebben het geduld niet om zijn antwoord af te wachten; ze beseffen misschien niet dat er daadwerkelijk een antwoord komt en kunnen dan wat overhaast zijn en fouten maken. Maar jullie, vrienden, die luisteren naar deze lezingen (of ze lezen), hebben de noodzakelijke attributen om moed, geduld, vasthoudendheid en geloof te ontwikkelen. Jullie nemen ook zoveel meer verantwoordelijkheid en als je echt open bent, kun je Gods wil niet mislopen. Echt openstaan betekent op de eerste plaats dat je bereid bent te luisteren naar wat je het minst graag wilt horen. Als je zo open bent en je hebt je lot en je leven in Gods handen gelegd, zul je antwoord krijgen. Geen twijfel aan. Antwoorden komen op velerlei

manieren. Je zult je nooit vergissen want als je er niet zeker van bent dat je echt wel antwoord gekregen hebt - je dacht misschien dat het toeval was - kun je steeds weer opnieuw vragen. En het antwoord zal opnieuw komen, misschien op een andere manier. Het kan via iemand anders komen, of door een teken, door iets wat gebeurt, door een stem in je, door een droom of door je eigen gevoel van verlichting - dit diepe weten waaraan niet getornd kan worden. Je zult op velerlei manieren antwoord krijgen. Als je er alleen maar oppervlakkig aan denkt en vervolgens niet eens echt wacht op het antwoord, moet je natuurlijk wel fouten maken. Maar als je oprecht te werk gaat en jezelf opent en vraagt en steeds weer opnieuw vraagt en geduldig het antwoord afwacht, kan het niet mis gaan.”

VRAAG: Kunnen we ons in een volgend leven onze huidige identiteit herinneren en werken we dan aan onze oude problemen?

“Of je je huidige leven in een volgend herinnert, hangt heel erg van jezelf af. Het is inderdaad een feit dat in de komende tijd, als spiritualiteit zich veel meer ontwikkeld heeft, ook veel meer mensen in staat zullen zijn zich hun vroegere levens te herinneren. Niet iedereen zal daar echter toe in staat zijn. Weet je, er zijn zelfs nu al mensen die zich dankzij hun ontwikkeling delen van een vorig leven kunnen herinneren. Als de ontwikkeling voortschrijdt zal er meer van dit geheugen vrijkomen. Herinnering aan vorige levens is dus vandaag al mogelijk en in de toekomst zal dat nog meer het geval zijn. Het wordt uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van de persoon in kwestie. Hoe hoger iemand ontwikkeld is, hoe meer hij naar volmaaktheid streeft en spiritueel werkt, hoe meer hij in staat zal zijn zich vroegere incarnaties te herinneren. Die kennis zal dan voor een goed doel gebruikt worden.

Wat die problemen betreft, dat klopt helemaal. Je zult met precies dezelfde problemen te maken krijgen, leven na leven, totdat je ze opgelost hebt. Zolang je een bepaald probleem in je leven niet opgelost hebt, zul je het in een volgend leven weer krijgen, ook al zullen de omstandigheden anders zijn. Je kunt in een ander land leven, je kunt een ander leefpatroon hebben, maar dezelfde problemen zullen er zijn zolang ze niet door jou zijn opgelost. En wat zijn die problemen? Ze zijn niets anders dan de materialisering van je fouten. Als je je fouten niet schoon maakt, zullen je problemen terugkeren, iedere keer in een andere vorm, maar ze zullen blijven terugkomen in je volgende leven.”

VRAAG: In de geschriften van Johannes Greber schrijft hij over het Oude Testament, dat grote mensen zoals Mozes bijvoorbeeld contact opnemen met de geesten en hen raadplegen over beslissingen, moeten ze een oorlog beginnen, zullen ze overwinnen en dergelijke. Maar ons wordt geleerd dat we onze eigen beslissingen moeten nemen en die mensen waren spiritueel toch zoveel meer ontwikkeld dan wij.

“Deze mensen hielden zich heel erg bezig met het vervullen van de wil van God, wat ook een beslissing is, soms de allermoeilijkste. Dat zij vragen stelden aan een geest over zaken die het welzijn van hun hele volk betroffen en niet alleen hun eigen zeer persoonlijke kanalen raadpleegden, had een goede en waardevolle reden: de mensen zouden niet veel geloof gehecht hebben aan een leider die hun vertelde dat hij persoonlijk antwoord had ontvangen. In die tijd geloofden mensen heel sterk in de geesten van God en ze accepteerden hun leiding. Als ze het antwoord persoonlijk gehoord hadden, zouden ze zelf wel tevreden zijn, maar ze zouden de persoonlijke getuigenis van een enkel persoon misschien niet geloofd hebben.”

VRAAG: Heeft een mens ooit een of meer spirituele beschermgeesten en is het zo dat de hogere geesten de lagere helpen?

“Zeker, de lagere geesten hebben ook hun beschermgeesten. Maar net als de mensen kunnen ze hen niet zien. En soms zijn die beschermgeesten een eind bij hen vandaan, kunnen ze niet dichtbij hen komen. Dat komt door hun eigen houding. Maar iedere geest heeft ergens op de een of andere manier een beschermgeest.

Wat de mensen betreft: iedereen heeft inderdaad een beschermgeest en sommigen meer dan een. Dat hangt van het geval af, maar het is nooit onrechtvaardig. Soms is één beschermgeest krachtiger dan drie of vier. Iemand die meer tot stand moet brengen, heeft krachtiger geesten dan iemand die van dag tot dag leeft en geen enkele spirituele vooruitgang wenst. Dit alles wordt heel rechtvaardig bepaald. Maar iedereen heeft een beschermgeest, op zijn minst één.”

VRAAG: Heeft de geestenwereld iets te zeggen over ruimteschepen en vliegende schotels waar nu zo vaak sprake van is; de waarneming daarvan lijkt toch wat meer waarde te krijgen?

“Ik heb niet het recht om daar informatie over te geven. Dat heb ik al eens eerder gezegd en ik zeg het nu weer. Daar is een heel goede reden voor en over een paar jaar zul je begrijpen waarom ik er niet over kan spreken.”

VRAAG: Ik vroeg me iets af in verband met uw laatste lezing.¹: u sprak over de vele geesten die om een mens heen zijn; de geesten der duisternis en de hogere geesten. Als we hen oproepen, gebeurt dat dan voornamelijk bewust?

“Nee, dat gebeurt meestal onbewust. Heel, heel zelden wordt het bewust gedaan, zeker als het gaat om de geesten der duisternis. Als iemand dat echt doet, moet hij zelf wel een heel kwade geest zijn. De geesten van de waarheid en van het licht kun je en moet je bewust naar je toe roepen. Maar zelfs als je dat niet doet, leef je op het moment dat je een fout te boven komt, vecht tegen je lager zelf en boven alles verlangt om de wil van God te vervullen, in overeenstemming met de goddelijke wet en straal je een bepaalde subtiele materie uit die deze geesten van het licht aantrekt. Dit geldt ook als je toegeeft aan je lager zelf, als je de goddelijke wet schendt, dan straal je iets uit dat als een magneet de geesten van het duister naar je toe haalt. Als je bijvoorbeeld kwaadheid uitzendt, trek je de geest van kwaadheid naar je toe. Als je zelfzuchtigheid uitstraalt, trek je een specialist aan die deze fout in je zal aanmoedigen, en zo verder. Wat uit je komt, trekt zijn soort naar zich toe. Soort zoekt soort.”

VRAAG: Is er wederzijdse activiteit in deze aantrekkingskracht?

“Oh ja.” (*Van beide kanten?*) “Inderdaad van beide kanten! En het is niet alleen een wederzijdse activiteit, het is ook een leerervaring. Met de geesten van het duister gaat het ongeveer als volgt: ze vervullen een taak in hun wereld van duisternis als zij iemand voor zich weten te winnen, met name de mensen die God liefhebben. Ze zijn heel slim in het mensen weghalen van God. Ze hoeven zich niet te bekommeren om atheïsten en misdadigers. Die hebben ze toch al. Ze houden zich met name bezig met het beïnvloeden van mensen die God liefhebben en naar hem op zoek zijn, om die in verleiding te brengen. Ze krijgen in hun wereld speciale beloningen voor dat soort werk. Ze weten heel

¹Lezing 15 'De wisselwerking tussen de spirituele en materiële werelden'
(Noot vertaler)

goed dat ze niets voor elkaar kunnen krijgen als ze iemand proberen aan te zetten tot iets slechts dat niet in overeenstemming is met zijn karakter. Maar ze kunnen wel succes hebben als ze zich richten op ogenschijnlijk onschuldige fouten die iemand - die God liefheeft - langzaam maar zeker in het duister, in de depressie, in stemmingen kunnen trekken waardoor hij een hekel aan zichzelf krijgt en zich zo losmaakt van God. Het zit hem niet zozeer in de fout zelf dat mensen omlaag worden getrokken, maar in de toenemende moedeloosheid en de hekel aan zichzelf die hen ertoe kan brengen het hele gevecht maar op te geven. Ik zeg zo vaak dat het struikelen over dezelfde fout op zich niet slecht is, als je het maar erkent, ervan leert en er vanuit een juiste en constructieve houding mee omgaat.

Er is trouwens geen vooruitgang mogelijk zonder dat je af en toe struikelt. Je kunt niet iets wat heel erg diep zit te boven komen zonder af en toe te struikelen. Maar als je struikelt in wanhoop en met een hekel aan jezelf, dan zullen de wolken steeds groter worden; dan zul je steeds meer in aanraking komen met de bijbehorende geesten van het duister, met de hele wereld van het duister. Je hoeft geen misdaad te begaan om in de wereld van het duister te komen. Er zijn andere vibraties die je daar kunnen brengen. Anderzijds als iemand niet een instrument wordt voor deze geesten van het duister, als hij vecht - en dat kun je alleen doen door heel goed je eigen fouten te kennen want alleen door je eigen fouten kun je door de duistere geesten verleid worden - weet je wat er dan gebeurt met zo'n duistere geest? Hij gaat een stapje omhoog in zijn ontwikkeling, hij leert. Niet direct, niet onmiddellijk, omdat hij nog zozeer in het duister verkeert dat hij zich in eerste instantie alleen maar verslagen zal weten. Deze nederlaag kost hem zijn positie in zijn wereld. Als hij nederlaag na nederlaag te slikken krijgt, zal hij zelfs terecht komen op een plek waar hij pijn lijdt. En alleen dit lijden zal hem dichterbij God brengen. Want pas dan zal hij zich in volledige wanhoop tot God wenden, als een soort laatste toevluchtsoord. Zolang hij nog overwinningen boekt in zijn wereld van het duister en daar kracht en macht heeft, zal hij zich nooit tot God wenden. Iedere overwinning van ieder individu, ook de kleinste, heeft zo een geweldige kettingreactie in het universum tot gevolg bij heel veel andere wezens van wier bestaan je je niet eens bewust bent.

Vrienden, als jullie eens wisten wat je teweeg brengt door je overwinning, niet alleen voor jezelf en je onmiddellijke omgeving, maar ook voor zoveel andere geesten, dan zou je echt meer je best

doen. Niet alleen deze kwade geesten worden beïnvloed door jouw overwinning, maar ook de dwalende geesten die nergens thuishoren. Zij zijn vaak om je heen en ze leren op een veel directere manier van jouw overwinning dan de duistere geesten. Als je jezelf overwint, maak je dus in feite een vitaal deel uit van het grootse verlossingsplan. Je bent dan een actieve soldaat in de strijd. Je bent een frontsoldaat. Een frontsoldaat heeft betere wapens, meer kracht en betere bescherming nodig dan een die niet terugvecht of slechts in het achterland zit. Die wapens en deze kracht komen tot je vanuit Gods geestenwereld in de vorm van begeleiding, verlichting en erkenning.

En nu, lieve mensen, ga ik weer terug naar mijn wereld. Ik zegen ieder van jullie. Gezegend zijn je geliefden, gezegend ook jullie. Neem de kracht die nu naar jullie toestroomt, in je op, zodat je in staat zult zijn je problemen met God en in God op te lossen.”

*Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1957.
Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force, Phoenicia (N.Y.)
onder de titel: 'Spiritual Nourishment, Will Power and Gods Will'.
Laatste herziening van de Nederlandse vertaling in 2008.
© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2015.*

