

Vorbereiding op reïncarnatie

*25 juli 1958
lezing 34*

Gegroet, in de naam van de Heer. Zoals gewoonlijk breng ik jullie zegen, lieve vrienden, zoals ik dat altijd doe voor ieder van jullie hier en voor al mijn vrienden, waar dan ook.

Zoals ik beloofde, zal ik vanavond spreken over het geboorteprocess; ik heb daar van hogerhand toestemming voor gekregen. Allereerst wil ik jullie dít zeggen vrienden: wat ik je ga vertellen moet beschouwd worden als een heel klein en beperkt deel van deze buitengewoon ingewikkelde procedure; het menselijk begrip is daar absoluut ontoereikend voor. Begrijp dus alsjeblieft dat mijn woorden slechts een ruwe schets laten zien en dat zij als het ware binnen de begrenzingen van het menselijk bevattingsvermogen ‘geperst’ moeten worden.

Voor ik de technische procedure van de geboorte uitleg, zal ik eerst iets moeten zeggen over de spirituele en psychologische implicaties die de karmische wet bepalen, hoewel iets daarvan bij de meeste van jullie in grote lijnen wel bekend is. Omdat de technische procedure van de geboorte echter in direct verband staat met en afhankelijk is van de karmische en spirituele wet, moet ik jullie in deze lezing dat verband laten zien, zodat jullie in staat zijn geboorte als zodanig enigermate te begrijpen.

Jullie volgende leven, vrienden, wordt nu al op een of andere manier door ieder van jullie voorbereid. Niet op een kant en klare manier, want zolang jullie op aarde leven, is het laatste woord nog niet gesproken en zijn de kansen groot dat je je volgende incarnatie kunt bepalen en een verandering kunt bewerken op grond van hetgeen je tot dusverre

bereikt hebt. Jullie kansen hier zijn veel groter dan in je bestaan in de spirituele wereld, waarin je ook nog wel een kans hebt om veranderingen aan te brengen, maar die is dan veel kleiner. In de spirituele wereld is dat veel moeilijker, puur omdat het leven daar - als we de sferen van duisternis buiten beschouwing laten - gemakkelijker is dan het leven op het aardse niveau. Om die reden verloopt de ontwikkeling aan gene zijde langzamer en is het beslist moeilijker een verandering teweeg te brengen.

Tot aan een bepaald punt in de ontwikkelingscyclus van een individueel wezen, kunnen door het individu geen beslissingen worden genomen. Maar vanaf een bepaalde fase heeft iedere geestelijke entiteit het recht, en vaak ook de plicht, persoonlijk beslissingen te nemen omtrent de volgende incarnatie. Natuurlijk zijn dit niet altijd goede beslissingen; dat hangt van het karakter van de entiteit af. Er zijn mensen met een neiging tot luiheid, zij hebben een gebrek aan ambitie en zijn tevreden met een zekere mate van comfort. Zij streven niet speciaal naar hogere vormen van bewustzijn en geluk. Hun keuze kan vaak een gemakkelijker leven zijn dan goed voor hen is. Het ontbreekt hen nog aan een omvattende kijk op het doel van het aardse bestaan. Aan de andere kant kiest een te ambitieus en al te actief iemand misschien meer dan waar hij klaar voor is. Ook dit zal vooruitgang verhinderen en een tijdelijke terugval veroorzaken. Hierbij gaat het om gebrek aan inzicht in de eigen beperkingen. Op dezelfde manier kan zowel iemand met een al te optimistisch karakter als iemand die te pessimistisch is, een verkeerde beoordeling maken.

Zoals ik al zei is een geestelijke entiteit tot een bepaalde graad van ontwikkeling niet in staat enige beslissing te nemen, omdat uitersten in ieder karakter een gebrek aan harmonie betekenen en dat beïnvloedt een juist oordeel. Alleen wanneer het karakter meer met zichzelf in overeenstemming raakt, wijken de beslissingen niet al te sterk af van de juiste. Als een entiteit nog niet ver genoeg ontwikkeld is, worden de beslissingen genomen door een hogere autoriteit. Maar zelfs in die gevallen wordt de entiteit eerst geraadpleegd over wat hij of zij zich indenkt als de beste bestemming voor zijn of haar volgende incarnatie. Dit wordt als een test beschouwd en achteraf wordt aan het individu uitgelegd waarom deze of gene mogelijkheid slecht of zelfs gevaarlijk geweest zou zijn en waarom de beslissingen die door deze getrainde en hoog ontwikkelde geest genomen werden een betere kans op vooruitgang boden. Beslissingen nemen en plannen maken voor het

volgende leven gaan dus gepaard met een zekere scholing. Hieruit alleen al moet de entiteit iets leren. En ik kan eraan toevoegen dat zelfs in gevallen waarin een wezen over het algemeen genomen nog niet in staat is zijn eigen beslissingen te nemen, hij soms wel het goede idee kan hebben en dit wordt dan overgenomen en zijn wensen worden ingewilligd. Er is geen absolute grens te trekken tussen de staat waarin beslissingen voor een entiteit genomen worden en die waarin hij klaar is om zijn eigen beslissingen te nemen. Dit komt langzaam en geleidelijk. Eerst zijn, zoals ik zei, misschien sommige ideeën gezond en die worden overgenomen, terwijl andere moeten worden afgewezen. Van incarnatie tot incarnatie wordt er speciaal in dit opzicht ook iets geleerd, zodat met steeds meer ideeën van de entiteit rekening gehouden kan worden. Dan zijn er ook gevallen waarbij de keuzes die de entiteit maakt wel binnen het rijk van de mogelijkheden liggen, maar in het concrete geval te moeilijk of te gemakkelijk blijken. Op zo'n moment zal de hogere autoriteit, de raadgever, die met de geest die gaat incarneren de plannen opstelt voor de volgende incarnatie, het deze geest uitleggen, hem adviseren en een andere mogelijkheid aanbieden. De entiteit heeft dan het recht dit advies aan te nemen of af te wijzen naar gelang zijn eigen vrije wil. Als het advies wordt afgewezen en de entiteit zou na de volgende incarnatie tot de ontdekking komen dat zijn eigen oordeel fout is geweest, dan zal dit vaak de enige les zijn die hij kon leren. Hij had nooit overtuigd kunnen worden zolang hij niet de kans had gehad zijn eigen ideeën te volgen. Alleen als het al te kras, te hopeloos wordt, worden zijn wensen terzijde geschoven en wordt het type les dat geleerd moet worden, namelijk het door je eigen fouten heengaan, uitgesteld voor latere gelegenheden of misschien gebruikt in bepaalde onderdelen van de komende incarnatie. Zo zien jullie dus dat er in dit ene opzicht heel wat details en variaties mogelijk zijn.

Ik hoef niet te zeggen dat de ontwikkeling sneller of langzamer verloopt naar gelang het welslagen of falen van de plannen, of deze nu door de geest zelf of door de hogere autoriteit zijn opgesteld. Welnu, omdat het leven op aarde een lange keten is en ieder leven slechts een klein schakeltje in die lange keten representeert, hangt de beoordeling van de plichten en taken in ieder leven van vele, vele omstandigheden af. Zoals ik al eerder verteld heb, is er voor ieder wezen dat bestaat een zogenaamd 'levensboek' waarin alles wordt opgetekend. Vanaf de tijd dat deze speciale entiteit geschapen werd, tot aan het laatste moment, worden daarin zijn bijzondere talenten, zijn geneigdheden, karakter-

eigenschappen en de persoonlijkheidstrekken die hem ten val brachten, opgeschreven. Ook bevat het boek alle verschillende stadia van ontwikkeling sinds de val, niet alleen de verschillende aardse incarnaties, maar ook alle activiteiten daar tussenin. Volgens dit 'algemene grootboek' wordt elke incarnatie gepland, en dat gebeurt bijzonder zorgvuldig en nauwgezet. Vóór elke incarnatie en tijdens de planning ervan wordt dit gehele grootboek aan de entiteit getoond en, of deze nu wel of niet klaar is om zijn of haar eigen beslissingen te nemen, het doel van hetgeen er in de volgende incarnatie bereikt moet worden, wordt onthuld.

Het is niet altijd zo dat de wet van oorzaak en gevolg of de wet van karma onmiddellijk doorwerkt in het volgende leven. Vaak gebeurt het dat de oorzaak in het ene leven pas drie of vier incarnaties later een gevolg heeft. Want van niemand wordt gevraagd teveel tegelijk te dragen. Maar ik kan eraan toevoegen dat in het algemeen - hoewel niet altijd - geldt, dat hoe hoger de ontwikkeling is, des te sneller oorzaak en gevolg elkaar opvolgen. Zo begrijpen jullie het nu misschien ook wat beter wanneer ik jullie ervoor waarschuw in dit soort dingen niet te oordelen, niet te vergelijken en niet te generaliseren. Je kunt alleen maar dit ene leven zien - je eigen leven of dat van iemand anders - en zelfs deze kijk is heel beperkt. Daarom is het zo dwaas wanneer de mens de rechtvaardigheid van Gods wetten beoordeelt. Hij voelt zich vaak geneigd te zeggen dat iets te moeilijk te dragen is of dat iemand anders een te gemakkelijk leventje heeft, enzovoort. Zoiets zou je geen moment denken als je het ontbrekende deel van de informatie kende. In het belang van je eigen spirituele ontwikkeling zijn er heel wat goede redenen om dit gordijn gesloten te houden, zolang je jezelf niet hebt opgewerkt tot zo'n staat van bewustzijn dat dit soort informatie goed is voor jou en voor degenen om je heen. Daarom zou je de nederigheid moeten hebben je te onthouden van een oordeel, ook al houd je het alleen voor jezelf. Laat dit dus een les zijn voor al mijn vrienden die deze woorden horen of lezen, dat het nooit aan jou is om te oordelen of om je leven te vergelijken met het leven en lot van iemand anders of van een paar anderen die je kent. Als jij een zwaarder kruis lijkt te dragen, dan is dat omdat er van jou meer verwacht kan worden. Je bent sterker, je bent al verder op de ladder. Of het kan ook zijn dat jij, als je bijgeval een ambitieus persoon bent, een onnodig moeilijk leven hebt gekozen, mogelijk zelfs tegen de raad van een engel van God in. Denk daar eens over na, vrienden.

Toen ik deze lezing begon met jullie te vertellen dat je nu al bezig bent met het voorbereiden van je volgende incarnatie, sprak ik de waarheid. De mate waarin je nu je plan vervult, bepaalt in je volgende leven namelijk welke kansen je gegeven zullen worden om je toe te leggen op andere dingen die noodzakelijk zijn voor je totale ontwikkeling. Als je niet of slechts gedeeltelijk vooruitgaat, zal de bedoeling waarvoor je deze keer gekomen bent, geheel of minstens gedeeltelijk herhaald moeten worden. Aan de andere kant gebeurt het af en toe ook dat iemand wat meer volbrengt dan hij van plan was, of dat hij zijn plan voltooid heeft voor zijn levenstijd voorbij is. In dat geval kan datgene wat bedoeld was om in de volgende incarnatie tot stand te brengen, nu reeds begonnen worden. Ik hoef niet te zeggen dat dit het plan voor de volgende incarnatie verandert, want dat is een ruwe schets, een soort blauwdruk van het geheel, nog open voor verandering in iedere richting tot de tijd werkelijk gekomen is. Nogmaals, hoed je voor te snel oordelen; een gemakkelijk en plezierig leven is niet altijd een aanwijzing dat je vorige incarnatie zo goed geweest is. Het kan ook het gevolg zijn van de verdiensten die je drie of vier incarnaties geleden bewerkt hebt. Heb je anderzijds een heel moeilijk leven, dan kan ook dit al dan niet het gevolg zijn van daden uit je vorige incarnatie. Bovendien kan door een heel ijverig iemand in één levenstijd een schuld afbetaald worden, terwijl een ander een even grote of misschien nog grotere schuld in verschillende stadia afbetaalt. Ook dit maakt het je onmogelijk te oordelen en te vergelijken. Dit alles zou zowel voedsel voor je denken als stof tot meditatie voor jullie moeten zijn. Er moet wel duidelijk uit worden dat jullie op dit aardse niveau vele kansen hebben om veranderingen ten goede aan te brengen in je persoonlijke plan. Het is aan jullie om opgestapeld slecht karma veel sneller teniet te doen, als je alleen maar ten volle beseft waar het in dit leven om gaat.

Als het leven op dit aardse niveau beëindigd is, wordt er, zoals jullie weten, een rekening opgemaakt. Alles wordt tot in de kleinste bijzonderheden rechtvaardig nagegaan, zodat er geen discussiepunt of verschil van mening over kan bestaan. Want in de spirituele wereld is alles openlijk zichtbaar. Daar kán de ene mening niet tegenover de andere staan. Je daden, je gedachten, je gevoelens, reacties en houdingen scheppen bepaalde vormen die net zo substantieel en zichtbaar zijn als elk materieel object nu voor jullie is, en zelfs nog duidelijker. Zoals twee normale mensen er niet over in discussie gaan dat een ronde tafel die voor hen staat rond of vierkant is - hoewel dit een kwestie van mening is - zo zijn er eveneens vormen in de spirituele

wereld en daar hoeft niet over gediscussieerd te worden. Begrijp me niet verkeerd, er bestaat wat dat betreft geen discussieverbod vanwege een dictatoriale houding van de hoger ontwikkelde geesten, maar je kunt daar zelf de waarheid met eigen ogen aanschouwen, hoe hard je ook geprobeerd hebt jezelf te bedriegen zolang je in materie gehuld was. Wanneer de rekening nu volledig opgemaakt en zorgvuldig overwogen is, wordt deze vergeleken met het oorspronkelijke plan voor de voorafgaande incarnatie, evenals met het totale plan voor de betreffende entiteit. De neigingen en fouten die overwonnen en de taken die vervuld werden worden afgekruist, en alles wat nog te doen blijft zal de volgende incarnatie bepalen. Maar er verstrijkt - volgens jullie menselijke normen - een betrekkelijk lange tijd eer de volgende incarnatie begonnen wordt. Voor vele geesten is er een rusttijd, speciaal voor hen die lichamelijk, geestelijk of anderszins veel geleden hebben. Voor of na deze rustperiode valt de tijd waarin de rekening wordt opgemaakt, waar ik het zojuist over had. En dan begint er een periode in de spirituele wereld waarin de geest bepaalde scholen doorloopt, instructies ontvangt al naar gelang zijn persoonlijke behoeften en waar hij in een speciale, zuiverende sfeer wordt geplaatst, ook weer in overeenstemming met zijn individuele behoeften. De volgorde van deze verschillende fasen varieert. Er is geen regel die bepaalt wat er eerst en wat er later moet komen.

Zuivering vindt dikwijls plaats in verbinding met mensen. Dit kan voor sommigen van jullie nieuw zijn. Laten we veronderstellen dat een entiteit gedurende zijn laatste incarnatie tot taak had een relatie met iemand anders weer in orde te brengen - misschien te leren die ander te accepteren en lief te hebben. Deze taak is niet helemaal vervuld. Dikwijls wordt die taak zo goed mogelijk voltooid als een van deze mensen nog op aarde en de ander in de spirituele wereld is. Dat kan op verschillende manieren, maar ik wil hier nu niet in details op ingaan want dat zou ons van ons onderwerp afleiden; we kunnen daar een andere keer over praten. Zuivering kan ook plaats vinden in speciale sferen die telkens weer anders kunnen zijn. Er zijn vele verschillende niveaus. Perioden tussen de ene incarnatie en de andere kunnen in veel gevallen ook een tijd van dienstbaarheid inhouden - het vervullen van bepaalde taken in het verlossingsplan, mits de entiteit een zekere graad van ontwikkeling bereikt heeft. Deze verschillende fasen - rekenschap geven van de laatste incarnatie en het plannen van de volgende, de zuivering, het vervullen van taken - zijn soms scherp onderscheiden, soms worden zij met elkaar gecombineerd en werken ze op elkaar in.

Natuurlijk slaat dit alles alleen op die geesten die zichzelf bereidwillig verenigd hebben met de goddelijke orde. Er zijn velen die op zichzelf staan. Ook deze laatste worden gedurende hun bestaan in het hiernamaals gebracht tot rekenschap en planning voor de incarnatie die op een of ander tijdstip volgen zal, maar dit alles gebeurt op een lager niveau, in andere sferen en op een andere manier. Daarbij gelden dezelfde principes, maar de wijze van uitvoering moet anders zijn, omdat de vrije wil van de entiteit in aanmerking genomen moet worden voor zover vereniging met de goddelijke orde in het geding is. Dit is niet alleen van grote invloed op de activiteiten in het hiernamaals, maar ook op de volgende incarnaties. In de mate waarin je je spirituele bewustzijn verhoogt, zul je gaan voelen tot welke categorie jij met je medeschepselen behoort. Ik wil hier alleen zeggen dat er in alle gevallen, ook in deze laatste, volkomen rechtvaardigheid is.

Zo zien jullie dat de tijd tussen de incarnaties ook het volgende leven bepaalt. De tijdsduur tussen de incarnaties kan ook variëren, zoals ik jullie al verteld heb. Maar voor allen die zich nog in de incarnatiecyclus bevinden, komt de tijd voor een wedergeboorte op aarde. Als dat moment aangebroken is wordt de betreffende entiteit weer naar de verblijven van de autoriteit gebracht die bevoegd is om zijn hele cyclus te begeleiden. Die heeft ook voorafgaande incarnaties met hem geregeld en na de laatste de rekening met hem opgemaakt. Het is de plek waar zijn speciale en persoonlijke grootboek werd bekeken en waar voorlopige plannen werden gemaakt voor het volgende leven, die nog veranderd kunnen worden naar gelang de houdingen en activiteiten van het wezen sinds dit plan werd opgemaakt. Nú zal het uiteindelijke plan voor de volgende incarnatie opgemaakt worden en dit vraagt natuurlijk aanzienlijk veel tijd. De juiste keuze van ouders, nationaliteit en godsdienst waarin hij geboren moet worden, de levensomstandigheden, bepaalde fasen die in het leven kritiek worden genoemd, worden uitgestippeld en in overweging genomen. Al deze keuzen worden op de meest praktische wijze gemaakt. Er worden bijvoorbeeld ouders gekozen die een omgeving kunnen bieden die het meest geschikt is om bepaalde disharmonieën in de ziel naar buiten te laten komen. Voor dat doel zijn namelijk bepaalde onvolmaaktheden in de omgeving nodig, want als alles volmaakt was, zouden deze tekortkomingen geen gelegenheid krijgen om aan de oppervlakte te komen. Tegelijkertijd kunnen de ouders ook karmisch met de entiteit verbonden zijn, zodat een karmische schuld afbetaald kan worden. Moeilijkheden en voordelen die in het leven

gevolgd moeten worden, worden bekeken vanuit het gezichtspunt van het plan. Zorgvuldig wordt overwogen hoeveel iemand op de schou- ders moet nemen, hoe sterk de entiteit zich in dit leven op één karakter- trek moet concentreren, of dat het misschien beter is dat hij in dit leven zijn aandacht op een tot nu toe onopgelost psychologisch probleem richt. Voor entiteiten van hogere ontwikkeling - dat is natuurlijk allemaal betrekkelijk - worden taken voor het verlossingsplan zo gepland dat zij zo goed mogelijk samenvallen met de eigen zuiverings- problemen van de entiteit. Talenten worden zo gekozen dat ze aan de dag kunnen treden, andere worden gepland om in dit aardse leven verborgen te blijven. Wanneer dit alles wordt overwogen, heeft de entiteit de kans op een aantal punten zijn eigen keuzes te maken en waar dit nog niet mogelijk is, wordt hem gevraagd hoe hij in theorie zou kiezen als hij het zou kunnen. Worden hem keuzes geweigerd, dan gebeurt dat niet dogmatisch maar worden de redenen daarvoor hem gewetensvol uitgelegd. Maar dit heb ik al eerder verteld.

Na een intensieve periode van studie wordt het uiteindelijke plan voor het komende leven op aarde gemaakt. Speciale geesten worden naar verschillende plaatsen gezonden - ook op aarde - om de weg te bereiden en voorbereidingen te treffen via leiding en inspiratie. En hier of daar kunnen zij terugkomen en rapporteren dat de voorwaarden niet zijn zoals gehoopt werd en daarom ongeschikt zijn voor het doel. Dan worden voor dit leven andere karmische banden gebruikt die, als de eerst beoogde omstandigheden naar verwachting waren gebleken, pas in een latere incarnatie aandacht zouden hebben gekregen. Als het definitieve plan uiteindelijk wordt opgemaakt en de voorwaarden en voorbereidingen op aarde gecontroleerd zijn, wordt de entiteit naar een andere sfeer geleid. Het is een zeer uitgebreide sfeer, grotendeels bestaande uit wat jullie op aarde een ziekenhuis zouden noemen. Hier zijn spirituele genezers aan het werk. Veel artsen op dit aardse niveau zijn geïncarneerd vanuit dergelijke ziekenhuissferen die op verschillende niveaus bestaan. In deze sferen leren zij. Er is hier echter ook een groot aantal geesten actief die de cyclus van incarnaties achter zich hebben, evenals enkelen die er nooit in geweest zijn. Zij hebben meer de verantwoordelijke taken; anderen leren onder hun leiding. Deze ziekenhuissfeer bestaat uit verscheidene afdelingen. Om er eens een van te noemen - er is een afdeling waar geesten worden gebracht die gestorven zijn bij ongelukken of bij een andere vorm van een plotselinge, gewelddadige dood. In zulke gevallen kunnen hun fijnstoffelijke lichamen beschadigd zijn en worden zij verpleegd tot ze

weer gezond zijn, als ik het zo mag zeggen, voordat zij aan de andere activiteiten in de spirituele wereld beginnen. Dit is slechts één van de vele onderafdelingen van deze sfeer.

Een grote afdeling is die waar de levens op aarde worden voorbereid. De entiteit die klaar is voor de incarnatie verschijnt daar voor een bepaalde, zeer gezaghebbende geest met grote verantwoordelijkheid. Hij - de entiteit die gaat incarneren - komt in contact met zijn beschermgeest, soms met meerdere; dit kan dezelfde zijn die hem door verschillende vorige levens begeleid heeft of het kan een andere zijn. Het zal in ieder geval degene zijn die hem door het komende leven gaat leiden. Deze beschermer stelt het plan ter hand van de genoemde geest die belast is met de zorg voor deze sfeer en door hem wordt het plan nogmaals zorgvuldig bestudeerd. Dan roept hij enkele van zijn assistenten die verder zullen werken met deze entiteit. En weer wordt alles uiterst precies besproken en gepland en worden voorbereidingen getroffen.

Lieve vrienden, ik merk dat sommigen van jullie denken dat dit allemaal niet mogelijk is. Het klinkt té menselijk, het klinkt té concreet voor jullie om het te kunnen geloven. De waarheid is vaak vreemder dan wat je kunt verzinnen, zegt men wel eens. En zo is het hierbij ook, hoewel het ook weer anders ligt; anders dan op aarde en anders dan je je kunt voorstellen. En toch beschrijven de woorden die ik gebruik het op de beste manier. Want al deze sferen, ziekenhuizen, genezers, hoger geplaatste autoriteiten, assistenten, grootboeken, plannen enzovoort, het bestaat allemaal. Want jullie hebben op aarde niets dat niet een flauwe afspiegeling is van wat eerst in de geestenwereld bestond; wel op een andere manier, maar toch heeft het bestaan.

Welnu, wanneer het plan zorgvuldig is bestudeerd en de voorbereidingen zijn gemaakt, blijft de entiteit die gaat incarneren wachten totdat de conceptie bij zijn toekomstige ouders heeft plaatsgevonden. Astrologische aspecten van de conceptie worden in aanmerking genomen, evenals een aantal andere factoren waar jullie heel weinig van weten of waar jullie geheel aan voorbijzien. Conceptie kan niet plaatsvinden tenzij het de wil van God is. Als een conceptie vandaag geen doel zou dienen voor de entiteit om in jullie wereld te komen, dan wordt zij met spirituele middelen voorkomen, hoewel ze misschien volgende maand wel plaatsvindt. En dan, aansluitend bij de zogenaamde genen van de ouders - die natuurlijk van te voren

bestudeerd zijn en die weer moeten corresponderen met de entiteit die geboren gaat worden - treden bepaalde magnetische velden, stralen en fijnstoffelijke substanties in werking, gedeeltelijk automatisch als gevolg van oorzaken die in beweging zijn gezet, gedeeltelijk door spirituele helpers. Dit is buitengewoon moeilijk aan jullie uit te leggen. Op het moment dat de conceptie plaatsvindt, wordt de entiteit die geboren gaat worden buiten bewustzijn gebracht. Dat is zo'n diepe toestand van onbewust zijn dat een groot deel van zijn kennis pas zal terugkomen nadat het aardse leven voltooid is; een ander deel komt terug gedurende het aardse leven, maar alleen wanneer de entiteit zijn lichaam verlaat, met andere woorden, gedurende de slaap. Maar een bepaald gevoel van zelfbewustzijn als levend menselijk wezen zal geleidelijk en langzaam ontwaken gedurende zijn groeiproces. Dat dit alles precies op die manier kan plaatsvinden is te danken aan de deskundigen die, in de sfeer die ik hier voor jullie beschreven heb, de entiteit daartoe voorbereid hebben met bepaalde subtiele stoffen. Het is een kwestie van dosering en van een bepaalde manier van behandelen van deze subtiele stoffen en van een hoog gespecialiseerde vorm van procesbegeleiding; sommige van deze stoffen worden afgebroken, andere uitgebreid. Er zijn verschillende soorten fijnstoffelijke substanties, elk representeert een ander aspect van de persoonlijkheid.

Laten we het hebben over de lichamelijke aspecten van het toekomstig menselijk wezen. De ouderlijke genen zijn gemaakt om te corresponderen met het fysieke omhulsel en er invloed op te hebben. Dat groeit intussen in het lichaam van de moeder op zo'n manier dat dat, wat fysiek karmisch noodzakelijk is voor de entiteit die geboren gaat worden, vervuld kan worden. *Er is geen toeval mogelijk.* Niets wordt aan zichzelf overgelaten. En als er in de bijbel staat dat God iedere haar op je hoofd geteld heeft, dan is dat geen overdrijving, vrienden. Die uitspraak moet in deze zin begrepen worden. Alles moet tot in de kleinste details overeenstemmen, want ieder deeltje heeft een betekenis, een veel diepere zin en betekenis dan je je kunt voorstellen. De mensheid denkt in deze zaken niet in symbolen; meestal precies omgekeerd. Maar jullie lichamen zijn vaak op een of andere manier symbolen van je spirituele ontwikkeling, psychologische neigingen, enzovoort. Hoed je echter voor regels en generalisaties hierin. Die zijn er niet. Deze genen worden dus op zo'n manier bewerkt dat het omhulsel op de juiste manier wordt klaar gemaakt. Daarom oefenen sommige genen invloed uit, andere niet. In het ene geval hebben de genen van de moeder een grotere invloed, in het andere die van de

vader. In het ene geval werken de genen van de ouders helemaal niet, in het andere kunnen de genen van een grootouder of zelfs van een oudtante plotseling in werking treden. Dit alles is geen willekeur en wordt ook niet aan het toeval overgelaten. Voor ieder detail bestaat een reden. Dit fysieke omhulsel groeit in het lichaam van de moeder, hoewel er geen geest in is, maar het groeit in overeenstemming met de stralen en de magnetische velden en deze corresponderen weer met de behandeling die in deze speciale sfeer precies volgens plan verloopt.

Vele andere factoren worden ook in beschouwing genomen. Er zijn bepaalde hooggetrainde specialisten die zich concentreren op het fysieke omhulsel, zoals ik zojuist heb uitgelegd. Andere specialisten, net zo getraind, concentreren zich op psychologische en spirituele factoren. Verder hangt het af van de behandeling van bepaalde subtiele stoffen, of er enig bewustzijn terugkeert als de mens opgroeit, terwijl andere aspecten van bewustzijn verborgen moeten blijven. Zo groeit de een op met een sterk gevoel van Godbewustzijn, misschien zelfs ondanks atheïstische en materialistische invloed van ouders of anderen, terwijl bij een ander precies het omgekeerde het geval is. In sommige gevallen is er een sterke drang om, laten we zeggen, kunstenaar of wetenschapper te worden, ondanks tegenwerkende invloeden van de omgeving in de vroege jeugd. Dit is te danken aan bepaalde subtiele stoffen die al voor de geboorte zijn geprepareerd. Met andere woorden, daar wordt bepaald welke behoeften en neigingen in welke perioden op de voorgrond treden. Andere worden op zo'n manier bewerkt en behandeld dat het van andere factoren afhangt, of ze vervuld worden of niet. Nu hebben jullie er misschien een vaag vermoeden van hoe oneindig ingewikkeld en nauwkeurig deze voorbereiding moet zijn in hetgeen men de ziel noemt. Op dezelfde manier bestaan, zoals jullie weten en zoals ik verteld heb, de fouten waar de persoon in dit leven aan moet werken, uit energieën of stromingen. Deze worden in de fijnstoffelijke lichamen dusdanig behandeld dat er maar weinig uitdaging van buitenaf nodig is om ze aan de oppervlakte te laten komen. Deze uiterlijke uitdagingen worden meegegeven in de keuze van de ouders en de andere omstandigheden van de incarnatie. Als je fouten in de diepte van je ziel blijven sluimeren, kun je je er niet bewust van worden en als je je er niet bewust van bent, kun je ze niet overwinnen. Dus niet alle problemen of fouten worden gereed gemaakt om aan de oppervlakte te komen. Sommige moeten verborgen blijven en zijn bedoeld om in een volgende incarnatie aan bod te komen, tenzij, zoals ik zei, het plan voor dit leven vervuld is. Dit alles moet

door deze deskundigen zorgvuldig in het plan bestudeerd en op de juiste wijze geprepareerd worden.

Hetzelfde is natuurlijk van toepassing op talenten, psychologische problemen en andere ingewikkelde zaken. Sommige worden zo losjes geprepareerd dat ze onmiddellijk naar boven komen, andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Deze preparatie in de fijnstoffelijke lichamen is misschien gemakkelijker te begrijpen als je je iedere kwaliteit, iedere neiging of houding, zowel de goede als de slechte, voorstelt als een krachtstroom, wat het ook werkelijk is! Welnu, het hangt er heel sterk van af hoe deze krachtstromen worden behandeld, geïsoleerd of gekanaliseerd.

Dit alles kan als verklaring dienen voor sommigen van jullie, die in hun familie of hun omgeving een geval hebben meegemaakt van iemand die altijd bekend heeft gestaan als heel fatsoenlijk, zich bewust van zijn tekortkomingen, iemand die daaraan werkte en duidelijk grote spirituele vooruitgang boekte. Plotseling lijkt het dan alsof er iets volstrekt nieuws te voorschijn komt. Iedereen is ineens geschokt en teleurgesteld. Van nu af aan zul je begrijpen dat dit dikwijls te danken is aan het feit dat deze persoon spiritueel zeer goed bezig is en dat, nadat hij het werk aan zijn oppervlakkige neigingen voltooid heeft, nu andere, door de spirituele werkers dieper ingelegde neigingen zich kunnen ontwikkelen opdat hij eraan kan werken in zijn zuiveringsproces. Dit is precies waarom mensen op het spirituele pad dikwijls in bepaalde perioden neigingen gaan vertonen die tevoren nooit waren opgemerkt. Het kan natuurlijk ook te wijten zijn aan het feit dat ze achter het masker zelf verborgen werden gehouden, maar anderzijds kan het ook op rekening komen van naar voren gehaalde neigingen die achtergehouden werden om pas in aanmerking te komen nadat bepaalde andere zaken afgewerkt zijn. Hetzelfde kan gelden voor een goede karaktertrek of een talent. Deze deskundigen bekijken hun kaarten heel precies. In het ene geval is het de bedoeling dat een groot talent spoedig naar buiten komt en moet dit voorbereid worden. In een ander geval blijft de expressie van een talent afhankelijk van bepaalde omstandigheden en van het feit of de persoon wel of niet zijn plan volvoert. In het plan is dit alles te zien en de subtiele substanties en hun processen moeten daartoe geprepareerd worden, wat een uiterst moeilijke werkwijze is die jullie onmogelijk helemaal kunnen vatten.

Dit behandelingsproces van de fijnstoffelijke lichamen neemt een

periode van ongeveer negen maanden in beslag, de tijd die het menselijk omhulsel nodig heeft om te groeien. Soms is het procédé voltooid iets voordat de negen maanden voorbij zijn; dan wacht de entiteit eenvoudig in een onbewuste toestand. Soms moet het leven iets eerder dan bij negen maanden beginnen omdat dan de omstandigheden waaronder hij zijn leven begint beter bij die entiteit passen en de betreffende ouders dan ook de wederzijdse voorwaarden op de beste manier vervullen. In zo'n geval vindt er een premature geboorte plaats; in andere gevallen zal de geboorte een beetje uitgesteld worden.

Wat dit punt betreft zou ik hier graag nog een detail aan toevoegen. De houding van de moeder evenals die van de vader gedurende de zwangerschap kan dikwijls een verandering bepalen. Als de ouders, of ook als één van hen, hun spirituele houding zouden veranderen, zou de entiteit die eerst voor deze ouders gepland was, niet meer in deze omstandigheden passen. Niet alleen omdat de ouders, indien zij hun spirituele houding om zo te zeggen ten goede veranderd hebben, een hoger ontwikkelde geest als hun kind verdienen, maar ook omdat het wezen dat eerst voor deze ouders bestemd was mogelijk niet de noodzakelijke vervulling vindt bij ouders met deze spirituele visie. Er zijn genoeg ouders beschikbaar wier houding de beperkingen biedt die deze specifieke entiteit nodig heeft om te groeien. Maar er zijn er zeker minder die de juiste omgeving vertegenwoordigen voor een geest die meer te geven heeft aan deze wereld. Maar ook dit is een taak en een verantwoordelijkheid voor de ouders, die waardig moeten zijn een kind groot te brengen dat grotere taken te vervullen heeft. Deze waardigheid wordt vaak bepaald door de spirituele levensvisie. Zo kunnen er nog tot de laatste minuut veranderingen worden aangebracht als de moeder, de vader of beiden hun houding gedurende de zwangerschap veranderen, hetzij ten goede, hetzij ten kwade. Er zijn genoeg mogelijkheden beschikbaar om dergelijke veranderingen tot stand te brengen. De spirituele wereld kan tamelijk goed voorzien of zulke veranderingen wel of niet binnen het rijk der mogelijkheden liggen; zij kennen, met het boek des levens bij de hand, de vermogens van iedere ziel veel beter dan de betreffende mensen zichzelf kennen. Zo kunnen er gedurende de zwangerschapsperiode reeds voorlopige regelingen getroffen worden. Als bijvoorbeeld in de tijd van voorbereiding op de geboorte de aanvankelijk gekozen ouders dermate zouden veranderen dat dit de ontvangst van een ander kind rechtvaardigt, dan zal het eerst bedoelde kind zonder probleem of uitstel naar een andere zwangere vrouw gaan. Daarom is het speciaal voor de moeder aan te raden

gedurende de zwangerschap innerlijk rustig te worden, zich tot God te wenden en haar gehele wezen en houding te vergeestelijken.

Nu rest mij nog slechts dit te zeggen: als tenslotte de tijd van de geboorte is aangebroken, helpen vele geesten mee zodat de fijnstoffelijke lichamen die op de beschreven wijze behandeld zijn het lichaam van de baby binnengaan. En dan is de incarnatie tot stand gebracht. Zijn hier vragen over?

VRAAG: Ik wil graag het volgende vragen: hoe is het mogelijk dat sommige baby's bij de geboorte sterven, nadat zij om zo te zeggen hun ziel al ontvangen hebben?

Daar zijn vele mogelijke redenen voor. In de eerste plaats kan het een karma van de ouders zijn, een test die zij moeten doormaken. De geest van de baby zal niet voor niets deze procedure hebben hoeven doormaken. In de spirituele wereld was dit lot van deze eerste moeder echter al bekend en de ouders bij wie de baby zich uiteindelijk zal nestelen werden al gekozen voor de eerste geboorte plaatsvond. De geest van de baby zal zo een kleine extra taak vervuld hebben door deze ervaring door te maken, ook al is hij het zich niet bewust omdat hij in een onbewuste staat verkeert. Niettemin wordt dit niet gedaan zonder toestemming van de geest die gaat incarneren voordat deze dit geboorteproces ondergaat. Het betekent een verdienste voor de geest die zichzelf om zo te zeggen als instrument van het lot beschikbaar stelt voor de ouders die hij zo kortstondig bezoekt. Er kunnen ook andere redenen zijn; de mogelijkheden zijn talrijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders zich niet aan bepaalde beloften gehouden hebben, die ze in de spirituele wereld gedaan hebben. Het kan echter ook zijn dat de ouders, spiritueel gezien, meer hebben vervuld dan van hen verwacht werd en dat zij dus klaar zijn om dit kruis te dragen en deze test te doorstaan, wat anders te veel voor hen geweest zou zijn. Dit zal hun ontwikkeling bevorderen. Zoiets kan dus voorkomen ofwel omdat de ouders minder, of omdat zij meer hebben vervuld dan oorspronkelijk gepland was. In ieder geval kan er later iets beters volgen. Wat de baby betreft zal er na zijn fysieke dood een betrekkelijk ongecompliceerd proces plaatsvinden, waarbij de subtiele stoffen een beetje worden herschikt, bepaalde aanpassingen plaats vinden; en er zal, zonder dat hij zijn bewustzijn terugkrijgt, een geboorte bij andere ouders plaats vinden die in de eerste plaats als permanente gastheer en gastvrouw gekozen werden.”

VRAAG: Er leven nu twee en een half miljard mensen op deze aarde. Dit is volgens de meeste betrouwbare volkstellingen het maximum. Dit houdt in dat er aan de andere kant een groter wordende schare is die snel gegroeid is. Elk mens heeft waarschijnlijk hetzelfde aantal geesten om zich heen of klopt dat niet?

“Zeker. Zie je, beste vriend, de geestenwereld is dermate uitgestrekt, daar kun je geen idee van hebben. Er zijn zoveel verschillende werelden, zoveel sferen, en zo geweldig veel geesten met zo'n verscheidenheid aan ontwikkeling. Er is echt genoeg voor iedereen. Daar kun je heel zeker van zijn. Er zijn heel veel meer geesten dan er ooit mensen zullen zijn.”

VRAAG: Is het waar wat de Theosofie leert dat het reservoir van geesten die zullen incarneren ongeveer drie keer zo groot is als de huidige wereldbevolking?

“Beste vriend, ik heb ze niet geteld, en wat het aantal betreft, ik ben daar niet nieuwsgierig naar. Ik zou je daar dus met geen mogelijkheid antwoord op kunnen geven. Ik weet het niet. Als het belangrijk zou zijn zou ik inlichtingen inwinnen.”

VRAAG: Met betrekking tot de 'Pistis Sofia', wij hebben gelezen dat de zogenaamde dienaren daaraan werken. Dat zou verband kunnen houden met deze vele entiteiten.....

“ Precies. Ik geloof dat dat een antwoord op die vraag is.”

VRAAG: Is het juist dat de beschikking voor wat betreft de geboorte, en de tijd en de wijze van doodgaan vastligt?

“Nee, dat is niet juist. Hoe het met de geboorte gaat heb ik nu net uitgelegd, dus daar hoeft ik niet verder op in te gaan. En, zoals jullie hoorden, zelfs dat kan op het laatste ogenblik nog gewijzigd worden. En het doodgaan kan ook veranderd worden. Zoals ik jullie vertelde, er bestaat voor ieder leven een plan. Er is voor elke alternatieve mogelijkheid, elk mogelijk besluit van de vrije wil een plan. Laten we aannemen dat een wezen de meeste taken die van hem of haar verwacht werden vervult. Voor die mogelijkheid bestaat een plan. Er is een ander plan voor het geval dat hij zelfs meer taken vervult dan op

zijn best van hem verwacht kon worden. Dat komt zo nu en dan ook voor. Er is weer een ander plan voor het geval dat hij geen enkele taak volbrengt. Er bestaan verscheidene andere plannen voor de gevallen waarin hij taken gedeeltelijk vervult. Misschien vereffent iemand een karmische schuld maar overwint hij een bepaalde zwakheid niet, wat wel het plan was, of lost hij een psychologisch probleem niet op. In sommige gevallen is het moment van doodgaan niet afhankelijk van welk plan wordt vervuld, in veel gevallen echter verandert de tijd en de wijze van doodgaan wel afhankelijk van welk plan gerealiseerd is. Ik zou er nogmaals de nadruk op willen leggen dat het feit dat het leven langer kan duren dan in een van de plannen is voorzien, er niet altijd op duidt dat de levenstaak op de best mogelijke manier vervuld is. Dat kan in bepaalde situaties zo zijn. Als een entiteit zijn levenstaak werkelijk op de best mogelijke manier vervult, kan zijn leven verlengd worden omdat hij in zijn omgeving en bij zijn specifieke taakvervulling veel mogelijkheden heeft om anderen te helpen. Maar er kunnen ook gevallen zijn waarbij het leven korter is *omdat* hij zijn taken op de best mogelijke manier vervuld heeft. Vanwege deze goede taakvervulling wordt hem dan de gunst verleend om sneller naar huis te mogen terugkeren opdat hij aan iets nieuws kan beginnen, een nieuwe taak waarop hij heeft gewacht. Dus nogmaals, je kunt niet zonder meer stellen dat een onvoorziene verlenging per definitie een bewijs is van een goede taakvervulling. Dat kan zo zijn, maar het kan ook precies het tegenovergestelde zijn. Dus zowel de tijd als de vorm van doodgaan kan in veel gevallen afhangen van de vele alternatieve mogelijkheden die de entiteit heeft gekozen.”

VRAAG: Dit zou een astrologisch raadsel verklaren, namelijk dat de dood soms niet volgens de gebruikelijke progressies intreedt.

“Precies. Zie je, beste vriend, misschien ben je nu met de onderrichtingen die je hier ontvangt in staat om veel dingen van de astrologie te begrijpen die je hiervoor nog niet helemaal duidelijk waren. Het is misschien een heel goed idee om het denkbeeld van de vele plannen die elk mens per definitie heeft nu over te nemen. Dat zal ook een andere vraag ophelderen: waarom sommige gezichtspunten werken zoals je zegt en sommigen niet – omdat de astrologie niet alle plannen omvat. Andere plannen worden in andere studiegebieden dan de astrologie wel opgenomen, maar daarvan heeft de mensheid nog geen kennis. Misschien kun je dit in je beeld inpassen.”

VRAAG: De vorige keer werd er een vraag gesteld met betrekking tot de volledige vernietiging van entiteiten, zielen, voor de verlossing door Jezus Christus.

“Er heeft nooit een volledige vernietiging van een ziel plaatsgevonden. Nooit. Geen enkel geschapen wezen is ooit volledig vernietigd, zelfs Lucifer niet.”

VRAAG: Verwees Dante's profetie van de Veltro naar de komst van de Heilige Geest zoals deze in het eeuwige Evangelie van de Flora voorspeld werd, en is die Veltro uit de Eeuwige Vangelo genomen, met andere woorden de komst van de Heilige Geest?

“Ik mag de vraag alleen op de volgende manier beantwoorden, want ik ben door bepaalde geestelijke wetten gebonden die zeggen welke verklaringen ik mag afleggen en welke niet. Het antwoord zal voor een deel misschien al duidelijk zijn door het feit dat ik deze verschillende plannen genoemd heb. Verschillende helderzienden, zieners of mensen die anderszins paranormaal begaafd zijn, hebben maar één plan gezien. Andere hebben een ander plan gezien, en dat is weer een verklaring voor het feit dat een helderziende het in veel gevallen bij het rechte eind heeft en in andere niet. In het laatste geval zag hij toevallig een plan dat niet vervuld werd als gevolg van een misschien onverwachte verandering van de kant van één of verscheidene andere verantwoordelijke mensen. Op dit punt zou ik het volgende willen zeggen: het algemene ontwikkelingsplan, het gehele verlossingsplan is natuurlijk zo dat de mensheid op een punt zal komen – hoe gauw dat zal zijn is moeilijk te zeggen – waarop het gezag van de menselijke tussenkomst niet langer noodzakelijk is. De verschillende kerken en godsdienstige organisaties zullen hun volgelingen dan op een soortgelijke manier onderrichten als waarop ik jullie nu onderricht: en dat is het onderhouden en verkrijgen van een direct contact met de goddelijke wereld, niet noodzakelijkerwijs door mediumschap dat alleen een direct contact voor het medium inhoudt, maar door geestelijke ontwikkeling en de verfijning van de innerlijke zintuigen. Dit duidt er op dat in de komende eeuwen de godsdiensten op een subtiele wijze langzaam maar zeker zullen veranderen.

Ik mag wel zeggen dat je deze tendens al op de volgende manier kunt waarnemen: niet zo lang geleden plachten mensen elkaar te

vermoorden als ze verschillend over iets dachten. Gisteren hadden ze de pest aan elkaar maar doodden ze elkaar niet meer omdat ze verschillende manieren hadden om tot God te komen. Wie de macht had placht zijn geloof op te leggen en de anderen het zwijgen op te leggen. Vandaag de dag komt de mensheid zover dat mensen elkaar beginnen te verdragen. Ze hebben nog steeds het gevoel dat er iets ‘te verdragen’ is omdat de ander er andere opvattingen op na houdt, maar niettemin dit is een grote stap voorwaarts. Morgen zullen ze elkaar niet meer hoeven te verdragen maar zullen ze de ene waarheid zien die aan alle godsdiensten ten grondslag ligt. Godsdiensten zullen geen scheidende factor meer zijn. En dat is de tijd die hier met betrekking tot je vraag wordt bedoeld. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze tijd niet komen door een plotselinge vernietiging van alle bestaande godsdiensten. Net zoals Jezus heeft gezegd, Hij is niet gekomen om te vernietigen. Maar ze zullen van binnenuit, langzaam, veranderen op de enige manier waarop een positieve en constructieve groei ooit plaats kan vinden. En dat is wat werd voorzien en op deze wijze werd uitgedrukt. Is dat een antwoord op je vraag?”

VRAAG: Ja, behalve het laatste deel, of de Veltro feitelijk naar deze profetie van Joachim de Flora verwijst?

“Het is mij niet toegestaan om daar antwoord op te geven. Als je het zorgvuldig bestudeert, ben je misschien in staat om de waarheid gewaar te worden. Mogelijk dat je geïnspireerd wordt. Maar het zou tegen de geestelijke wet indruisen als ik je een simpel ja of nee gaf. Misschien is het moeilijk voor je om te begrijpen waarom, aangezien dit allemaal nieuw voor je is. Maar zo is het nu eenmaal. Het is ons doel en het is ons alleen toegestaan om vragen te beantwoorden die op een of andere manier, op een directe of indirecte manier de geestelijke ontwikkeling bevorderen, zie je. Maar als het van bijzonder belang in je werk is, zou ik je willen aanraden om je geleidegeest te vragen je te inspireren, en dan zul je het antwoord krijgen. Het is Gods wil dat bepaalde kennis alleen aan je gegeven kan worden als je bepaalde pogingen doet om via je eigen kanalen een persoonlijk contact met Gods geestelijke wereld te krijgen. Geesten uit Gods wereld die via een medium spreken, kunnen je alleen de weg laten zien waarlangs je een dergelijke persoonlijke verbinding kunt krijgen. En daar ben ik mee bezig.”

VRAAG: Wat is geestelijk gesproken de tijd die U in gedachten had toen U sprak over de mensen die elkaar doden als ze er verschillende meningen op na hielden?

“Geestelijk gesproken is het een heel korte periode.”

VRAAG: Mijn vraag gaat over wat we lezen met betrekking tot de verlenging van het leven door de wetenschap, de verlenging van de levenscyclus en de uitbanning van de kindersterfte. Aangezien alles zo prachtig gepland is, hoe komt het dat de wetenschap een deel van de verlenging van het leven opeist?

“De wetenschap kan alleen ontdekkingen doen als Gods geestenwereld haar die ontdekkingen laat doen. Deze toestemming is afhankelijk van twee factoren. De ene is dat de ontdekkingen op elk willekeurig moment in het algemene plan voor de gehele aardesfeer moeten passen. De andere factor is dat de mensen waar het om gaat, in dit geval de wetenschappers, zich de nodige inspanningen getroosten. Inspanning is altijd een integraal onderdeel en vormt de eerste stap. Zoals hiervoor opgemerkt, geldt hetzelfde voor een individu of een groep ten aanzien van het bereiken van het contact met de goddelijke wereld. Als de menselijke kant zich de inspanning niet getroost, als de houding niet aan een paar basisvereisten voldoet, kan de geestelijke wereld haar deel niet doen. Evenzo kan ik alleen door deze menselijke persoon spreken ten gevolge van haar inspanningen. Als zij zou weigeren om op deze plaats te gaan zitten, zou ik niets kunnen doen om hier door te komen. Op een bepaalde manier geldt hetzelfde voor een wetenschapper of voor een kunstenaar om maar iets te noemen. Met al zijn talent is hij niet in staat om helemaal alleen werkelijk iets te bereiken. Hij moet geestelijke helpers om zich heen hebben die zich alleen kunnen manifesteren als hij aan de nodige vereisten voldoet. Welnu, als de wetenschap vandaag de dag zoveel nieuwe dingen gevonden heeft, is dat zo omdat dit in het huidige ontwikkelingsstadium past. Er moet altijd een, laten we zeggen, speelruimte zijn om te zien wat de mensheid met zulke ontdekkingen doet, of ze voor goede of kwade, en zelfzuchtige of destructieve doeleinden gebruikt worden. In het laatste geval zal de materiele vooruitgang uiteindelijk teloorgaan zoals vroeger gebeurd is.

Dus als de levensduur nu langer is dan vroeger, dan is dat omdat het in het hele plaatje van de algehele ontwikkeling past. Aangezien de

mensheid als geheel verder vooruitgegaan is, kunnen mensen meer in één leven bereiken, en dat gaat hand in hand met de technische en wetenschappelijke vooruitgang, die op haar beurt alleen vruchten zal dragen als de geestelijke vooruitgang, tenminste tot op zekere hoogte, volgt. Dus wetenschap als geheel of de wetenschapper als individu moet je alleen als een werktuig zien. Dit alles, vrienden, *moet* altijd hand in hand gaan.

En nu, vrienden, ga ik mij terugtrekken. Ik zal enige tijd niet tot jullie spreken maar dit zou niet, moet niet betekenen dat jullie van Gods wereld afgesloten zijn. Jullie zouden zelf de moeite moeten doen om door je gedachten, je inspanningen en je momenten van innerlijke bezinning daarmee in contact te blijven. Ga door met in je hart naar de geestelijke waarheid te zoeken die je voor het oplossen van je levensproblemen nodig hebt. Hoe meer je zoekt hoe meer je gegeven zal worden. Jullie zijn nooit alleen als je uitreikt naar Gods geesten die voortdurend om je heen zijn, op je wachten. Zegeningen voor al mijn vrienden, voor jullie lichamen, voor jullie zielen en voor jullie geesten.

Wees in vrede. God zegent jullie. Wees in God.”

*Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1958
Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force Phoenicia (N.Y.)
onder de titel: 'Preparation for Reincarnation'.
Laatste herziening van de Nederlandse vertaling in 2006.
© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2015.*

