

Vragen en antwoorden

*over laat los, laat God en het blokkeren van de genezende
stroom (1)*

*over kennis ten behoeve van het verruimen van het bewustzijn
(2)*

*over de vraag of een homoseksuele relatie net zo gezond kan
zijn als een heteroseksuele relatie (3)*

over het samenleven met iemand 'die het pad niet volgt' (4)

*over een onzichtbare muur 'ter bescherming' en soms de
noodzaak om te handelen teneinde verder te komen (5)*

*3 mei 1978
lezing 250A*

“Gouden zegeningen zijn met jullie allen, geliefde vrienden. Er zijn heel veel vragen die jullie willen stellen, persoonlijke en algemene. Uiteindelijk worden ze een en het zelfde. De lezingen tot het geven waarvan ik word geroepen, zijn ook antwoorden op niet uitgesproken vragen, vragen die voortkomen uit jullie innerlijke zoeken en jullie verlangen om de waarheid te kennen en in waarheid te zijn. Ze komen voort uit jullie bereidwilligheid om bewust of onbewust naar de goddelijke werkelijkheid op zoek te gaan. Maar er zijn andere vragen die welbewust op het actieve, uiterlijke, bewuste niveau gesteld moeten worden om de wet te vervullen. Want alleen wanneer je klopt, kan worden opengedaan, alleen wanneer je vraagt, kan je worden gegeven. Dit is een wet. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal, aarzel niet, laten verlegenheid en traagheid geen belemmering vormen, laten ze jullie er niet van weerhouden om te ontvangen wat je nodig hebt. Door met je vraag naar buiten te komen, kom je niet alleen voor je eigen behoeften op en maak je het mogelijk dat ze vervuld worden, je geeft ook iets aan anderen die bij jouw uiterlijke beweging baat vinden. Op die manier wordt een hele stroom van geven en ontvangen in beweging gezet.”

VRAAG: De laatste maanden heb ik de behoefte gevoeld om als uitbouwsel van de gezondheidscommissie met een massagegroep en een genezingsgroep te gaan werken. Ze zouden dan nauw met elkaar samenwerken voor een natuurlijk genezingsproces. Mijn belangstelling gaat uit naar het werken met mensen met gewrichtsontstekingen, kanker, hartklachten, schildklierklachten, stress enz. Wij hebben ons tot nu toe vooral geconcentreerd op de negatieve innerlijke gerichtheid van de werker en geprobeerd die om te zetten in een positief verlangen, alsmede op ons streven om ons meer af te stemmen op de genezende kracht van ons leven en de geest van Christus.

Heeft u suggesties voor wat betreft het opleggen van handen en het werken met energiecentra als een manier om de innerlijke genezing te ondersteunen? Heeft u suggesties om ons te helpen ons Padwerk te integreren met Kern-energetica en 'Helen door Aanraking' (Touch for health)? Kunt u ons enig advies geven met betrekking tot de volgende aspecten:

- 1. Geven en ontvangen en afstemmen op Gods wil.*
- 2. Zuivering wanneer we met onze individuele helpers werken*
- 3. Het opleggen van handen... waar ligt de conceptuele nadruk voor het groepsbewustzijn .*
- 4. Voorbereiding van de studie, kennis van geneesmethoden en technieken.*
- 5. Noodzakelijke voorwaarden voor en verschillende stadia bij je verbintenis. (1)*

“Ja, al deze benaderingen zijn heel goed en noodzakelijk. Op zichzelf heb ik er niets aan toe te voegen. Maar ik heb nog wel een andere suggestie; het zal nuttig en dikwijls noodzakelijk zijn – zowel voor degene die geneest als degene die genezen moet worden – om zich te concentreren op het volgende: de innerlijke houding van *laat los, laat God*. Dit is heel subtiel en het vraagt van je dat je je er met een grote gevoeligheid en met bewustzijn op concentreert. Er zijn heel subtiele angststromen die in feite zeggen: ‘als ik niet genezen word kan ik niet in de werkelijkheid van God, van de Schepping, van de zin van het leven en van het eeuwige leven geloven’. Dit komt neer op een soort geheim ultimatum dat een geweldige spanning geeft en druk legt zowel op degene die geneest als degene die genezing behoeft. Het is nodig dat jullie dit uitzoeken en bewust maken. Als jij als het genezende

instrument je van deze druk in jezelf bewust wordt, zul je ook merken hoe je zonder dat je het in de gaten had op een soortgelijke druk van degene die zichzelf aan jou toevertrouwde, reageerde. Dit geldt zelfs letterlijk, in de zin dat de uitstraling die van je handen uitgaat (of je ze oplegt of niet, maar de uitstraling is des te sterker als je dat wel doet) deze stroom bevat en draagt en een dergelijke wederzijdse stroom versterkt. Dus de druk, het onbewuste ultimatum, de vrees en angst die daarmee gepaard gaan, scheppen een directe blokkade voor de genezende stroom. Het is noodzakelijk dat zowel degene die geneest als degene die genezen wil worden zich van dit obstakel bevrijdt. Het belemmert de noodzakelijke houding van *laat los, laat God*. Hier is de wet van toepassing die zegt dat je bereid moet zijn om op te geven wat je wilt bereiken. Toen Jezus sprak over het opgeven van je leven om onsterfelijkheid te bereiken, om je leven te vinden, is dit wat hij bedoelde. Wanneer je erop staat en er behoefte aan hebt dat iets op een bepaalde manier gebeurt en niet op een andere, scheidt het verzet tegen deze andere manier een innerlijke benauwdheid die regelrecht tegen Gods stroom ingaat en of het nu gaat om genezen, waarheid, wijsheid, liefde, oplossingen of wat dan ook, dat maakt niet uit. De benauwde houding betekent in feite een gebrek aan vertrouwen in de goddelijke natuur en de goddelijke aanwezigheid en het goddelijke leven.

Het klinkt misschien alsof dit alles met elkaar in tegenspraak is. Het is inderdaad moeilijk uit te leggen. Het betekent niet dat je je zou moeten terugtrekken. Het betekent: besef dat God graag wil dat je gezond bent, dat je leeft en dat het je goed gaat. Het betekent dat je dit visualiseert en je recht erop doet gelden. *Maar zonder de onderliggende stroom van angst, vrees, eigenzinnigheid en wantrouwen*. Het is dus echt helemaal niet met elkaar in tegenspraak wanneer je je recht op gezondheid en welzijn doet gelden en tegelijkertijd het beklemmende gevoel van de behoefte daaraan om twijfels en angsten te sussen helemaal loslaat. Het is nodig dat jullie allemaal al tastend naar deze innerlijke beweging, deze subtiele houding op zoek gaan en haar vinden. Het geldt voor alles van het leven, niet alleen voor het genezen.”

- VRAAG: 1. Kan het 'Pad' er aanspraak op maken dat ze van alle geestelijke bijdragen die ons vanuit de rijkdommen van de culturele geschiedenis van de mensheid hebben bereikt, echt gebruik maakt?*
- 2. Wat zouden we tegen onze vrienden kunnen zeggen met andere tradities waarin de diepe waarheden niet zo in bepaalde vormen verpersoonlijkt zijn zoals Satan, Jezus*

Christus enz.... Of richt u zich alleen tot mensen van het westelijk halfrond? (2)

“Wat je eerste vraag betreft, het zou echt absurd zijn om aan te nemen dat er een pad, een geestelijke onderwijs- en geneesmethode, een scholing, een filosofie, een godsdienst of een boek zou zijn die aanspraak op zoiets zouden kunnen maken. De verscheidenheid van Gods schepping is te groot om het als het ware allemaal in een notendop te vangen. De waarheid van de Schepping zou niet in een miljoen boeken en verhandelingen kunnen worden samengevat. En toch zou het in een woord kunnen worden vervat als het begrip van de mens daarop was ingesteld. Wat het pad echter doet, is het soort kennis overbrengen die direct benodigd is voor diegenen die de persoonlijke zuivering aangaan, die geroepen zijn om deze weg te gaan. Daarom vertoont de kennis die wordt aangereikt een grote samenhang, is erg ter zake doende en houdt onderling verband. Hij wordt gericht op wat werkelijk gewicht in de schaal legt en belangrijk is. Je zou over de hele wereld kennis - esoterische en exoterische kennis - kunnen gaan verzamelen maar dat zou een zinloze onderneming zijn tenzij de kennis op een specifiek en zinvol doel zou zijn afgestemd. Het verzamelen van kennis zou een last worden en zou je verwarren en je aandacht verstrooien, tenzij hij wordt verstrekt met het begrip van wat nu belangrijk is en waarom. Geen enkele ware geestelijke leraar die echt geroepen is, zal zomaar kennis verspreiden. Houd dus in gedachten dat het niet gaat om het kennis vergaren op zich. Het gaat erom dat je je bewustzijn verruimt zodat je naast de vele andere verworvenheden deze kennis op de juiste manier in je kunt opnemen en in de praktijk kunt brengen. Het zou geen wijsheid zijn als deze culturele rijkdommen niet op een zodanige manier werden gebruikt dat ze bevorderlijk zijn voor persoonlijke zuivering, bevrijding, het jezelf overtreffen en dus uiteindelijk anderen helpen om dit doel te bereiken. Dit pad maakt wel degelijk gebruik van al Gods waarheden die voor dit doel ter zake doende zijn.

Wat je tweede vraag betreft, ook daar gaat het niet helemaal om. Wat zou je tegen je vrienden zeggen die er anders over denken? De waarheid wat die ook is, dat is wat je zou moeten zeggen mits deze vrienden open voor de waarheid staan en willen horen wat je te zeggen hebt. Maar als het voor jou belangrijk is om ze te overtuigen dan heb je misschien hun instemming nodig om je eigen twijfels te sussen. Deze twijfels zijn heel legitiem of ze nu op dit of op een ander onderwerp

betrekking hebben. Maar het is belangrijk dat je ze uitspreekt en onder ogen ziet om echte innerlijke antwoorden te krijgen, antwoorden die stoelen op ervaring. Wat ik tegen jou, tegen jullie allemaal zeg, is nooit een dogma dat je blindelings moet accepteren. Je zou het alleen als een landkaart kunnen beschouwen die je helpt om je eigen innerlijke weg te vinden totdat je kunt ervaren wat in kaart is gebracht. Dit gaat alleen als er een algehele bereidheid bestaat om de waarheid te zien, als alle vroegere vooropgezette denkbeelden, tenminste tijdelijk, worden opgegeven totdat hun juistheid op grond van innerlijke, goddelijke ervaring getoetst kan worden. Wat deze innerlijke ervaring van goddelijke waarheid bij elk onderwerp in de weg staat, is vrees, eigenzinnigheid, gelijk willen hebben en het idee dat de ander het met je eens moet zijn; vandaar trots, vooroordeel en vele andere houdingen die je op dit pad onder ogen zult leren zien en waarmee je om zult leren gaan.

Verder is het niet waar dat alle Oosterse spiritualiteit alleen de vormloze werkelijkheden ziet, net zo min als het waar is dat Westerse spiritualiteit alleen de vorm ziet. Dat is een te sterke vereenvoudiging en een generalisatie. Nog afgezien daarvan hoe zou een geest van waarheid de waarheid aan slechts één soort gehoor kunnen aanpassen? Waarheid is waarheid, er kan niet uit worden weggesneden en zij kan niet aangenaam worden gemaakt om een specifiek publiek te behagen. Op dat ogenblik zou het niet langer waarheid zijn. Maar het is natuurlijk een feit dat verschillende mensengroepen in verschillende culturen slechts bepaalde aspecten van de werkelijkheid waarnemen en dan de verkeerde conclusie trekken dat deze aspecten het geheel vertegenwoordigen. Je moet nu wel het vermoeden hebben gekregen dat het niet of/of is. Wanneer je deze leringen beter kent en begrijpt, zul je zien dat het een van haar fundamentele benaderingen is om op vele levensgebieden van de mens op alle niveaus dualiteiten te verenigen. Dus ook hier. Het zou net zo verkeerd zijn om te beweren dat de goddelijke werkelijkheid alleen als het vormloze zou bestaan. Ze zijn beide waar en geen van beide sluit de ander uit. De werkelijke zieners en kenners van deze wereld, waar ze ook leven, zijn zich van deze beide aspecten van de werkelijkheid bewust.”

VRAAG: Kan een homoseksuele relatie net zo gezond zijn als een heteroseksuele? (3)

“Deze vraag betreft een in jullie tijd en maatschappij natuurlijk heel erg controversiële kwestie. In de geschiedenis van de mensheid is de

homoseksueel heel lang vervolgd en als verderfelijk gezien. Vanwege zijn homoseksuele neigingen werd hij ervan beschuldigd een misdadiger te zijn. Er moest een tegenbeweging komen om de mensheid uit deze moraliserende, eigengerechtigde houding te halen. Zij die op deze oneerlijke en pijnlijke manier zijn behandeld, werden niet geholpen hier op een zinvolle manier mee bezig te zijn en moesten wel opstandig worden en rebelleren. In dit reactieve proces werd echter maar al te vaak aan het gezonde verstand voorbij gegaan. Het onderwerp ligt nu zo gevoelig dat iedere toespeling op homoseksualiteit als zijnde een innerlijk probleem of een uiting daarvan, ogenblikkelijk nog meer opstandigheid en ook ontmoediging creëert speciaal bij hen die zich totaal niet in staat voelen er mee om te gaan. Het feit dat zelfs de Bijbel is misbruikt om ondermijnende schuld op mensen die homofiel zijn te laden maakt het allemaal niet eenvoudiger.

Dus wil ik eerst zeggen dat elke vorm van moraliseren en elk gevoel van zonde uit je bewustzijn moet worden gebannen om je ziel te helpen op de weg die zij moet gaan. Je moet ook begrijpen dat alle menselijke wezens met onopgeloste zielsproblemen op deze aarde komen en dat vele incarnaties nodig zijn om ze op te lossen. Met het probleem van homoseksualiteit is het niet anders. Als je iemand als gevolg van een waarachtige ontwikkeling op een authentieke, organische manier heteroseksueel ziet worden, is dat de laatste fase van dit specifieke aspect in zijn ontwikkeling. Zij die in dit leven niet veranderen en niet kunnen veranderen, hebben in dit opzicht misschien meer werk te doen. Dit werk is vaak zo subtiel en vraagt zoveel verschillende benaderingen, dat er onmogelijk oppervlakkig en snel over geoordeeld kan worden. Het kan ook wat betreft de sekse verschillende incarnaties onder totaal verschillende omstandigheden vergen. Dit is niet anders dan met iedere andere onvolkomenheid in de menselijke ziel.

Dit betekent niet dat zo iemand elke vervulling en alle geluk maar moet opgeven. Als dat zo was, zou geen enkel menselijk wezen in welke vorm en tot op welke hoogte ook ooit vervulling kunnen ervaren. Het betekent: accepteren dat jij, net als alle menselijke wezens, onvolkomen bent, dat je hier bent om te leren en te groeien, moet zorgen dat je het allerbeste maakt van wat je hebt en van wie je *nu* bent zonder jezelf te veroordelen, jezelf te verwerpen, zonder wrok, rebellie en zonder jezelf tekort te doen. Dus moet je niet van elk contact en elke lichamelijke ervaring waartoe je nu in staat bent uit een vals gevoel van zonde en misvormde religieuze principes afstand doen. De vervulling

en het plezier die je *kunt* hebben, zijn in feite vaak broodnodig om de problemen die homoseksualiteit veroorzaken juist te ontgroeien. Maar kijk uit voor de *nét* zo vervormde, rebellerende houding die stelt dat homoseksualiteit geen probleem is, dat het net zo ‘natuurlijk’ is als heteroseksualiteit. Je hoeft de ene vervorming niet door een andere te vervangen. Je hoeft het je ook niet al te zeer aan te trekken en je beledigd te voelen als gezegd wordt dat homoseksualiteit een zielsprobleem is. Je hoeft je er ook niet geïsoleerd, anders of hopeloos om te voelen en daarom kun je alle soorten defensieve overdrijvingen achterwege laten.

Laten we nu eens kijken waarom homoseksualiteit een spiritueel en een zielsprobleem is. Als je naar het universum en de hele schepping kijkt, kan het je niet ontgaan dat niets wordt geschapen zonder dat het mannelijke en het vrouwelijke principe samenkomen. Zonder dat zou er geen boom, geen planeet, geen enkel levend wezen kunnen ontstaan. Met grootse ideeën en nieuwe uitvindingen is het niet anders: iets van waarde, van blijvende werkelijkheid en schoonheid is altijd een samengaan van deze twee goddelijke aspecten. De vereniging van een man en een vrouw gaat ver boven voortplanting uit; het is een goddelijke beschikking. Er is op alle bestaansniveaus een samengaan mogelijk, dat er nooit kan zijn bij twee mensen van dezelfde sekse. Dit is een onverbiddelijke wet die misschien het beste vergeleken kan worden met het feit dat je een sleutel nooit in een andere sleutel kunt steken, maar alleen in een sleutelgat. Dit mag bot klinken, maar dat is het niet. Het laat een wet zien, die zelfs voor mechanische scheppingen opgaat. Het is nodig dat je hierover mediteert omdat het een levensgegeven is en als je dit begrijpt, zal menige deur in je voor je opengaan. Het verlost je van het gevoel van zonde en schaamte dat je doet overhellen naar de tegenoverliggende houding die van opstandigheid en onredelijkheid van waaruit je stelt dat homoseksualiteit hetzelfde is als heteroseksualiteit. Het feit dat in weinig heteroseksuele relaties de goddelijke natuur van de seksualiteit tussen man en vrouw wordt begrepen, verandert niets aan het gegeven dat zij dichterbij het punt zijn waar alle geschapen wezens ooit moeten komen. Het feit dat er net zo goed heteroseksuele problemen bestaan als homoseksuele verandert ook niets aan dit feit. Kijk uit dat je jezelf niet met anderen gaat vergelijken en gaat afwegen en oordelen: hij is beter, ik ben beter, de een is verder dan de ander enz. Dat is nooit mogelijk en altijd misleidend. Want wat iemand op zijn evolutionaire reis bereikt mag hebben, op andere manieren heeft hij of zij misschien nog veel te leren

vergeleken bij anderen die met betrekking tot wat ze al hebben bereikt en nog moeten doen zich in een tegenovergestelde situatie bevinden.

In de niet te verre toekomst zal ik het opnieuw hebben over de spirituele betekenis van het huwelijk, over het huwelijk in de nieuwe tijd en in dat verband over bepaalde ontwikkelingsstadia. Hier zeg ik jullie dat het voor al degenen die lichamelijke intimiteit alleen met iemand van dezelfde sekse kunnen ervaren, wenselijk zou zijn om van het vrije seksuele verkeer af te zien en tenminste te proberen om in de mate waarin dat maar mogelijk is genegenheid met seksualiteit te verbinden. Het is niet waar dat vrij seksueel verkeer en een al te gemakkelijke houding tegenover intimiteit geen invloed op jezelf heeft en op de ander die erbij betrokken is. Het heeft wel degelijk invloed. En ik vraag jullie allemaal om deze woorden niet te zien als moraliserend en oordelend. Ze zijn een advies, in liefde en waarheid gegeven.

Wat is nu het zielsprobleem met betrekking tot homoseksualiteit precies? Ik heb er in het verleden al veel over gezegd. Laat ik hier samenvattend zeggen dat er nooit een enkele oorzaak is. Ieder ingeworteld probleem moet het gevolg zijn van een samenloop van omstandigheden. We kunnen hier onmogelijk op alle verschillende combinaties van die omstandigheden ingaan. Laat ik zeggen dat het probleem altijd een karmisch overblijfsel is uit een incarnatie van doorgaans verscheidene incarnaties terug. Als het dat niet was, zou het gemakkelijk en snel overwonnen kunnen worden. Alles wat ingeworteld en moeilijk te veranderen is, gaat verder terug. Daarom wordt het kind onder omstandigheden en bij ouders geboren die het vóórkomen van deze toestand mogelijk maken. Dit worden de psychologische factoren genoemd waarvan men veeleer denkt dat ze de oorzaak zijn dan dat ze nog een laag van uitwerkingen vormen.

De onderliggende gemeenschappelijke noemer is altijd een afscheiding van de andere sekse - uit angst, haat, wantrouwen - aan de ene kant en een te sterke identificatie met de andere sekse aan de andere kant. Daarmee gaat een verlangen naar contact met dezelfde sekse gepaard en een sterke ontkenning van het verlangen naar contact met de andere sekse. Deze innerlijke houdingen moeten, al gaat het maar geleidelijk, worden veranderd. Om te beginnen moeten deze stromingen minder vaag, meer bewust worden zodat het uiteindelijk tot een werkelijk samensmelting van de seksen kan komen. Uit deze samensmelting van

twee individuen van tegengestelde sekse kan uiteindelijk een samensmelting met het *Al* voortkomen.

Er is nog een spirituele wet en het is belangrijk om die te begrijpen. Hij is zowel op deze kwestie als op vele andere van toepassing. Hoe belangrijk het ook is om bij elke levenshouding een volmaakter model voor ogen te houden, denk er wel aan dat het schadelijker voor iemand is om dwangmatig te proberen naar dit gedragsmodel te leven als deze toestand zich niet organisch in hem heeft ontwikkeld dan om zelfs geen idee van deze volmaaktere houding te hebben. Laten we dit eens op homoseksualiteit toepassen. Als jouw kennis van wat ik hier zeg maakt dat je jezelf verwerpt, dat je je schuldig en wanhopig voelt, als je dwangmatig probeert te zijn wat je nog niet kunt zijn, dan schaad je jezelf. Toch is het belangrijk dat je je ook bewust bent van waarheid en werkelijkheid in een hogere staat van zijn. Het hangt er dus helemaal vanaf hoe je met die kennis omgaat. Dit moet altijd samengaan met het op een realistische manier accepteren van jezelf en met het besef dat onwillekeurige processen *op een indirecte manier* ruimte geven. Zij komen als een natuurlijk nevenproduct van je werk om elk aspect van je wezen, alle bewustzijnniveaus met zachtheid, tolerantie en liefde onder ogen te zien en in het besef dat jij een uitdrukking van God bent en probeert via dit pad God in het stoffelijke tot uitdrukking te brengen. Met die houding en het kennen van kosmische waarheden over aardse zaken, worden spirituele betekenissen van fysieke uitingen (zoals bijvoorbeeld seksualiteit) een bemoedigend vooruitzicht waar je geleidelijk naar toe groeit. Je weet dan in feite dat je op zekere dag, al is het misschien niet in dit leven, een uitdrukking van deze spirituele betekenis op aarde wordt.

Jouw vraag heeft nog een ander aspect. De schepping is op zo'n prachtige manier ingericht dat om welke vervorming het ook gaat, bij het uitwerken en weer transformeren in hun oorspronkelijke toestand zelfs de vervorming zelf voor het hele evolutieproces, voor het Goddelijk Plan gebruikt kan worden. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden uitgelegd dat het drugsprobleem in jullie tijd een uiting is van zielen met bepaalde gebreken, vervormingen en misplaatste behoeften die op een destructieve manier worden vervuld. In het proces waarin alle individuele zielen in deze categorie tot de waarheid over de innerlijke betekenis van dit probleem komen, maakt de geesteswereld tegelijkertijd uiterst positief gebruik van de vervorming. Het gebruik van drugs heeft voor een groot aantal zielen die anders totaal afgesloten

en ongevoelig voor elk innerlijk werkelijkheidsniveau zouden zijn gebleven, voor elk spiritueel aspect van het leven spirituele deuren geopend. Ik wil niet dat jullie me hier verkeerd begrijpen. Laat niemand denken dat dit betekent dat het gebruiken van drugs wordt aanbevolen want er is voorzeker een veel betere manier om die deuren te openen. Maar zolang die toenmalige omstandigheden in die zielen bestonden, vloeide er een grote stroom van spirituele werkelijkheid - hoe die ook was verkregen - een zeer materialistische wereld binnen en in mensen met een sterk afgescheiden bewustzijn.

Op een vergelijkbare manier incarneerden de zielen die zich nog niet van hun getroebleerde gevoelens ten opzichte van de andere sekse hadden bevrijd in grotere getale dan ooit tevoren, allemaal als het ware in één golf, om juist door hun vervorming een taak te vervullen. Het is in jullie wereld momenteel noodzakelijk om het aantal geboorten op een laag niveau te houden. Als al die zielen heteroseksueel waren, zouden er veel meer geboortes plaatsvinden dan de aarde nu aankan. Ik heb het nu niet alleen over de fysieke aspecten van die aanpassing die bij jullie wetenschappers heel goed bekend zijn. Ik bedoel veeleer te zeggen dat deze fysieke omstandigheden die meer geboortes tot een gevaar voor de gehele mensheid maken *een gevolg zijn van de spirituele omstandigheden achter de materiële*. Het Heilsplan vereist dat de zielen die nu in jullie aardse sfeer komen van harte door geestelijk hoog ontwikkelde ouders worden gewenst die zich van de diepe betekenis van een dergelijke taak bewust zijn. Dit betekent een geestelijke, emotionele en mentale volwassenheid van een tot nog toe ongekende hoedanigheid. Door je padwerk banen jullie vaak indirect de weg voor dergelijke geboortes, via nieuwe opvoedkundige benaderingen en nieuwe waarden die aan toekomstige ouders kunnen worden doorgegeven. Wanneer seksualiteit met het bewustzijn van de geestelijke betekenis ervan wordt aangegaan, wanneer het huwelijk met totaal andere houdingen en beweegredenen wordt aangegaan dan tot nu toe, dan zal het ouderschap ook op heel andere manieren worden benaderd en om heel andere redenen worden begeerd. Dit zal ruimte voor veel hoger ontwikkelde zielen maken zodat zij deze wereld kunnen binnentreden en de evolutie zijn loop kan hebben. Hiertoe moeten de deuren voor minder ontwikkelde zielen, die hun oefenterrein in andere sferen zullen vinden, worden gesloten. Wanneer de deuren openstaan en de grond voor hoger ontwikkelde zielen is ontgonnen, zul je opeens zien dat er genoeg voedsel, lucht en ruimte voor iedereen is. Want al die zaken passen zich soepel bij de spirituele behoeften van het

Grote Plan aan.

In het antwoord op je vraag heb ik schijnbaar nogal uitgeweid, maar het is allemaal erg relevant. Want het heeft geen zin om de vraag alleen maar op oppervlakkige niveaus te beantwoorden. Ik vraag ieder van jullie die überhaupt in dit onderwerp is geïnteresseerd, die erdoor is gegrepen, om mijn antwoord grondig te bestuderen en te proberen het op het diepste mogelijke niveau te begrijpen.”

VRAAG: Ik begrijp nog steeds de betekenis niet van het feit dat ik met een partner samenleef die dit pad niet volgt. Soms heb ik het gevoel dat ik het kan accepteren; soms ook kan ik er woest om worden! Af en toe ziet het ernaar uit dat hij ook wel bij het pad zou willen komen; maar dan merk ik dat ik bang word. Kunt U me op dit punt verder helpen? (4)

“Diep in je hart weet je het antwoord wel, mijn kind. Er is een deel in je dat behoefte heeft aan een bepaalde afstand, aan een ‘goede reden’ waarom je je niet helemaal kunt geven. Zo heb je een in de relatie ingebouwde reden om een deel van jezelf achter te houden, je de meerdere van je man te voelen. Op die manier kun je in principe elke moeilijkheid die zich in willekeurig welke relatie voordoet, gebruiken om zijn deel van het probleem duidelijk te zien en je eigen aandeel voor hem verborgen te houden. Dit kan op allerlei subtiele manieren gebeuren. Wat je moet doen is: dit aspect van je bewustzijn heel intens bewust maken zodat je door en door gaat beseffen wat jouw aandeel is in het in stand houden van een scheiding waarvoor je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Wanneer je je eenmaal zo goed als voortdurend van het hebben van deze intentie bewust bent, zul je ook in staat zijn de stap naar het ogenschijnlijk riskante onbekende te zetten. Dan zal het verlangen naar een volledige gemeenschappelijkheid met een partner waarbij je geen reserves hebt, geen terughoudendheid betracht, waarbij je jullie beiden ziet als twee gelijkwaardige mensen, de een niet beter of slechter dan de ander, waarbij je hem kunt laten delen in je diepste zielenroerselen, in je spirituele waarheid, in je pad van zuivering groeien. Als je deze echte behoefte in je gedachten, je gebeden en visualisaties steeds weer tot uitdrukking brengt, bouw je daarmee aan een nieuwe innerlijke werkelijkheid die de oude belemmering uit zal wissen. Op die manier creëer je ook de uiterlijke werkelijkheid die met de innerlijke overeenstemt.”

VRAAG: Ik voel me vastzitten en wanhopig en ik hoop dat u me kunt helpen. Men heeft mij erop gewezen dat ik een onzichtbare muur overeind houd om mezelf te beschermen. Gedurende de 'intensive' van de afgelopen zomer kwam de muur naar beneden en was ik in staat om liefde te geven en in te nemen. Gedurende de afgelopen maanden heeft de muur zichzelf weer opgericht hoewel niet zo verschanst als vroeger. Deze scheidingsmuur zorgt ervoor dat ik niet het contact en de relaties met mensen heb die ik graag zou willen hebben en die ik mezelf desondanks niet toesta. Ik voel me als buitenstaander van een of andere exclusieve club. Mijn hart zou daar naar binnen willen gaan terwijl mijn ego zich terugtrekt in een poging om mijzelf af te schermen van een niet geaccepteerd worden. Ik betaal een pijnlijke prijs voor de afscheiding en de exclusiviteit die het me geeft. Hoe vaak ga ik niet door deze draaideur van mezelf openen en afsluiten zonder er voor eens en voor altijd helemaal uit te komen.

In de tweede plaats ervaar ik heel duidelijk verwarring met betrekking tot mijn spirituele pad en het padwerk zoals zich dat ontwikkelt. Soms gaan ze samen en soms voel ik een druk om me te conformeren met wat van een goede, plichtsgetrouwe padfiguur wordt verwacht. Dan word ik boos. Vraag ik om beloningen zonder mezelf echt te verbinden? (5)

“Er is in feite een duidelijk verband tussen de twee vragen. Je ziel heeft een aspect waarbij alles wat aangewezen, wenselijk, goed, productief, vruchtbaar is door jou wordt geïnterpreteerd als een gebiedende vermaning. Daardoor wordt het onacceptabel voor je en moet je er tegen in opstand komen om trouw aan jezelf te blijven. Dat denk je tenminste. Misschien zijn er, toen je een kind was, veel dingen verteld onder het mom dat ze goed voor je waren en dat was niet altijd waar. Maar of dit nu het geval is of niet, het is tijd dat je deze houding onderzoekt en hem verandert. Je moet echt leven voor wat in de meest diepgaande zin goed voor jou is, in overeenstemming met de meest duurzame en werkelijke waarden. Je ziel hunkert naar contact en intimiteit, naar het verwijderen van deze muur maar je moet meer handelen op grond van dit sterke verlangen dan van je weerstand ertegen. Je moet je diepe verlangen en verbintenis, je intentie om hieraan te geven in gebed en meditatie tot uitdrukking brengen. Je moet speciaal in dit opzicht om hulp vragen. Maar er is meer dan dat. Je moet

handelen zodat de goddelijke hulp door kan komen want als je alleen in dezelfde afzondering wacht, kan het nooit gebeuren. Welnu, waar bestaat zo'n actie uit? Het betekent dat je je meer met je broeders en zusters op dit pad verbindt, hen toestaat om je te helpen en van jezelf te geven om hen te helpen waar zij het nodig hebben. Ondanks de bestaande weerstand moet je zulke verbindingen maken, contact zoeken – in groepen, bij gezamenlijke bezigheden en taken. Dit zal je een directe gelegenheid bieden om je gevoelens van verlegenheid, angst en belemmering met hen te delen en op die manier juist deze zelfde gevoelens op te lossen doordat je ze benoemt. Er komt een tijd wanneer gebed en meditatie, theoretische arbeid en herkenning versterkt moeten worden door directe actie zelfs al bestaat er misschien weerstand, vrees, angst. Je kunt deze alleen overwinnen door er *doorheen* te gaan. Ik kan je beloven dat je scheidingsmuur hierdoor wel opgelost moet worden. Het moet de illusie van je angsten en aarzelingen oplossen. Het zal een onwillekeurige stroom gevoelens oproepen en een verbondenheid die nu vast lijkt te zitten en niet toegankelijk lijkt. Het is aan jou of je mijn voorstel wilt aannemen en in welke geest je dat zult doen. Als een 'goede volger van het pad' die dan boos kan worden? Of als een volwassene die onafhankelijk de keus maakt om een voorstel aan te nemen omdat dit een redelijke weg lijkt om in te slaan die je eigen ontwikkeling en een diepergaande levenservaring als doel heeft?

Mijn zeer geliefde vrienden, een paar woorden over de verbintenissen van de fasen een en twee. Dit is een geheiligde gelegenheid voor jullie waarin je een diepgaande zegening voor je leven, voor je vervulling, voor je verbinding met een zinvol universum gewaar kunt worden.

Liefde en zegeningen omgeven jullie allemaal, zoals altijd wanneer jullie samenkomen in de naam van de Heer.”

Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1978.

Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force, Phoenicia (N.Y.) onder de titel 'Questions and Answers'.

Laatste herziening van de Nederlandse vertaling in 2008.

© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2015.

